

LITURGIE Doopgezinde Gemeente Alkmaar 25 april 2021

Voorganger: ds. Rien Erkelens, Alkmaar

Thema: Wijze dwaasheid

---

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

Lied 43: 3

O Here God, kom mij bevrijden,  
zend mij uw waarheid en uw licht  
die naar uw heilige berg mij leiden,  
waar Gij mij woning wilt bereiden.  
Geef dat ik door U opgericht  
kom voor uw aangezicht.

Openingsgebed

Thema van deze dienst: wijze dwaasheid

Eerste lezing: 1 Korintiërs 1: 18 t/m 25

De boodschap over het kruis is dwaasheid voor wie verloren gaan, maar voor ons die worden gered is het de kracht van God.

Er staat namelijk geschreven: 'Ik zal de wijsheid van de wijzen vernietigen, het verstand van de verstandigen zal ik tenietdoen'.

Waar is de wijze, waar de schriftgeleerde, waar de redenaar van deze wereld? Heeft God de wijsheid van de wereld niet in dwaasheid veranderd?

Want zoals God in zijn wijsheid bepaalde, heeft de wereld hem niet door haar wijsheid gekend, en hij heeft besloten hen die geloven te redden door de dwaasheid van onze verkondiging.

De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor Joden aanstootgevend en voor heidenen dwaas.

Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid, want het dwaze van God is wijzer dan mensen, en het zwakke van God is sterker dan mensen.

Tweede lezing: 1 Korintiërs 15: 12 t/m 20

Maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan?

Als de doden niet opstaan, is ook Christus niet opgewekt en als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos.

Dan blijkt dat wij als getuigen van God over hem hebben gelogen, omdat we verklaard hebben dat hij Christus heeft opgewekt – want als er geen doden worden opgewekt, dan kan hij dat niet hebben gedaan.

Wanneer de doden niet worden opgewekt, is ook Christus niet opgewekt.

Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden en worden de doden die Christus toebehoren niet gered.

Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn.

Maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt, als de eerste van de gestorvenen.

Lied 313: 1

Een rijk schat van wijsheid  
schonk God ons in zijn woord.  
Heb moed, gij die op reis zijt,  
want daarmee kunt gij voort.  
Gods woord is ons een licht,  
en elk die in vertrouwen  
daarnaar zijn leven richt,  
die zal erin aanschouwen  
des Heren aangezicht.

Uitleg en verkondiging

Stilte – rustige muziek

Gebeden, stil gebed en Onze Vader

Slotlied: Lied 422: 1, 3

Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen  
alle, alle dagen

door uw stille kracht.

Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint

Doven van de kaars

Zegen