



Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

zondag 3 oktober 2021

thema: Is God met ons?

voorganger: Hilda Wouwnaar

organist: Kees Jonkers

*Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen*

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

we gaan staan

Stilte

Bemoediging

Zingen: De dag gaat open voor het woord des Heren (NLB 217)

we gaan zitten

Beginwoorden: deel van Psalm 34 (Huub Oosterhuis)

Zingen: Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig (NLB 275)

Gebed

Zingen: Waar de mensen dwalen in het donker (NLB 286)

Eerste lezing: Zacharia 8, vers 20-23

Zingen: De Here, de heerser der aarde (NLB 770)

Tweede lezing: Marcus 8, vers 22-26

Zingen: Hij die de blinden weer liet zien (NLB 534)

Overdenking: Zacharia 8, vers 23

.....want we hebben gehoord. dat God bij U is

Stilte

Orgelspel

Zingen: Wij zijn geen mensen van het sterke woord (Zingenderwijs)



Wij zijn geen men - sen van het ster - ke woord,



een kwets - baar klein ver - haal ver - telt ons le - ven.



Maar speu - rend heb - ben wij een stem ge - hoord.



Zij heeft ons vrucht - baar aan el - kaar ge - ge - ven:



'Jouw weg met mij zet zich ook mor - gen voort,



als in mijn hand jouw naam staat op - ge - schre - ven.'

2

De Geest ten leven leidt ons op die weg.
Voor onze voet zal Zij een licht ontsteken.
Ons leven komt voorgoed bij God terecht,
als wij ons brood met anderen willen breken:
'Zij heeft mijn leven in jouw hand gelegd.
Wij zijn op weg, elkaar tot heilzaam teken'.

3

De Geest van hem die als het tarwegraan
zijn leven gaf om reddend vrucht te dragen,
is God die adem schept in ons bestaan
en ons nabij is in ons tastend vragen.
Hij zal met ons de weg ten einde gaan:
Een God als mens al onze levensdagen

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed)

Abba, Onze Vader, Amma, Onze Moeder

U, die het leven geeft, U, die pijn draagt,
U, die liefde schenkt, bron van alles dat is en zijn zal,
Vader en Moeder van ons allen,
liefhebbende God, in wie de hemel te vinden is:

dat Uw heilige naam
door het heelal echoot;
dat Uw weg van recht
door de volken op aarde gegaan wordt;
dat Uw hemelse wil
door alle schepselen gedaan wordt;
dat Uw gemeenschap van vrede en vrijheid
kracht geeft aan onze hoop op aarde.
Voed ons met het brood dat we vandaag nodig hebben.
Vergeef ons in de pijn die we van elkaar verduren.
Geef ons kracht in de tijd van aanvechting.
Bespaar ons beproevingen die te zwaar zijn om te verdragen.
Bevrijd ons uit de greep van alles wat kwaad is.

Want U regeert in de heerlijkheid
van de kracht, die liefde heet,
nu en voor altijd.

Amen

4

We gaan staan

Zingen: Laat de woorden die wij hoorden (NLB 422)

Slotwoorden

Zingen: Wij bidden je Gods zegen toe

The image shows a musical score for a hymn. It consists of four staves of music, each with a treble clef and a key signature of two sharps (F# and C#). The lyrics are written below the notes. The melody is simple and consists of quarter and eighth notes. The lyrics are: 'Wij bid - den je Gods ze - gen toe: Word ge - ze - gend, wees een ze - gen, licht en vreug - de op je we - gen. Ga met God, loop in zijn licht.'

Wij bid - den je Gods ze - gen toe:
Word ge - ze - gend, wees een ze - gen,
licht en vreug - de op je we - gen.
Ga met God, loop in zijn licht.

Wij bidden je Gods geestkracht toe:
Vuur en wind en kracht en adem,
inspiratie voor je daden.
Ga met God, werk in haar licht.

Wij bidden je Gods liefde toe
in die éne ons gegeven,
Jezus Christus, mens ten leven.
Ga met hem, leef in zijn licht.

Wij zingen je Gods zegen toe
om het leven licht te leven
in de liefde je gegeven.
Ga met God, verspreid het licht.

Doven van de kaars

Orgelmuziek

Collectes bij de uitgang voor:

- Vredesweek in Alkmaar (rode collectezak)
bnr: NL77 INGB 0002 6852 43 ARK o.v.v. vredesweek
- het werk van onze gemeente (blauwe collectezak)

Welkom bij koffie of thee

Activiteiten

- 05-10 10.00 uur *Bijeenkomst WCP* *Mennozaal*
- 06-10 09.30 uur *Klein Beraad* *Kerkenkamer*
- 07-10 14.15 uur *Koorrepetitie* *Kerkzaal*

dienst komende zondag:

10.15 uur, voorganger ds. Louise Pondman
Oogstdienst in de **Remonstrantse kerk**

www.doopsgezind-alkmaar.nl