



Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Zondag 16 januari 2022

Thema:
**Allesbehalve vanzelfsprekend en
daarom juist zo nodig?**

voorganger: ds. Jarek Kubacki
organist: Henny van de Kraats
lezer: Hans de Jonge

*Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen*

Muziek

Welkom en mededelingen

Aansteken van de kaars

Stilte

Bemoediging

Zingen: Zomaar een dak boven wat hoofden (NLB 276)

Inleiding op de dienst

Lezing: Johannes 2 : 1 – 11

Zingen: Wij willen bruiloftsgasten zijn (NLB 525)

Overdenking

Stilte

Muziek

Gebeden (dankgebed, voorbeden, stilgebed)

Onze Vader. (NBV versie)

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Want aan u behoort het koningschap,
de macht en de majesteit
in eeuwigheid.
Amen.

Zingen: Wonen overal (NLB 419)

Slotwoorden en zegen

Doven van de kaars

Muziek

Collectes bij de uitgang voor:

- ADS collecte t.b.v. Mennonite World Conference
NL19ABNA024393886 o.v.v. (rode collectezak)
- Het werk van onze eigen gemeente (blauwe collectezak)

welkom bij koffie en thee

activiteiten komende week:

Di 18/01 10.00 uur Ontmoetingskring, Mennozaal

dienst komende zondag:

10.00 uur, voorganger ds, Louise Pondman – de Wilde

www.doopsgezind-alkmaar.nl



JBB-Advies