



# Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Zondag 6 november 2022

## **Thema: Wat is wijsheid?**

Voorganger: Zr. Hilda Wouwenaar  
Organist: Marion Kroon  
Lezer: Zr. Klaartje van Leersum – den Hartog  
Lid van Dienst: Br. Ruben Tijmens

*Om iedereen de gelegenheid te geven zich voor te bereiden op de dienst,  
vragen wij u vriendelijk in stilte plaats te nemen*

### **Muziek**

### **Welkom en mededelingen**

### **Aansteken van de kaars**

*we gaan staan*

### **Stilte**

### **Bemoediging**

## **Zingen: O God, nu wij hier samenkomen** (Zingerderwijs 111, melodie NLB 248)

1.  
O God, nu wij hier samenkomen  
op deze dag, in deze kerk,  
laat nu uw Geest ons binnenstromen.  
God, open ons hart en maak ons sterk.

2.  
Opdat de woorden die wij horen,  
opdat de taal, die wij verstaan,  
veel dieper gaat dan onze oren  
en in ons hart zal binnengaan.

3.  
Laat hier en nu en straks en morgen  
uw Geest ons leiden tot de daad,  
zodat uw woord ervoor zal zorgen  
dat U uw wereld nooit verlaat.

4.  
Want door uw woord en Geest en zegen  
zijn wij gemeente in uw naam,  
wij dus aan ons de goede wegen  
door woord en geest en Jezus' naam.

*we gaan zitten*

### **Inleiding op de dienst**

### **Gebed**

**Zingen: Geboren voor de wereld** (Zingerderwijs 52, melodie NLB 767)

1.

Geboren voor de wereld werd  
en ouder dan de tijd,  
de Wijsheid, vrouwelijk gezicht,  
gestalte Gods is zij.

2.

Opnieuw ontstaat zij elke dag,  
elk ogenblik, waar wij  
haar binnenlaten in ons hart,  
tot luisteren bereid.

3.

Verborg en tussen woorden in,  
verscholen in een blik,  
ontluikend door de dingen heen,  
zo treedt zij aan het licht.

4.

Als regen doet het dorre land,  
doordrenkt haar zuiverheid  
een leven lang heel ons bestaan,  
de Wijsheid die ons leidt.

5.

Wie zoeken blijft naar haar gezicht  
in alles, overal,  
voelt dat zijn in haar levenstijd  
een vrouw wordt, wijs van hart.

**Eerste lezing: Spreuken 9 : 1 – 18**

**Zingen: De Heer verschijnt te middernacht** (NLB 751)

## **Tweede lezing: Mattheüs 25 : 1 – 12**

### **Zingen: Zij dalen neer als dauw** (Zingerderwijs 178, melodie NLB 756)

1.  
Zij dalen neer als dauw  
voor wie op haar vertrouwt,  
onder haar hoede leeft,  
de gaven van de Geest.
2.  
De wijsheid, het verstand,  
geest van beraad, van kracht,  
van kennis en ontzag,  
voor Die ons aanzijn gaf.
3.  
De Geest die Wijsheid heet  
deelt ons de hare mee,  
verheldert ons verstand  
met inzicht dat verwarmt.
4.  
De kennis van het hart  
paart zich met diep ontzag  
voor wat ons overstijgt  
en in Gods Geest ons leidt.
5.  
Wie op haar waaien wacht,  
ervaart een sterke kracht  
om levend naar haar raad  
de levensweg te gaan.
6.  
Zij dalen neer als dauw  
voor wie op haar vertrouwt,  
onder haar hoede leeft,  
de gaven van de Geest.

### **Overdenking**

### **Stilte / Muziek**

### **Gebeden** (dankgebed, voorbeden, stilgebed)

## **Onze Vader.**

Trouwe Vader, lieve Moeder van ons allemaal,

wij bidden dat uw naam heilig blijft, ook in de wereld waarin wij leven,  
dat uw koninkrijk komt, ook in de wereld waarin wij leven,  
dat uw wil gedaan wordt, ook in de wereld waarin wij leven.

Geef niet alleen ons, maar ook ieder ander in deze wereld elke dag genoeg om van te leven.

Vergeef niet alleen ons, maar ook ieder ander in deze wereld

alles wat we verkeerd hebben gedaan,  
zodat we met een open hart iedereen kunnen vergeven die ons iets heeft misdaan.

Bescherm ons en ook ieder ander in deze wereld op de weg van het leven,  
zodat we niet onder gaan in verdriet, onheil en wanhoop, maar mogen leven in hoop, geloof en liefde.

Want deze drie zijn de basis van uw koningschap, uw macht en uw majesteit die vaststaan en mogen duren tot het einde der tijden.

Amen.

*we gaan staan*

## **Zingen: God, zo ver van ons verwijderd** (Zingerderwijs 64, melodie NLB 705)

1.  
God zo ver van ons verwijderd  
en toch altijd dichterbij  
dan wij denken en beseffen,  
blijf toch bij ons, blijf nabij.  
Zegen ons en spreek ons aan,  
laat ons zonder U niet gaan.

2.  
God, ons menselijke leven  
kan zo zonder inhoud zijn,  
omdat wij vaak blijven steken  
in wat leeg is, valse schijn.  
Laat Uw Geest dus in ons zijn,  
laat ons leven zinvol zijn.

3.  
Heer, nu wij geluisterd hebben  
en Uw stem hebben gehoord,  
willen wij de ander zoeken,  
door Uw liefde aangespoord.  
Geef ons kracht en vuur ons aan  
om met U op weg te gaan.

### **Slotwoorden**

### **Zegenbede**

## **Zingen: Vervuld van uw zegen** (NLB 425)

### **Doven van de kaars**

### **Muziek**

### **Collectes bij de uitgang voor:**

- Gemeenschap Oude Zijds 100, NL22 ABNA 0437295370  
t.n.v. Stichting Oude Zijds 100 (rode collectezak)
- Het werk van onze eigen gemeente NL46INGB0000328895,  
NL06ABNA0523352700 (blauwe collectezak)

*welkom bij koffie en thee*

### *activiteiten komende week:*

Di 08/11	14.00 uur	Kring Bergen – Schoorl – Heerhugowaard
Wo 09/11	09.30 uur	Waardse Leeskring
Do 10/11	14.15 uur	Repetitie Projectkoor, Kerkzaal
	19.30 uur	Mennonights, Kerkenkamer
Zo 13/11	11.30 uur	Gemeentevergadering, Mennozaal

### *dienst komende zondag:*

10.00 uur, voorganger ds. Louise Pondman – de Wilde  
(Gemeentevergadering)

[www.doopsgezind-alkmaar.nl](http://www.doopsgezind-alkmaar.nl)

