



Januari / Februari 2018, **Zwart - Wit**

49e jaargang, nr. 1

Inhoud

Diensten; Zwart - Wit

*pagina 1*

Rituelen; Leesrooster;

*pagina 2*

Korte Berichten; Bloemen en  
Collecten; AED, Wie doet er  
mee?; Gastzangers "The  
Crucifixion"; Bach-Cantate;  
Paaspakkettenactie.

*pagina 3, 4*

Uit de Kerkenraad; Project  
"Geestdrift"; Filmmiddagen;  
Activiteiten.

*pagina 5*

In Memoriam

Zr. Mary Bleeker-Leguyt;  
Twee koren dienst; Doopsge-  
zind Wereldwerk; Verbin-  
dende Communicatie.



*De diensten in Januari en Februari 2018 in de Doopsge-  
zinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .*

*Collectedoelen:*

*21 januari 2018, 10.00 uur*

*Ds. L. Pondman*

*Wereldbroederschapsdag*

*28 januari 2018, 10.00 uur*

*Ds. C. Cornelissen*

*Inloophuis Almere*

*4 februari 2018, 10.00 uur*

*Ds. R. Erkelens*

*Inloophuis Almere*

*11 februari 2018, 10.00 uur*

*Ds. L. Pondman*

*m.m.v. DG kerkkoor en Koor van de Mare*

*Aanschaf AED*

*18 februari 2018, 10.00 uur*

*Ds. J Roelofs*

*1e zondag van de 40 dagentijd*

*Jongerenwerk DCG*

*25 februari 2018, 10.00 uur*

*Zr. H. Wouwenaar*

*2e zondag van de 40 dagentijd*

*Musicians without Borders*

"Denk niet wit, denk niet zwart, denk niet zwart-wit, maar in de kleur van je hart" zingt Frank Boeijen. Dat zou een passend lied zijn geweest. Maar in de korte dienst was geen muziek na de 'preek' gepland. Onze pianist Klaas Sabel had daar mooi op kunnen improviseren. Het verhaal van 'de raaf die op het dak van Herodes zat' werd beeldend met behulp van handpoppen verteld door ds. Louise Pondman. Het is een verhaal over de zwarte raaf die blinkend wit wilde zijn en door zijn ijdelheid Herodes informeert over de geboorte van een Koningskind in Bethlehem. Gelukkig neemt de kleur van zijn hart het over en waarschuwt hij Jozef en Maria voor de wrede plannen van Herodes. Na de korte dienst was het heel gezellig in de 'herberg'. We keken naar de beelden van ons jubileumweekend. Niet alleen op het scherm werden beelden getoond. Ook twee slagroomtaarten herinnerden ons aan het feestweekend. Van beiden hebben we genoten. De zrs. Jopie Siebeling en Antoinette Hazevoet werden nog even in het zonnetje gezet. Naast de vele vrijwilligers hebben zij het schip door de voorbereidingen naar het feestweekend geloodst. Ook zr. Guus Honig, die na zoveel jaren haar bureaudienst neerlegt werd verrast met woorden van dank een smaakvol theeboekje. Het was een goede start van het nieuwe jaar. Ik wens ons graag vertrouwen toe en innerlijke vrede op onze weg in 2018.

*Joke Bakker*

## Rituelen

Het is begin januari, wij hebben de jaarwisseling net achter de rug. De ene kijkt met een beetje weemoed terug op de gezellige feestdagen die voorbij zijn, de ander slaakt een zucht van verlichting, blij omdat de overlast van het vuurwerk is afgelopen, of blij dat de verplichting om het “gezellig” te moeten vinden weer voorbij is. Misschien ook wel blij omdat het alleen zijn tijdens de feestdagen extra wordt gevoeld, terwijl het lijkt of je er in de rest van het jaar redelijk mee om kunt gaan. Hoe u ook terugkijkt op de jaarwisseling, er is een nieuw jaar begonnen. Zo’n nieuw jaar geeft ook kansen voor een nieuwe start. Hoewel wij op 31 december ’s avonds om twaalf uur slechts een imaginaire grens over gaan, voelt dat toch anders. Een nieuwe kalender aan de muur, een agenda met nog veel witte bladzijden, ze stralen een zekere maagdelijkheid uit, die wij graag zo lang mogelijk vast willen houden.

Mensen hebben zo nu en dan behoefte aan een nieuwe start: een dikke streep onder wat was, een stap over een imaginaire drempel en dan alleen nog vooruit kijken. Zo beginnen wij het nieuw jaar vol van goede voornemens. Mensen zijn echter gewoontedieren. Voor wij er erg in hebben vervallen wij weer in onze oude gewoonten. Daarom markeren wij de jaarwisseling ook met allerhande rituelen, als een extra steun in de rug. Met vuurwerk schieten wij de “boze geesten en kwade machten” van ons af, die ons steeds weer afleiden van hoe wij eigenlijk zouden willen leven. Met veel geknal slaan wij het boek van het afgelopen jaar dicht. Voor wie dat nog niet genoeg is hebben wij tegenwoordig op nieuwjaarsdag een nieuw ritueel: de nieuwjaar duik. Je gaat kopje onder in het ijskoude water, een behoorlijk frisse start van een nieuw jaar. Waarom doet een mens dat? Natuurlijk, na de oliebolletjes en champagne kan je wel een opfrisser gebruiken. De sociale druk zal ook meespelen. Je bent toch zeker minstens zo dapper als je vrienden. Anderen markeren met die duik echt een nieuw begin. Ze sluiten een periode af die ze achter zich willen laten en willen echt opnieuw beginnen. Na een duik in het koude water voelen ze zich “zo goed als nieuw”. Daarmee doet die nieuwjaar duik een beetje denken aan het aloude doopritueel. Je legt je oude leven af en door het water heen wordt je opnieuw geboren. Geen kerk meer, soms zelfs geen enkele god in beeld, toch een doopritueel. Misschien nemen ze de veel geciteerde dichtregel van Willem Kloos “Ik ben een God in ‘t diepst van mijn gedachten” wel iets te letterlijk. Hij bedoelde er echter alleen mee dat hij heer en meester was over zijn eigen dichtwerk. Een gezonde geest in een gezond lichaam, vonden de oude Grieken al, maar tegenwoordig lijkt het af en toe of de aanbidding van God vervangen is door de aanbidding van het eigen lichaam. Net zoals je bij religieuze gelovigen rekkelijken en preciezen hebt, heb je die ook bij de lichaamsaanbidders. Net zoals er rond de kerst een religieuze opleving is en de kerken weer volstromen, zo heb je aan het begin van het jaar een opleving van aandacht voor dieetgoeroes, stoppen met roken acties en aanbiddingen van de sportschool. Misschien zijn wij met z’n allen wel veel religieuzer dan wij denken. In ieder geval hebben wij allemaal behoefte aan rituelen om ons aan vast te houden, om ons oriëntatiepunten in de tijd te geven en om ons met elkaar verbonden te voelen. Daarmee is er niets nieuws onder de zon. Ons lichaam is echter een tempel die vaak sneller dan wij willen aan verval onderhevig is. Ik zoek naar wat meer duurzame steun. Daarom blijf ik mijn heil zoeken bij de Eeuwige, al sluit dat natuurlijk wat gezonde aandacht voor het ons door God gegeven lichaam niet uit.

Ik wens u allen een gezond en gezegend 2018 toe.

Louise Pondman

## NBG Leesrooster

### Leesrooster voor januari

donderdag	18 januari	Psalm 3	Beschermheer
vrijdag	19 januari	1 Korintiërs 5:1-13	Tucht om ontucht
zaterdag	20 januari	1 Korintiërs 6:1-11	Christelijk recht
zondag	21 januari	1 Korintiërs 6:12-20	De ware tempeldienst
maandag	22 januari	Spreuken 17:1-15	Vrede bewaren
dinsdag	23 januari	Spreuken 17:16-28	Recht
woensdag	24 januari	Spreuken 18:1-11	Zeggen en zwijgen
donderdag	25 januari	Spreuken 18:12-24	Toegankelijk
vrijdag	26 januari	Psalm 5	Gebed om recht
zaterdag	27 januari	Marcus 1:1-15	Water in de woestijn
zondag	28 januari	Marcus 1:16-31	Ontzag voor gezag
maandag	29 januari	Marcus 1:32-45	Beterschap!
dinsdag	30 januari	Spreuken 19:1-12	Arm en rijk
woensdag	31 januari	Spreuken 19:13-29	Opvoedkunde

### Leesrooster voor februari

donderdag	1 februari	Spreuken 20:1-9	Betrouwbaarheid
vrijdag	2 februari	Spreuken 20:10-21	Scherpe waarschuwingen
zaterdag	3 februari	Spreuken 20:22-30	Spiegels
zondag	4 februari	Psalm 142	Gebed in een grot
maandag	5 februari	Jesaja 55:1-13	Gratis drank
dinsdag	6 februari	Jesaja 56:1-8	Vreemdelingen welkom!
woensdag	7 februari	Spreuken 21:1-12	Eerlijk duurt het langst
donderdag	8 februari	Spreuken 21:13-21	Verstand en gevoel
vrijdag	9 februari	Spreuken 21:22-31	Let op je woorden!
zaterdag	10 februari	Joël 1:1-14	Zwijg niet over ellende
zondag	11 februari	Joël 1:15-20	De dag van de HEER komt
maandag	12 februari	Joël 2:1-11	Aanstormend leger
dinsdag	13 februari	Joël 2:12-17	Oproep
woensdag	14 februari	Psalm 57	Schuilplaats
donderdag	15 februari	Jesaja 56:9-57:6	‘... we gieten ons voer met drank.’
vrijdag	16 februari	Jesaja 57:7-13	Bedgeheimen
zaterdag	17 februari	Jesaja 57:14-21	Er komt vrede!
zondag	18 februari	Jesaja 58:1-5	Vast goed!
maandag	19 februari	Jesaja 58:6-14	Geen woorden maar daden
dinsdag	20 februari	Jona 1:1-16	Reisdoel
woensdag	21 februari	Jona 2:1-11	Gebed in het donker
donderdag	22 februari	Jona 3:1-10	Effectieve verkondiging
vrijdag	23 februari	Jona 4:1-11	Heet hoofd
zaterdag	24 februari	2 Petrus 1:1-11	Inspanningsverplichting
zondag	25 februari	2 Petrus 1:12-21	Blijf waakzaam
maandag	26 februari	2 Petrus 2:1-10a	Zonde blijft niet onbestraft
dinsdag	27 februari	2 Petrus 2:10b-22	Honden en varkens
woensdag	28 februari	2 Petrus 3:1-9	Geen traagheid, maar geduld

## Berichten uit de kerkenraad

Excus aan zr. Hermine Koornneef die voor een verslag uit de kerkenraad van november heeft gezorgd, maar helaas niet opgenomen is in het Kerstnummer. Het is 'ondergesneeuwd' geraakt door de grote hoeveelheid stukken die geplaatst moesten worden.

De decembermaand ligt al weer achter ons. In de vergadering van december zijn de laatste voorbereidingen doorgenomen voor de Advent viering en het Kerstfeest. We kunnen terugkijken op sfeervolle en goedbezochte bijeenkomsten. Dank voor alle helpende handen! De jaarwisseling is weer knallend verlopen. Zal het volgend jaar anders zijn? De tijd zal het leren. Graag wil ik hier iedereen alle goeds toewensen en Gods zegen voor de tijd die voor ons ligt.

De kerkenraad is snel van start gegaan en vergaderde al op 3 januari. Br. Kees Knijnenberg heeft ons bijgepraat over het Project Geestdrift dat 26 januari gepresenteerd wordt in onze vermaning. U leest er meer over in deze Nieuwsbrief. Verder vraag ik uw aandacht voor de filmmiddag op 18 januari, aanvang 14.00 uur en het stukje van zr. Nel van Laere over de aanschaf van een AED. We hopen zo snel mogelijk het benodigde bedrag bij elkaar gebracht te hebben.

*Joke Bakker*

## Filmmiddag 18 januari aanvang 14.00 uur

De film 'Seraphine de Senlis', geschreven door Martin Provost en gespeeld door Yvonne Moreau en Ulrich Tukur.

Korte inhoud van de film:

Séraphine Louis is een huishoudster die in haar vrije tijd eenvoudige schilderijen maakt. Lange tijd is haar talent onbekend, ze laat wel eens wat zien aan de dame bij wie ze schoonmaakt. Deze beschouwt haar voortbrengsels echter als prullaria. Wanneer de Duitse kunstverzamelaar en handelaar Wilhelm Uhde een werk van haar onder ogen krijgt, is hij erg onder de indruk, en zegt haar toe te willen helpen om haar talent te ontwikkelen. Uhde moet echter vluchten na de inval van de Duitsers in Frankrijk in 1914, en de samenwerking stopt. Pas in 1927 komt Uhde opnieuw in contact met Séraphine. Hij koopt haar schilderijen, wat Séraphine een zekere financiële vrijheid verschaft. Als haar uitgaven echter de pan uitrijzen en de economische neergang ertoe leidt dat haar schilderijen niet meer verkopen, gaat het snel bergafwaarts. Ze takelt langzaam af, en komt uiteindelijk in een gekkenhuis terecht, waar ze in 1942 overlijdt.

Volgende filmmiddagen:

15 februari 2018: 'An'

15 maart 2018: 'Chocolate'

## Project Geestdrift

Beste zusters en broeders,

Op vrijdag 26 januari, aanvang 20:00 uur (inloop vanaf 19:30 uur) vindt in onze kerk de startbijeenkomst plaats van het Project Geestdrift. De bijeenkomst is in de eerste plaats bedoeld voor alle direct en indirect betrokkenen bij het project, subsidieverstrekkers en pers.

Zoals eerder uiteengezet richt het project zich op het 'levend houden' van onze dertien doperse kerken (vermaningen) in Noord-Holland Noord, hierin gesteund door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit.

Door sterke terugloop van ledentallen verzwakt het draagvlak voor die 'lieve gebouwtjes'. Betere onderlinge samenwerking wordt aanbevolen en gezocht.

Het project beoogt een nieuw en jonger publiek aan te spreken en te betrekken bij andere vormen van gebruik met o.a. inspirerend muziektheater. Om deze ambitie een impuls te geven is een samenwerking aangegaan met de professionele, succesvolle theater-organisatie Karavaan.

Als u belangstelling heeft voor het bijwonen van de startbijeenkomst, vragen wij u dit kenbaar te maken aan het Bureau 072-5123864. (graag voor 16 januari) De Projectgroep Geestdrift zal u dan een persoonlijke uitnodiging toesturen, opdat u zich dan vervolgens kunt aanmelden.

Op vrijdag 8 juni vindt in onze kerk een van de 28 geplande uitvoeringen plaats, waarvoor u uiteraard ook van harte bent uitgenodigd.

*Joke Bakker*

## Activiteiten in Januari en Februari:

16-01	09.30	Bureau overleg	Kerkenraadskamer
16-01	10.00	Kring Heiloo	thv I. vd Pavert
18-01	14.00	Film middag DoReLu	Mennozaal
21-01	16.00	Pretkadetten	Mennozaal
22-01	09.30	Cie Onderhoud	Kerkenraadskamer
22-01	14.15	Repetitie kerkkoor	Mennozaal
26-01	19.30	Try-out Project Geestdrift	Kerkzaal
29-01	14.15	Repetitie kerkkoor	Mennozaal
30-01	10.00	Liturgie commissie	Kerkenraadskamer
07-02	09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
07-02	14.00	Ontmoetingskring	Kerkenraadskamer
12-02	14.15	Repetitie kerkkoor	Mennozaal
13-02	14.00	Gesprekskring Bergen/School	
13-02	20.00	Mennonights	Fam van Wijngaarden
14-02	14.00	Waardse leeskring	
15-02	14.00	Filmmiddag DoReLu	Mennozaal
19-02	14.15	Repetitie kerkkoor	Mennozaal
20-02	10.00	Kring Heiloo	thv I. vd Pavert
26-02	14.15	Repetitie kerkkoor	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - School

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

Mennonights

informatie en opgave : fam. In 't Veld 072 5401362

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036, wouwenaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: Paasnummer

19 februari 2018

Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, Jeanne Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knijnenberg, Klaas Sabel. Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart

## In memoriam zr. Mary Bleeker-Leguijt

Op 19 december overleed op 84 jarige leeftijd zr. Mary (Maartje Gerda) Bleeker-Leguijt.

Mary groeide op in Wormerveer, waar ze naar school ging en waar ze op 29 maart 1953 door ds. Smits op haar belijdenis gedoopt werd. In de oorlog kwam ze veel te kort en daarom werd ze na de oorlog een tijd naar Engeland gestuurd om aan te sterken. Eenmaal terug in Nederland volgde ze een opleiding tot ziekenverzorgster en trouwde ze met Mart Bleeker. Helaas werd ze al op haar 50ste weduwe. Ze vond na enige tijd opnieuw het geluk met Jan Narold, die haar steun en toeverlaat werd en met wie ze tien gelukkige jaren beleefde. Helaas overleed ook hij veel te vroeg.

Mary was een buitenmens. Vroeger bracht ze de hele zomer met haar zoon Peter door op de camping in Bakkum, waar haar man Mart zelf een huisje had gebouwd. Peter ging er zelfs naar school.

Mary beschikte over bijzonder gaven. Ze kon verder zien dan de meesten van ons. Dat is een gave die soms zwaar voor haar was, omdat ze ook nare dingen zag, waar ze niets aan kon veranderen. Haar gaven zette ze echter vooral met enorm veel liefde in voor anderen.

De laatste jaren liet haar gezondheid steeds meer te wensen over. Dat was ook de reden dat ze twee jaar geleden naar Woon- zorgcentrum de Nieuwpoort verhuisde; ze had meer zorg nodig, dan ze thuis kon krijgen. Ze had het er naar haar zin. "Het lijkt hier wel een hotel, er wordt hier zo goed voor ons gezorgd" zei ze de eerste keer dat ik haar in de Nieuwpoort opzocht. Hoewel ze zelf veel zorg nodig had, bleef ze ook voor anderen zorgen, die ze liefdevol haar "kinderen" noemde. Zoals op haar kaart stond: "Ze leefde om helende liefde te geven." Dat bleef ze tot het laatst doen voor iedereen die een beroep op haar deed, ook al kostte haar dat veel energie. Ze voelde zich gezegend met haar zoon Peter en schoondochter Liesbeth, die altijd voor haar klaar stonden.

Op zaterdag 23 december namen wij samen met haar familie en vele vrienden afscheid van haar met een dienst in de aula van crematorium Waerdse Landen in Heerhugowaard. Tijdens haar uitvaart wilde Mary dat het Ave Maria zou klinken. Maria was bereid haar taak op zich te nemen toen de engel haar groette. Daarmee is ze een rolmodel voor sterke moeders geworden. Een beeld dat uitstekend bij Mary paste.

Moge de gedachtenis aan haar naam haar kinderen en kleinkinderen tot zegen zijn.

*Louise Pondman*

## Twee koren dienst op 11 februari 2018.

Aan de dienst van zondag 11 februari zal medewerking verleend worden door zowel het Mariakoor van de Blijde Mare als ons eigen Doopsgezinde Kerkkoor. Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de dienst zullen er enige nummers ten gehore gebracht worden. In deze dienst zullen we tevens afscheid nemen van onze dirigente Thea Baars en van onze pianist Ton van Steen. Thea heeft gedurende 13 jaar leiding gegeven aan ons Doopsgezinde Kerkkoor. Ton heeft naast de begeleiding van ons koor een aantal malen de algehele muzikale begeleiding van onze kerkdiensten voor zijn rekening genomen. Het koor heeft Justina Oosters bereid gevonden om vanaf 5 maart de muzikale leiding van ons koor over te nemen. We hopen onder haar leiding in 2019 het eeuwfeest van het Doopsgezinde Kerkkoor te mogen vieren.

*Jan Bart*

## Doopsgezind Wereldwerk organiseert:

Twee landelijke comforters /tassenmaakdagen op zaterdag 20 januari in het Inloophuis de Ruimte in Almere en op woensdag 31 januari in Dopersduin in Schoorl, van 10.00 tot 16.00 uur. Er worden workshops gegeven in het maken van comforters en tassen en er wordt een 'productielijn' opgezet om kant en klare tassen en comforters af te leveren. De tassen en comforters worden meegevoerd naar de MERK in Frankrijk, van waar de eerstvolgende container met hulpgoederen verscheept wordt naar vluchtelingenkampen in het Midden-Oosten. Aanmelden en informatie bij Jeannette Stenvers of Marjan Huisman: [j.stenvers@ziggo.nl](mailto:j.stenvers@ziggo.nl) of [marjangrooters@live.nl](mailto:marjangrooters@live.nl) Je krijgt dan het volledige programma en informatie over (eventueel) mee te nemen materiaal.

*Marjan Huisman*

## Basistraining verbindende communicatie.

Op de vrijdagen 2 en 9 februari organiseert oecumenisch centrum De Zwaan de tweedaagse basistraining verbindende communicatie, gebaseerd op het gedachtegoed van Marshall Rosenberg. Verbindende communicatie start bij de intentie contact aan te gaan en te onderhouden op basis van compassie voor de ander en voor onszelf. In deze training wordt uitleg gegeven over wat verbindende communicatie is, maar vooral intensief geoefend. Dag 1 vindt plaats in De Wijkplaats in Oudorp, dag 2 in De Alkenhorst in het Alkmaarse Hoefplan. Meer informatie en opgave op [www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl) of via 06-55276104

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar, tel. 072-512 38 64, e-mail: [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl)

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelieven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

*Postadres:* Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

*Verhuur gebouwen:*

P. Bras, tel. 072-7851081

[p.bras7@upcmail.nl](mailto:p.bras7@upcmail.nl)

*Bezoek ziekenhuizen:*

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362

Ria Bart, tel. 072-5611862

Op  
Weg  
nieuwsbrief

*Predikant:*

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948  
[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

*Kerkenraad:*

*Voorzitter:* J. Bakker, tel. 072-5335883

[jokebakker-5@ziggo.nl](mailto:jokebakker-5@ziggo.nl)

*Penningmeester:* H.M. de Jonge, tel. 072-56120 63  
[h.jonge6@upcmail.nl](mailto:h.jonge6@upcmail.nl)

*Secretaris:* H.G. Wouwenaar, tel. 072 5126036,  
[wouwenaar1@live.nl](mailto:wouwenaar1@live.nl)

*Vicevoorzitter:* H.J. Koornneef, tel. 072-5818329  
[h\\_koornneef@hotmail.com](mailto:h_koornneef@hotmail.com)

*Lid:* Vacant

*Financiële administratie:* C. v. Wijngaarden,

tel. 072-512 89 65, [wijngaarden10@zonnet.nl](mailto:wijngaarden10@zonnet.nl)

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

*Ledenadministratie:* Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, [eintveld@hotmail.com](mailto:eintveld@hotmail.com)