



April 2018,

49e jaargang, nr. 3

Inhoud

Diensten; Betekenisvol leven
pagina 1

Op weg naar Pasen; Lees-
rooster; Bloemen en Collec-
ten; Dank; Korte berichten
pagina 2

Projectkoor; Alkmaarse Raad
van Kerken; Tent of Nations;
Vermaningspad 2018; Ge-
sprek met Pia Dijkstra.
pagina 3, 4

Uit de Kerkenraad; Doopsge-
zind Kerkkoor; Activiteiten
pagina 5

In Memoriam

Br. Joost Hack; Amarylus;

Adressen

pagina 6

Betekenisvol leven



De diensten in April en Mei 2018 in de Doopsgezinde Kerk aan
de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectiedoelen:

29 maart	19.00 uur		
Ds. L. Pondman	Avondmaal		Geen
30 maart	19.00 uur		Geen
Ds. L. Pondman	Goede Vrijdag Vesper		Geen
1 april	10.00 uur		ISBA
Ds. L. Pondman	Pasen Familiedienst		
8 april	10.00 uur		
Ds. I. Reinhold	m.m.v. Doopsgezind Kerkkoor Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp		
15 april	10.00 uur		
Ds. L. Pondman	na afloop Ledenvergadering Doopsgezinde Vrouwenzendingshulp		
22 april	10.00 uur		
Zr. A. Schlüter		Stichting Menno Simons SDMF	
29 april	10.00 uur		
Ds. L. Pondman		Stichting Menno Simons SDMF	
6 mei	10.00 uur		
Br. A. de Jong		Anna Zernicke Fonds	
10 mei		Vermaningspad in Friesland	

“Hoe geven wij op een betekenisvolle manier vorm aan ons leven?”

Daarover zijn wij op de voorjaarsbijeenkomst voor wijkcontactpersonen met elkaar in gesprek gegaan. Louise hield die ochtend een inleiding aan de hand van het boek “De vijf inzichten” van Frank Ostaseski. Hij is medeoprichter van een Zen hospice project. In de holistische visie van het boeddhisme, waarbij alles met alles is verbonden, zijn leven en dood nauw met elkaar verweven. Niet alleen in de betekenis dat wie geboren wordt weet dat hij uiteindelijk ook zal sterven, maar ook in het leven zelf zijn leven en dood steeds met elkaar in contact. Mensen hopen meestal dat alles hetzelfde blijft. Dat geeft ze een gevoel van zekerheid. Maar alles verandert constant zonder dat wij dat tegen kunnen houden. “Je kan nooit twee keer in dezelfde rivier stappen” is in deze context een vaak gehoorde uitspraak. Hoe kunnen wij daar op een betekenisvolle manier mee omgaan? Ostaseski voerde in het hospice vele gesprekken met mensen die terugkeken op hun leven. Op basis van die gesprekken kwam hij tot vijf inzichten die volgens hem belangrijk zijn voor een betekenisvol leven, niet alleen voor boeddhisten, maar voor iedereen. Die inzichten zijn:

Wacht niet.

Sta overal voor open, ga niets uit de weg.

Ga er volledig voor.

Vind een plek om te rusten te midden van alle chaos.

Moedig je “onwetendheid” aan.

Deze vijf inzichten leverden voldoende stof voor een inspirerende ochtend. Namens alle aanwezigen bedank ik hier Louise nogmaals hartelijk voor het gezamenlijk verhelderen van deze inzichten. Ik zal overleggen of deze inleiding op een ander moment nog een keer gegeven kan worden in bredere kring.

Na afloop werden de kleurige paasattenties uitgedeeld voor onze senioren van 80 jaar en ouder. Met dank aan zrs. Annemarie Blok-ker en Tineke van Wijngaarden.

Joke Bakker

Op weg naar Pasen

Hoeveel paaseieren passen er in een supermarkt? Dat is wat ik mij de laatste weken vaak afvraag als ik boodschappen ga doen. In de buurtsupermarkt bij mij aan de overkant van de straat hebben ze in de toch al smalle gangpaden tussen de schappen van die kartonnen stellingen neergezet vol met kleurig verpakte chocolade paaseitjes, paaskoekjes, paassnoepjes, paasservetjes, paas... Ja, wat kan je allemaal bedenken speciaal voor Pasen? Al die kleurrijke glimmers lijken mij toe te roepen: "Koop mij. Koop mij". Ik ben alleen nog helemaal niet toe aan paassnoep. Ik zit nog midden in de veertigdagentijd en daar hoort voor mij soberheid, inkeer en bezinning bij, geen overdaad. Eerst even pas op de plaats en nadenken over waar het allemaal om begonnen was. Waarom was ik ooit ook al weer doopsgezind geworden? Waarom had ik mij laten dopen? Wat betekent de gemeente voor mij?

Het zijn vragen die Nel van Laere zich ook stelt. Zij viert dit jaar dat zij dertig jaar geleden belijdenis heeft gedaan en zich heeft laten dopen. Die bijzondere feestdag wil Nel niet ongemerkt voorbij laten gaan. Op Palmzondag vieren wij dit jubileum daarom in de dienst samen met haar.

Dopen, dat gebeurde vroeger meestal op Palmzondag, want dat kon je later in de week aan het Avondmaal deelnemen. Wie aan het Avondmaal deelneemt bevestigt daarmee het verbond dat hij of zij ooit met God en met de gemeente is aangegaan. Vroeger stond het Avondmaal daarom ook alleen open voor gedoopte leden. Tegenwoordig nodigen wij iedereen die zich in Christus met ons verbonden weet van harte uit om als gast bij ons aan tafel aan te schuiven als wij samen Avondmaal vieren. Onze opvatting van de gemeente als Lichaam van Christus is tegenwoordig wat ruimer dan alleen de lokale doopsgezinde gemeente. Katholiek, protestant of doopsgezind, wij zijn immers allen kinderen van dezelfde Vader en dus in het geloof broeders en zusters van elkaar, ook in de gemeenschap rond de Avondmaalstafel.

Na het Avondmaal van Witte Donderdag volgt Goede Vrijdag. Op die dag volgen wij Jezus op zijn weg naar het kruis. Een donkere dag, maar zonder de gebeurtenissen van Goede Vrijdag kan het geen Pasen worden. In veel katholieke kerken is de kruisweg van Jezus afgebeeld met veertien of vijftien kruiswegstaties. Als het er veertien zijn dan eindigt het bij de graflegging. Als het er vijftien zijn dat is de laatste statie het geopende graf. Vorig jaar keken wij tijdens de vespers op Goede Vrijdag naar dia's van een kruisweg uit de stadsparochiekerk St. Johannes de Doper in Rain am Lech (Duitsland) gefotografeerd door Bert en Jopie Siebeling. Dit jaar zullen wij kijken naar dia's die Anja Woudstra tijdens een vakantie maakte van de kruisweg uit Holy Spirit Catholic Church in Hévíz (Hongarije).

En dan, na alle inkeer en stilte, na alle duister van kruis en graf, gaan op de vroege Paasmorgen alle remmen los. Het graf blijkt leeg. De dood bleek niet het laatste woord te hebben. Het Evangelie laat zich nu eenmaal niet wegstoppen in een graf of achter een steen. Het Evangelie, de boodschap van Jezus Christus, wil voluit gehoord en geleefd worden en daar hoort ongekende blijdschap bij. Net zoals de natuur in deze tijd van het jaar uit haar voegen lijkt te barsten van vreugde, met uitlopende bomen, met vrolijke kleurrijke bloemen en met een koor van vogels, zo mogen ook wij uitbarsten in gejubel. "De Heer is waarlijk opgestaan! Halleluja!"

Na veertigdagen soberheid ben ik bij al die feestvreugde ook toe aan al dat kleurrijke lekkers dat al weken uit de schappen van de supermarkt puilt. Nu maar hopen dat mijn burens tegen die tijd nog iets voor mij hebben laten liggen. Vrolijk Pasen!

Louise Pondman

NBG Leesrooster

April 2018

zondag	1 april	Marcus 16:1-8	De eerste getuigen
Eerste Paasdag			
maandag	2 april	Sefanja 1:1-13	Waarschuwing
dinsdag	3 april	Sefanja 1:14-2:3	Oproep
woensdag	4 april	Sefanja 2:4-15	Vijanden gestraft
donderdag	5 april	Sefanja 3:1-8	Recht voor een onrechtvaardige stad
vrijdag	6 april	Sefanja 3:9-20	Barmhartigheid voor een onbarmhartige stad
zaterdag	7 april	Genesis 2:4b-17	Paradijselijk
zondag	8 april	Genesis 2:18-25	Schaamteloos gelukkig
maandag	9 april	Genesis 3:1-24	Gevallen
dinsdag	10 april	Spreuken 22:17-29	Raadgevingen
woensdag	11 april	Spreuken 23:1-14	Anti-materialisme
donderdag	12 april	Spreuken 23:15-25	Laat je onderwijzen
vrijdag	13 april	Spreuken 23:26-35	De kater komt later
zaterdag	14 april	Psalm 4	Slaaplied
zondag	15 april	Genesis 4:1-16	Het leven gaat (niet) verder
maandag	16 april	Genesis 4:17-26	Wie is de sterkste?
dinsdag	17 april	Spreuken 24:1-9	Wijsheid boven alles
woensdag	18 april	Spreuken 24:10-22	Zoete woorden?
donderdag	19 april	Spreuken 24:23-34	Eerlijkheid en vlijt
vrijdag	20 april	Psalm 10	Sterkte voor zwakken
zaterdag	21 april	Genesis 5:1-24	Leef-tijden
zondag	22 april	Genesis 5:25-6:4	Gemengde gevoelens
maandag	23 april	Spreuken 25:1-15	Spoken is zilver en Spreuken is goud
dinsdag	24 april	Spreuken 25:16-28	Over maat houden en maten houden
woensdag	25 april	Spreuken 26:1-12	Doe niet zo dwaas
donderdag	26 april	Spreuken 26:13-28	Vergelijkenderwijs
vrijdag	27 april	Spreuken 27:1-11	Het is een vriend die mij mijn feilen toont
zaterdag	28 april	Spreuken 27:12-27	Omgangswijsheid
zondag	29 april	Genesis 6:5-22	Scheepsbouw
maandag	30 april	Genesis 7:1-24	Boovluchtelingen

Bloemen en Collecten

Datum	Naam	Eigen gemeente	Extra collecte
25-02	Zr. H. Roep	30,25	20,00
04-03	Zr. W. de Jong	Tent of Nations	250,65
11-03	Fam. K. van Wijngaarden	38,90	44,45

Dank

Onlangs kwam zr. Wouwenaar bij ons met een pot prachtige hyacinten. Veel dank daarvoor. Zo te zien worden ze blauw.

Gerrit en Petra Klein

Hartelijk dank voor de mooie bloemen

Hanny den Hartog

Ook een bedankje van zr. Wil de Jong-Dyrbye voor de kanselbloemen.

Korte berichten

Lezing

Op donderdag 12 april a.s. spreekt Oscar Lohuis over het thema: 'Waarom christenen iets met Israël hebben' in Orgelzaal Booy, Daalmeerpad 13, 1827 GA Alkmaar. Aanvang: 20.00 uur

Berichten uit de kerkenraad

U komt zondag, 15 april, toch óók naar onze algemene ledenvergadering? De kerkenraad legt dan verantwoording af voor het uitgevoerde beleid en in deze vergadering is het woord aan u! Samen bepalen hoe we onze gemeente vormgeven: wát vinden we belangrijk en hoe willen we aan en met elkaar laten zien waar we voor staan!

Uw aanwezigheid is daarom van groot belang!

Als het goed is, heeft u per post de agenda ontvangen en vindt u in deze Nieuwsbrief een envelop met daarin de Jaarrekening 2017 en Begroting 2018.

Zoals u weet, worden de jaarverslagen, via de ons bekende mailadressen, gemaild.

Zr. Hermine Koornneef is voortvarend aan de slag gegaan met het preekrooster voor 2019 en op een paar zondagen na is het rooster met gastvoorgangers ingevuld.

Als u dacht dat we voorlopig niets meer te vieren hadden in onze gemeente dan heeft u het mis want een volgend jubileum staat weer te gebeuren. Weliswaar in 2019 maar toch! 25 mei 2019 bestaat ons kerkkoor 100 jaar en dat is echt een unicum want weinig koren in onze broederschap halen deze mijlpaal. We denken erover dit jubileum in het najaar van 2019 te vieren. De maand mei lijkt ons niet zo geschikt aangezien het voorjaar al een aantrekkelijke periode is om op vakantie of een weekendje weg te gaan.

Eind mei 2018 treedt een nieuwe Europese privacyregelgeving in werking met forse gevolgen voor de kerken. Duidelijk is dat er het nodige moet veranderen in de manier waarop we met privacy gevoelige gegevens omgaan. Denk b.v. aan foto's, filmpjes van bijeenkomsten op onze website, facebook, in gemeenteblad en het publiceren van (mail) adressen! Het is echter nog niet duidelijk hoe ver de reikwijdte zal zijn. Br. Henk Stenvers, algemeen directeur van de ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit), heeft contact gehad met medewerkers van het CIO (Interkerkelijk Contact inzake de Overheid) en zodra er meer bekend is, krijgen we van de ADS richtlijnen en (waarschijnlijk) modelformulieren voor het krijgen van toestemming voor het gebruik van gegevens.

Door ziekte van Joost Hack heeft het bijwerken van ons archief een grote achterstand opgelopen. We maken ons er zorgen over vooral nu Joost is overleden en Geesje het archief niet alleen kan doen. Er is wel hulp aangeboden maar concrete plannen hoe nu verder met het archief zijn nog niet gemaakt. De kerkenraad zal binnenkort actie ondernemen.

In de dienst van 4 maart waarin zr. Yvonne Ulrich-van de Vijver ons vertelt heeft over haar betrokkenheid bij Tent of Nations, heeft de collecte €250,- opgebracht! Een mooi bedrag. Tent of Nations organiseert sinds 2001 zomerkampen voor kinderen met zowel een christelijke als een moslimachtergrond. Deelname van één kind kost €150,- Doopsgezind Wereldwerk ondersteunt deze kampen en voor elk kind dat gesponsord wordt, sponsoren zij een tweede kind. In de kerkenraad is besloten het bedrag van €250,- aan te vullen naar €450,- (-€ 200,- uit de pot diaconie) Dat betekent dus dat er geld beschikbaar komt voor 6 kinderen!

Het programma voor de week van de Oecumene, georganiseerd door de ARK, is in grote lijnen rond. Op 27 mei wordt in de Grote Kerk de Oecumenische viering gehouden. Heel bijzonder want normaal is de Grote Kerk niet beschikbaar vanwege de hoge huur. Nu de kerk 500 jaar bestaat, wordt er geen huur in rekening gebracht.

Anneke Struijf, notulist kerkenraad



Doopsgezind Kerkkoor

Ons Doopsgezind Kerkkoor heeft op 5 maart de repetities hervat onder leiding van Justina Oosters. Er hebben zich gelukkig ook drie nieuwe leden gemeld, waarmee de viering van het eeuwfeest in 2019 weer een stapje dichterbij is gekomen. Het koor is voor de eerste maal onder deze nieuwe leiding te horen in de dienst van 8 april a.s.

Jan Bart

Activiteiten in April en Mei:

04-04	09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
04-04	13.00	Onmoetingskring	Kerkenraadskamer
06-04	09.30	Bureau overleg	Kerkenraadskamer
09-04	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
10-04	10.00	Ontmoetingsdag zr. kringen	Dopersduin School
10-04	14.00	Kring Bergen/School	
11-04	10.00	Waardse leeskring	
11-04	20.00	Mennonights	
15-04	11.30	LEDENVERGADERING	Mennozaal
16-04	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
16-04	19.00	Bijeenkomst met Pia Dijkstra	
			Vermaning Nieuwe Niedorp
19-04	10.00	Kring Heiloo	thv I. vd Pavert
23-04	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
24-04	10.00	Liturgiecommissie	Kerkenraadskamer
26-04	10.00	Financiële commissie	Kerkenraadskamer
30-04	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
02-05	09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
02-05	13.00	Ontmoetingskring	Kerkenraadskamer
07-05	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
10-05		Vermaningspad in Friesland	

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - School

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

Mennonights

informatie en opgave : fam. In 't Veld 072 5401362

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036,

wouwenaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 17 april 2018

Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, Jeanne Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knijnenberg, Klaas Sabel. Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart

In memoriam Joost Hack

Op 10 februari 2018 overleed op 77 jarige leeftijd Joost Hack, een zeer trouwe vriend van onze gemeente. Joost werd op 28 oktober 1940 geboren in Bennebroek. Op zijn werk leerde hij Geesje Wardenier kennen, met wie hij meer dan 45 jaar getrouwd is geweest. Door haar kwam hij in contact met de doopsgezinde gemeente. Hij was een beminnelijk en vriendelijk mens. Een gezellige prater, open en geïnteresseerd in anderen en altijd bereid te helpen. Hij stond positief in het leven. Joost en Geesje kregen twee kinderen, Jasper en Floris. De zorg voor het gezin stond bij Joost centraal. Hij was een grote steun voor Geesje en een geweldige vader voor zijn kinderen. Was een echt familiemens, was gastvrij, hield van koken. Joost was een levensgenieter en nam overal de tijd voor. Hij was een groot natuurliefhebber en het was niet verwonderlijk dat hij een gepassioneerd docent biologie werd. Via onze gemeente deed hij ook mee met een cyclus van de ADS over: "vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping". In het kader daarvan ging hij meerdere malen mee naar Rottumeroog om te helpen met het beheer aldaar. Eenmaal verhuisd naar Schoorl kwam hij in contact met de Stichting Duinbehoud en werd consulente voor de regio Bergen. Hij leidde vele excursies door de Schoorlse Duinen en kwam, zowel in de politiek als elders, op voor het duinbehoud. Dankzij zijn contacten met Staatsbosbeheer regelde hij jarenlang het 'Kerstgroen' voor de kerk. Ook in de vakanties stond de natuur centraal. Jasper en Floris, hebben fijne herinneringen aan de kampeervakanties. Er was altijd wel iets te leren of te beleven.

Hij hield van boeken, was een ras-verzamelaar. Op de rommelmarkt van de gemeente hielp hij enthousiast mee bij de boekverkoop. Duurzaamheid stond bij hem hoog in het vaandel. Hij gooide niets zomaar weg, je kon het altijd nog wel ergens voor gebruiken. Er werd veel bewaard. Dit nam weliswaar de nodige plaats in beslag in het huis, maar het gold als 'recycling avant la lettre'. Trouw onderhield hij samen met Geesje een aantal jaren het archief van de doopsgezinde gemeente, waarbij zijn bedachtzaamheid goed van pas kwam.

Helaas ging het de laatste jaren niet goed met de gezondheid van Joost. Hij wilde daarover niet praten noch zeuren. Ondanks de vele bezoeken aan ziekenhuizen en specialisten zette hij zich tot het laatst toe in voor zijn familie en voor de gemeente. Verjaardagen van kinderen, kleinkinderen en andere familie werden niet overgeslagen. Gestimuleerd door en met hulp van Jasper en Floris, heeft hij in Duitsland ook nog een laatste samen-zijn mogen beleven met zijn twee jongere broers, die beiden in het buitenland wonen. Maar het werd duidelijk dat zijn gezondheid snel achteruit ging. Er volgde een korte maar liefdevolle verzorging in 'De Bregthoeve' in Schoorl, tot hij uiteindelijk overleed op 10 februari. Op 16 februari namen wij samen met familie en vele vrienden en broeders en zusters afscheid van hem in de aula van het crematorium 'Schagerkogge' te Schagen. Wij weten dat Joost zal voortleven in de harten van Geesje, de kinderen, kleinkinderen, familie en vele anderen en we hopen dat dit hen tot steun zal zijn.

Antoinette Hazevoet

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelieven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081

p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362

Ria Bart, tel. 072-5611862

Amaryllis

Zich overgevend aan het licht
waren zij het duister ontstegen,
twee grasgroene stelen, vingerdik
fier, recht en veertig dagen lang.
Met Palmpasen botten knoppen
in een heilig aantal van zeven.

Het was Goedeweeks eerste morgen
dat er één - zichtbaar volgroeid -
in hemelse schoonheid openbrak.
Parelwit, majestueus van vorm,
ragfijn omrand, violette-rose.
Uit het geopend tere hart
glanzend witte draden
meelgeel verdikt
licht gebogen
reikhalzend
de ruimte in.

Zo voltrok zich dag aan dag
in de Stille Week een wonder
om, bij zeven gekomen
- met Paaszondag -
haar ware pracht te tonen.

Michiel de Jong
April 1994



Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5335883

jokebakker-5@ziggo.nl

Penningmeester: H.M. de Jonge, tel. 072-56120 63
h.jonge6@upcmail.nl

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,
wouwenaar1@live.nl

Vicevoorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5818329
h_koornneef@hotmail.com

Lid: Vacant

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Op
Weg
nieuwsbrief