



Een Gevecht in de kerk?

Juni 2018,

49e jaargang, nr. 5

Inhoud

Diensten; Een Gevecht in de kerk?

pagina 1

Idealen; NBG-Leesrooster; Bloemen en Collecten; Dank

pagina 2

Ontmoeting met br. Charley Kraybill; Feestweek van de Oecumene

pagina 3

Uit de Kerkenraad; Activiteiten

pagina 4



De diensten in juni in de Doopsgezinde kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar (tenzij anders aangegeven).*

Collectedoel:

27 mei 2018, 11.00 uur

*ARK dienst in de Grote Kerk**

Voorgangers ds. L. Pondman (Doopsgezind) en Henk van der Wal (Apostolisch Genootschap)

3 juni 2018, 10.00 uur

Ds. L. Pondman

Thema dienst

Oecumenisch Aandachtcentrum De Zwaan.

10 juni 2018, 10.00 uur

Zr. J. Bakker (Heiloo)

Oecumenisch Aandachtcentrum De Zwaan.

17 juni 2018, 10.00 uur

Br. Y Aalders (Koog aan de Zaan)

Kinderhuis Bethanië o.l.v. Diet Koster te Israël.

24 juni 2018, 10.00 uur

Zr. J. Kleijn (Heiloo)

Kinderhuis Bethanië o.l.v. Diet Koster te Israël.

1 juli 2018, 10.00 uur

Zr. R. Phaff

Inloophuis Almere

Tijdens het Karavaan Festival 2018 zal onze kerkzaal gebruikt worden als locatie voor een muzikaal theaterstuk. Anne Roos Rosa de Carvalho zal in beeld, drama en muziek ons meenemen in het gedicht van Toon Tellegen: 'De Vrouw en een Engel'. Het *meenemen in* is hier letterlijk bedoeld. De opstelling in de kerkzaal is zodanig gemaakt, dat het publiek en spelers met elkaar verbonden zijn. Iedere aanwezige ervaart wat de interactie tussen de vrouw en de engel innerlijk te weeg brengt. Men zit er midden in.

Zondag 6 mei heeft Anne Roos na de dienst verteld wat haar steeds opnieuw trekt in dit inspirerende en intrigerende gedicht. Elke keer als zij dit leest komen er andere aspecten naar boven. "Het is als een spiegel waarin ik mijzelf steeds dieper leer begrijpen", vertelt ze

Zo zal het ook voor het publiek zijn.

Zij legt uit hoe muzikale effecten een rol zullen spelen en dat er gevecht scenes in karatevorm zullen zijn, die het innerlijk gevecht symboliseren waarin wij als mensen gewikkeld kunnen raken in het leven waarin zoveel op ons af komt.

Dik Blokker zorgt voor de zitplaatsen en de decors. Dat zal met de nodige voorzichtigheid moeten gebeuren in onze historische kerkzaal!

Beleef het mee op vrijdag 8 juni.

Joke Bakker

Idealen

Mei 1968, in Parijs breekt de studentenopstand uit samen met de grootste staking in de geschiedenis. De mensen gingen de straat op voor meer democratie, betere arbeidsomstandigheden en hogere lonen. Het werd een keerpunt in de geschiedenis, al werd lang niet alles bereikt wat de idealisten uit die tijd voor ogen stond. Ik was nog te jong om er veel van mee te krijgen, dus voor mij is het net als voor de huidige generatie jongeren niet meer dan geschiedenis. Geschiedenis is nooit neutraal. Afhankelijk van wie het verhaal vertelt wordt het of romantischer of afschrikwekkender dan de gebeurtenissen in werkelijkheid waren. Omdat de studentenopstand dit jaar 50 jaar geleden is, is hij weer in het nieuws. Bij mij roept het de vraag op of wij dat vandaag ook nog zouden doen, voor onze idealen de straat op gaan? Of rekenen we tegenwoordig meer op de sociale media? Lekker veilig van achter je eigen computer allerhande leuzen de wereld in slingeren, zonder dat je fysiek de confrontatie met anders denkenden hoeft aan te gaan. Ik geef toe, je bereik is dan veel groter, maar zou het effect ook groter zijn? Ik herinner mij nog wel de grote demonstraties tegen de kernwapens uit het begin van de jaren tachtig. Toen was ik er zelf wel bij. Zo'n grote massa mensen, die allemaal met het zelfde doel de straat op gingen, dat maakte indruk, zowel als je er zelf tussen liep als later, toen we de beelden op de televisie terug zagen. Maar wat hebben wij er mee bereikt? Er zijn nog steeds overal ter wereld kernwapens en zelfs nog in Nederland, waar we ze om te beginnen uit weg wilden hebben. Soms komen mensen met geweld op voor hun idealen. Ze plegen aanslagen om hun doel te bereiken, bezetten gebouwen of nemen op eigen houtje maatregelen die door anderen niet gewenst worden geacht. Wie bepaalt eigenlijk wat goede en wat slechte idealen zijn? Is goed dat wat de meerderheid vindt? Of zijn er nog andere criteria aan te leggen? Hebben idealen niet alles te maken met belangen? Belangen van mensen kunnen verschillen. Wat de ene nodig of noodzakelijk vindt kan bij de ander juist afkeer oproepen of problemen veroorzaken. Is het misschien waar wat de filosoof Karl Popper zei: "*De poging om de hemel op aarde te verwezenlijken, brengt steeds de hel voort*"? Het is maar hoe je het bekijkt. Als idealen tot ideologie verworden en dromen tot dogma's, dan wordt het eng en zijn de poorten van de hel al snel gevonden. Als we elkaar het najagen van onze idealen en dromen als plicht opleggen dan wordt de weg naar de hel al snel geplaveid met slachtoffers. Toch hebben we allemaal onze idealen, want we willen de wereld zo graag een beetje mooier en leefbaarder maken. Als het dan niet voor ons zelf is, dan wel voor onze kinderen en kleinkinderen. Misschien willen we het allemaal meteen veel te groot maken. De hele wereld veranderen, dat is wel heel ingewikkeld. Onze eigen omgeving een beetje mooier, een beetje vriendelijker, een beetje veiliger maken, dat is nog wel te overzien. Als we dat allemaal in onze eigen omgeving doen dan kunnen we misschien de mensen om ons heen inspireren om hetzelfde te doen. Dan worden onze inspanningen als de bekende steentjes in de vijver die steeds grotere kringen maken. Misschien moeten we het ongelijk van Popper bewijzen door wél de straat op te gaan, maar dan om onze burens te ontmoeten en samen onze directe leefomgeving een beetje mooier, vriendelijker en vooral ook veiliger te maken. Idealen, ik hoop dat we ze allemaal nog hebben en er nog steeds voor op durven komen om dan misschien niet meteen de hele hemel op aarde te willen vestigen, maar wel al af en toe een raampje open te zetten waardoor af en toe een straaltje licht vanuit de hemel bij ons naar binnen kan.

Louise Pondman

NBG Leesrooster

Juni 2018

vrijdag	1 juni	Marcus 2:13-22	Eten en vasten
zaterdag	2 juni	Marcus 2:23-3:6	Goed werk op sabbat
zondag	3 juni	Job 1:1-12	Strijd achter de schermen
maandag	4 juni	Job 1:13-22	Jobstijdingen
dinsdag	5 juni	Job 2:1-13	Jobsgeduld
woensdag	6 juni	Job 3:1-26	Het zwijgen doorbroken
donderdag	7 juni	Psalm 12	Onderdrukt worden bevrijd
vrijdag	8 juni	Marcus 3:7-19	Speciale aanstelling
zaterdag	9 juni	Marcus 3:20-35	Familiebetrekking
zondag	10 juni	Marcus 4:1-9	Goed luisteren gaat niet vanzelf
maandag	11 juni	Psalm 84	Thuiskomen
dinsdag	12 juni	Job 8:1-22	Harde reactie op ellende
woensdag	13 juni	Job 9:1-24	Verstand en gevoel
donderdag	14 juni	Job 9:25-10:7	Wie kan rechtspreken?
vrijdag	15 juni	Job 10:8-22	Aanklacht
zaterdag	16 juni	Psalm 55:1-12	Dreiging
zondag	17 juni	Psalm 55:13-24	Wie is betrouwbaar?
maandag	18 juni	Job 28:1-28	Wijsheid is moeilijk te vinden
dinsdag	19 juni	Job 29:1-20	Vroeger was alles beter
woensdag	20 juni	Job 29:21-30:19	Verschrikkingen
donderdag	21 juni	Job 30:20-31	Noodkreet
vrijdag	22 juni	Job 31:1-15	Oogverbond
zaterdag	23 juni	Job 31:16-40	Zelfonderzoek
zondag	24 juni	Job 38:1-15	Machtsverhouding
maandag	25 juni	Job 38:16-30	Natuurkunde
dinsdag	26 juni	Job 38:31-39:12	Ontzag voor de Schepper
woensdag	27 juni	Job 39:13-30	Struisvogelpolitiek
donderdag	28 juni	Job 40:1-14	Zwijgtekst
vrijdag	29 juni	Job 40:15-24	Behemot
zaterdag	30 juni	Job 40:25-41:26	Leviatan

Bloemen en Collecten

Datum	Naam	Eigen gemeente	Extra collecte
22-04	Zr. T. Maarse	40,20	39,10
29-04	Br. H. van Veen	33,00	38,00
06-05	Zr. T. Visser	47,40	33,25

Dank

Dank voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen voor mijn 80^e verjaardag.

Marjan Smit

Dank voor de prachtige orchidee die Joke mij namens de gemeente kwam brengen ter gelegenheid van mijn 80^e verjaardag.

Mary Alberding

Het was een leuke verrassing voor me toen zr. Jopie Siebeling aanbelde en mij de kanselbloemen kwam brengen. Ik geniet ervan. Hartelijke dank!

Tini Visser



Ontmoeting met Br. Charlie Kraybill

Donderdagochtend 3 mei hebben we br. Charlie Kraybill ontmoet. Hoe fijn blijkt dan de gastvrijheid van ons kerkelijk bureau.

Ds. Louise Pondman was al aanwezig en br. Hans Smit zorgde als dienstdoende bureaumedewerker voor koffie met koek.

Nadat Louise voor overleg afscheid van Charlie moest nemen, nam ik het gesprek over. Bijzonder om te horen hoe zijn leven als zoon van een dominee in een kleine gemeente in het arme deel van New York hem gevormd hebben. Hij is actief in de Marginal Mennonite Society, een groep die onderling contact onderhoudt via o.a. Facebook. Zr. Antoinette Hazevoet arriveerde, zoals afgesproken, en heeft met hem een wandeling door de stad gemaakt. Charlie was vooral geïnteresseerd in historische plekken waar in het verleden martelaren omgekomen waren, zoals de Mient en de Oude Gracht, maar ook de 500 jaar oude Grote Kerk.

Het is de bedoeling dat deze plekken bezocht worden tijdens een door Charlie georganiseerde TOUR. Hij hoopt voldoende belangstellenden te werven. In zijn voorstel zou de groep op donderdag 6 september om ongeveer 11:45 aankomen bij de Koningsweg 12 voor een rondleiding door de kerk en info over de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar. Antoinette is bereid om deze uitleg te geven.

We willen de groep graag een eenvoudige lunch aanbieden (soep en gesmeerde bolletjes).

Dat zal vast geen probleem zijn. Antoinette bedankt!

Joke Bakker



Feestweek van de Oecumene De ander/de Ander verstaan

Programma in vogelvlucht:

Maandag 21 mei

15.30 uur

“Iets ontdekken wat je nog niet kent”.

Een rondleiding van een uur in de synagoge.

Hofstraat 15, 1811 EV Alkmaar

Maandag 21 mei

17.00 uur

Concert van de Lay Clerks (mannen) van het St. Mary's Cathedral Choir Sydney

Pieter van Dijk bespeelt het orgel

Lutherse kerk, Oudegracht 187, 1511 CD Alkmaar

Dinsdag 22 mei

19.30 uur

Zangavond o.l.v. Christiaan Winter

Remonstrantse kerk, Fnidsen 33, 1811 ND Alkmaar

Woensdag 23 mei

14.30 uur

Open kerk in de Blijde Mare

Middag met o.a. dans, muziek, bezinning

Kajakstraat 60, 1826 DN Alkmaar

Donderdag 24 mei

19.30 uur

Twee Alkmaarse martelaren ten tijde van de reformatie door Jurjen Vis

Mennozaal van de Doopsgezinde gemeente, Koningsweg 12, 1811 LE Alkmaar

Vrijdag 25 mei

14.00 - 16.30 uur

Alkmaar Freedom House

Neem bordspel en/of kaartspel mee.

Vrijheidskerk, Hobbemalaan 2, 1526 GD Alkmaar

Vrijdag 25 mei

20.15 uur

Taizé - viering

Oud-Katholieke kerk, Nassaulaan 43, 1815 GJ Alkmaar

Zaterdag 26 mei

11.00 uur

“Iets ontdekken wat je nog niet kent”.

Bezoek aan de Haci Bayram Moskee

Mr. P.J. Troelstrakade 42, 1814 TB Alkmaar

13.45 uur

Filmmiddag in de Pius X.

‘Loving’, een waargebeurd liefdesverhaal over een witte man en een Afro-Amerikaanse vrouw

Blanckerhofweg 15, 1816 HG Alkmaar

Zondag 27 mei

11.00 - 13.00 uur

Oecumenische viering in de Grote Kerk

Berichten uit de kerkenraad

De meimaand is duidelijk een geliefde periode voor een vakantie. Zeker daar de meesten niet gebonden zijn aan de schoolvakanties. Gevolg is dat er geschoven moet worden met data. Zo is de kerkenraadsvergadering van 2 mei verschoven naar 16 mei en verschijnt de nieuwsbrief wat kort op het Pinksternummer. Geen verslag van de KR vergadering dus. Toch gebeurt er veel in de gemeente. Op de voorkant van deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen over de informatie die Anne Roos Rosa de Carvalho gaf ter voorbereiding op haar optreden in ons kerkgebouw. Ik hoop dat u voor deze voorstelling al een kaartje heeft kunnen bemachtigen. De voorstelling zal ook in de week van 1 tot en met 10 juni in onze kerk gespeeld worden.

Verder is er een folder uitgedeeld met alle activiteiten die in de Feestweek van de Oecumene georganiseerd worden. Als er ruimte is zal er ook elders in dit blad over te lezen zijn. Speciale aandacht vraag ik voor de dienst op 27 mei in de Grote Kerk, die dit jaar 500 jaar bestaat. Ik kan u verzekeren dat het een belevenis is. Met zoveel mensen vanuit verschillende geloofsrichtingen in dit historische gebouw een dienst bijwonen is bijzonder. Onze predikant zal samen met Henk van der Wal, voorganger van het Apostolisch Genootschap, de dienst leiden. Ook is er een projectkoor dat medewerking verleent aan deze dienst.

Joke Bakker

Activiteiten in Juni:

24-05	19.30	Lezing Jurgen Vis	Mennozaal
28-05	10.00	Liturgiecie.	Kerkenkamer
29-05	20.00	ARK vergadering	Kerkenkamer
30-05	17.00	Regio bijeenkomst	Dopersduin
School			
04-06	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
08-06	20.00	Voorstelling Geestdrift*	Kerkzaal
11-06	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
12-06	09.30	Kerkenraad	Kerkenkamer
18-06	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
25-06	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
04-07	09.30	Kerkenraad	Kerkenkamer

*kaartverkoop via de website www.projectgeestdrift.nl

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - School

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

Mennonights

informatie en opgave : fam. In 't Veld 072 5401362

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouenaar, 072 5126036, wouenaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 18 juni 2018

Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, Jeanne Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knijnenberg, Klaas Sabel.

Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelieven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081

p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362

Ria Bart, tel. 072-5611862

Op
Weg
niewsbrief

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948

louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5335883

jokebakker-5@ziggo.nl

Penningmeester: H.M. de Jonge, tel. 072-56120 63
h.jonge6@upcmail.nl

Secretaris: H.G. Wouenaar, tel. 072-5126036,
wouenaar1@live.nl

Vicevoorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5818329

h_koornneef@hotmail.com

Lid: Vacant

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com