



Oktober 2018,

49e jaargang, nr. 8

Inhoud

Diensten; Startzondag

*pagina 1*

Generaties voor vrede; Leesrooster; Bloemen en Collecten

*pagina 2*

Steunpunt Verlies en Rouw; Alkmaarse Raad van Kerken; Zang en Bezinningsmiddag 'Zonnelied'; Project 'Geestdrift'; Bijdrage 'Op Weg'

*pagina 3, 4*

Berichten uit de kerkenraad; Kerstmiddag / Avond; Dank; Gemeenteblad 'Op Weg'; Foto's gezocht; Agenda

*pagina 5*

Herinnering Mevr. Ferf-van Holk; Regiobijeenkomst Dopersduin; Boek Harcourt Klinefelter; Adressen

## Startzondag



*De diensten in Oktober 2018 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .*

*Collectedoelen:*

*23 sept. 2018, 10.00 uur*

*Ds. Louise Pondman*

*Gemeenschap Oude Zijds 100*

*30 sept. 2018, 10.00 uur*

*Zr. Agnès Schlüter*

*Gemeenschap Oude Zijds 100*

*7 okt. 2018, 10.00 uur*

*Ds. Louise Pondman*

*Doopsgezinde Zending*

*14 okt. 2018, 10.00 uur*

*Oogstdienst Lutherse kerk*

*o.l.v. Y. Bos, L. Pondman en P. Korbee*

*21 okt. 2018, 10.00 uur*

*Br. J.W. Pondman*

*Dopers Duin te Schoorl*

*28 okt. 2018, 10.00 uur*

*Ds. J. Roelofs*

*Doopsgezinde Zending*

*4 nov. 2018, 10.00 uur*

*Ds. H. Ament*

*projecten Gemeente opbouw*

Zondag 9 september heeft het stempel startzondag meegekregen. De dienst en ook het samenzijn daarna is mede vormgegeven door de leden van de liturgiecommissie. In de dienst is het jaarthema 'Geef mij nu je angst...ik geef je er hoop voor terug' geïntroduceerd. Ook in het kwartaalnummer van Op Weg is dit thema verkend en het blijkt een verrassend thema te zijn met vele invalshoeken. Ik heb in de dienst waarin ik voorging (16 september) 'de handreiking' gekozen die erin besloten ligt. Om de startzondag een speciaal tintje te geven werd er voor elkaar een potluck-lunch meegenomen. Een verscheidenheid aan kleine gerechten werd na de koffie uitgesteld. Het was met recht een plaatje. Mede ook door de bloeiende hortensia op tafel, die zr. Anneke Struijf namens de gemeente had ontvangen voor haar 75<sup>e</sup> verjaardag. We hadden ook gasten in ons midden. Een echtpaar had de dag ervoor onze kerk bezocht tijdens de Open Monumentendag en besloot zondag de dienst bij te wonen. Zij bleven na de koffie mee eten. Dat kon makkelijk want er was meer dan genoeg. Bij deze wil ik graag iedereen bedanken die zich tijdens de Monumentendag heeft ingezet. Onze kerk bleek ook nu weer met zo'n 300 bezoekers een aantrekkelijke plek!

Ook dank aan de organisatoren van de startzondag en potluck en uiteraard ook iedereen bedankt voor de inbreng van de heerlijke lunchgerechten.

*Joke Bakker*

## Generaties voor vrede

Van 15 tot 23 september was de jaarlijkse vredesweek. De cartoonist Len Munnik tekende bij het thema van de vredesweek, "Generaties voor vrede", deze prent: een kind onder een regenboogparaplu op de schouders van een in verhouding reusachtige man. Het eerste dat de afbeelding bij mij oproept is een gevoel van veiligheid. Als kind zit je toch prima bij je vader of je opa op de schouders. Vrij uitzicht, geen enge hond die bij je kan en onder zo'n mooie paraplu zit je ook nog eens lekker droog. Wat wil je nog meer dan de wereld ontdekken vanaf een paar stevige schouders die je overal naar toe dragen?

Dan lees ik de tekst erboven: "Generaties voor vrede". Wat zou deze (groot-)vader zijn (klein-)kind laten zien in deze wereld? Is het allemaal zo rooskleurig, zoals de roze achtergrond doet vermoeden? Of verwijst de rossige achtergrond naar branden door krijgsgewoel en brengt deze (groot-)vader zijn (klein-)kind naar veiligere oorden, zoals zoveel vluchtende ouders overal op onze wereld helaas moeten doen? Beide perspectieven lijken mij hier mogelijk. Ik hoop in ieder geval dat er hier van generatie op generatie een droom wordt doorgegeven, zoals we na 50 jaar nog steeds het "I have a dream..." van Martin Luther King doorgeven. Zoals we nog steeds de visioenen van een betere wereld van de profeten aan elkaar doorgeven.

Vrede moet je leren. Vrede in het klein: hoe ga je om met je ouders, met je broertjes en zusjes, met je vrienden op school? Wat doe je als er strijdende belangen zijn? Vrede in het groot: hoe gaan we met elkaar om? In dit land? In deze wereld? Welke normen en waarden houden wij daarbij in het oog? Gaat het om "samen"? Of gaat het alleen om "ikke, ikke, ikke" of "eigen volk en land eerst"? Hoe vinden we daarin de balans, zodat iedereen tot zijn recht komt? Het voorbeeld van je ouders en je grootouders is dan heel belangrijk. We leren immers meer van wat we anderen zien doen, dan van wat ze zeggen. Een goed voorbeeld doet volgen. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog. Vrede, shalom, dat is een toestand waarbij iedereen tot zijn recht mag komen, waarbij er voor iedereen genoeg is, waarbij niemand zich afgewezen of buitengesloten voelt. Vrede is denk ik ook elkaar in alle veiligheid durven en kunnen aanspreken op wat er niet goed gaat, zonder dat er meteen verwijten klinken of mensen worden veroordeeld. We hebben immers allemaal de behoefte om gehoord en gezien te worden in wat wij nodig hebben. De één is een binnenvetter, de ander heeft het hart op de tong en flapt er altijd direct uit wat hem of haar dwars zit. Als je alles opkropt dan komt er een moment dat je ontploft en onbedoeld misschien hele nare dingen zegt. Als je heel primair reageert dan zeg je soms ook dingen waar je later spijt van hebt. "Eerst tot tien tellen" hebben we als kind geleerd en ook dat is een tip die we van generatie op generatie doorgeven om de wereld een beetje mooier, een beetje vredelievender te maken.

Ook God heeft volgens de Bijbel soms spijt van wat Hij heeft gedaan. Eens had Hij er zelfs spijt van dat Hij de mens had gemaakt (Genesis 6:6) en Hij besloot de aarde met een enorme vloed schoon te vegen om opnieuw te kunnen beginnen met Noach en zijn familie, maar ook van die actie had Hij later spijt (Genesis 8: 21). De regenboogkleuren van de paraplu op de cartoon doen mij denken aan de regenboog die God aan de hemel stelde na de zondvloed, toen hij met Noach en met alle levende wezens op deze aarde een verbond sloot, dat er nooit meer zo'n zondvloed zou komen. Als teken van dat verbond plaatste God zijn boog tussen de wolken (Genesis 9: 1 - 17). Natuurlijk weet ik hoe het natuurkundig zit met het ontstaan van een regenboog, hoe het licht van de zon door de waterdruppels van een naderende regenbui wordt gebroken en er een boog van kleuren ontstaat.

## NBG Leesrooster

### Oktober 2018

ma	1 okt.	Rechters 11:1-11	(Over)gehaald
di	2 okt.	Rechters 11:12-27	Met open vizier
wo	3 okt.	Rechters 11:28-40	Aan de HEER keuze van offer
do	4 okt.	Psalm 35:1-10	Doe mij recht, HEER!
vrij	5 okt.	Psalm 35:11-28	Lijden onder leedvermaak
za	6 okt.	Marcus 10:1-16	Kinderzegen
zo	7 okt.	Marcus 10:17-31	Door het oog van een naald
ma	8 okt.	Rechters 12:1-7	Sjibbolet
di	9 okt.	Rechters 12:8-15	Vruchtbare rechters
wo	10 okt.	Romeinen 16:1-16	Hartelijke groeten
do	11 okt.	Romeinen 16:17-27	Eervolle vermeldingen
vrij	12 okt.	Deuter. 14:1-21	Heilig dieet
za	13 okt.	Deuter. 14:22-29	Tien procent
zo	14 okt.	Deuter. 15:1-11	Armoedebestrijding
ma	15 okt.	Deuter. 15:12-23	Oormerk
di	16 okt.	Deuter. 16:1-17	Feestregels
wo	17 okt.	Rechters 13:1-14	Geboorteaankondiging
do	18 okt.	Rechters 13:15-25	Vertrouwen op de belofte
vrij	19 okt.	Rechters 14:1-20	Raadselachtig huwelijk
za	20 okt.	Rechters 15:1-20	Bot geweld
zo	21 okt.	Marcus 10:32-45	Niet heersen, maar dienen
ma	22 okt.	Marcus 10:46-52	Uitzicht
di	23 okt.	Rechters 16:1-3	Open poorten
wo	24 okt.	Rechters 16:4-22	Femme fatale
do	25 okt.	Rechters 16:23-31	Wie bespot wie?
vrij	26 okt.	Openb. 1:1-8	Vrede van a tot z
za	27 okt.	Openb. 1:9-20	Visioen op zondag
zo	28 okt.	Openb. 2:1-7	Terug naar de bron
ma	29 okt.	Openb. 2:8-11	Door de verdrukking heen
di	30 okt.	Openb. 2:12-17	Goede naam
wo	31 okt.	Openb. 2:18-29	Sterkte-zwakteanalyse

## Bloemen en Collecten

		Eigen gemeente	Extra collecte	AED
19-08	Zr. J. Kleijn	52,75	29,92	
26-08	Zr. B. Elzinga	44,10	32,55	
02-09	Zr. I. v.d. Pavert	16,70	24,45	
09-09	Zr. A. Struijf	42,75	26,05	74,50
16-09	Zr. P. Klein	61,05	47,25	
	Mw. G. Visser			

Toch moet ik dan altijd ook weer even denken aan het verbond dat God met de mensen sloot en dat ons vrede en veiligheid beloofde, van generatie op generatie.

Louise Pondman



## Steunpunt Verlies en Rouw

Oecumenisch Aandachtscentrum De Zwaan in Alkmaar start op dinsdagmiddag 25 september met een Steunpunt Verlies en Rouw en is bedoeld voor mensen die een dierbare zijn verloren.

Wanneer je een dierbare hebt verloren kun je behoefte hebben aan een plek waar je steeds weer je verhaal en verdriet kwijt kunt (een luisterend oor) en je ervaringen kunt delen met lotgenoten.

Ook- en misschien ook juist- als het verlies voor de buitenwereld al weer enige tijd geleden is. Het Steunpunt zal elke derde dinsdag van de maand open zijn voor iedereen die een dierbare heeft verloren. De middagen starten om 14.00 uur en eindigen om 16.30 uur. Van 14.00 tot 15.00 uur is er vooral voor de ontmoeting met elkaar. We luisteren naar uw verhaal en u kunt kennismaken met lotgenoten. Ook geven we informatie en is er een boektafel met boeken over rouw en zingeving. Uiteraard staat de koffie/thee klaar.

Het tweede uur, van 15.00 tot 16.00 uur zoeken we verdieping met een thema en een creatieve werkvorm/activiteit of lezing. (uiteraard bent u niet verplicht om mee te doen). Bij ieder thema kunnen ervaringen ingebracht worden. Het programma met data en thema's is te vinden onder 'Steunpunt verlies en rouw' op de website van De Zwaan. [www.dezwaan-alkmaar.nl](http://www.dezwaan-alkmaar.nl)

De middagen worden begeleid door Eva Snieder-Nieuwhof en Marja Ligterink, beiden ervaren rouwbegeleiders.

Graag heten we u welkom op 25 september om 14.00 uur in het 'Steunpunt Verlies en Rouw' aan de Oudegracht 185. Neem gerust een familielid of vriend(in) mee.

## Project 'Geestdrift'



### MORNING, MOURNING

Prachtig danstheater over omgaan met het einde

Stilaan ontglipt het hem. Hij geeft niet mee, hij geeft niet op, hij houdt vast. Een prachtig ontroerend duet van twee mensen, vol liefde en afscheid, afhankelijkheid en hoop. Over hoe we omgaan met het einde, een eindeloze reis of een hopeloze poging. Youri en Marie maken fantastisch gebruik van de ruimte, waar je als publiek middenin zit. Dichtbij deze mooie dansers, die in elkaar opgaan in hun laatst gedeelde momenten. In de mooie kleine vermaning in Broek op Langedijk maken we een programma over loslaten. Waar geloof en veerkracht kunnen leiden tot een nieuw begin.

Youri en Marie hebben met hun stuk 'Morning, Mourning' de Cafe Theater Festival Utrecht 2018 Vakjury-prijs gewonnen. Uit het juryrapport: "Via prachtig dansmateriaal maakt de voorstelling een thema voelbaar, waar onvoldoende taal voor op de wereld is om woorden aan te geven. Deze pas-de-deux, over een wanhopig pogen om vast te houden, creëert een haast kinetische ervaring. Het voert de kijkers mee, doet verwonderen en verbazen om uiteindelijk diep te ontroeren." De eerste choreografische ontmoeting van Marie Khatib-Shahidi en Youri Peters was bij El Colectivo, een collectief in Parijs.

Project Geestdrift is een initiatief (en 'ontdekkingstocht') om het dopers cultureel erfgoed van dertien kleine, 'lieve vermaningen' in Noord-Holland Noord 'levend' te houden door er meer bekendheid aan te geven. Om de gebouwen en hun verhaal te behouden, betrokkenheid te vergroten en tegelijkertijd de verbinding te maken met het nu, is een inspirerend programma ontwikkeld: 'Geestdrift'. De uitvoering ervan is in handen van de in onze regio bekende en succesvolle professionele Stichting Karavaan Exceptioneel met eigentijdse, speelse muziektheater voorstellingen. De voorstellingen dragen waarden uit, herkenbaar als dopers gedachtegoed.

Entree: € 7,50  
Vrijdag 12 oktober 2018  
Aanvang: 20:00 uur  
Doopsgezinde kerk  
Dorpsstraat 202,  
Broek op Langedijk  
Kaarten: [www.projectgeestdrift.nl](http://www.projectgeestdrift.nl)

Credits:  
Choreografie en dans:  
Marie Khatib-Shahidi en Youri Peters |  
Muziek: Carlos Erna |  
Met speciale dank aan: Shift Utrecht,  
Jasper van Lwijk en Lisa Dania |  
Foto's: M. Goudswaard en R. Boogaard,  
Rikkert Wijrdeman

## Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

Het is geruime tijd geleden dat u iets van ons gehoord heeft. Maar dat betekent niet dat er niet is gebeurd!

In de periode voor Pasen is de Paaspakkettenactie gevoerd. De ARK heeft deze actie overgenomen van het ISBA en het heeft veel tijd en energie gekost om alles tot een goed einde te brengen. Het vergrootte het respect voor het ISBA dat dit jaren achter elkaar heeft gedaan. Het resultaat in 2018 mocht er wezen: er zijn in de week voor Pasen 237 pakketten uitgedeeld. De ARK heeft besloten de actie in 2019 opnieuw te voeren.

Op 29 mei 2018 is een bijeenkomst gehouden met als thema "De rol van kerken bij rampen in Alkmaar". Om dit zo breed mogelijk te trekken waren er ook besturen uitgenodigd van kerken, die geen lid zijn van de ARK. Aan de ARK-leden en aan enkele andere kerken is de vraag voorgelegd of men akkoord gaat met het opstellen van een draaiboek met betrekking tot deze rol. Ook is gevraagd om iemand af te vaardigen naar de werkgroep die een concept-draaiboek op zal stellen. Nog niet alle ARK-leden hebben hierover vergaderd maar tot op dit moment zijn de reacties positief.

Op 12 september 2018 was er een reguliere vergadering van de ARK. Bijzonder was dat City Light deze avond voor het eerst als gastlid van de ARK aan de vergadering deelnam.

Op de agenda stond o.a. de evaluatie van de Feestweek van de Oecumene 2018. Deze week is goed verlopen. Er was een mooi programma samengesteld en de reacties op de Oecumenische viering in de Grote Kerk waren zeer positief. Besloten is volgend jaar opnieuw een feestweek te organiseren. Tijdens de volgende vergadering van de ARK (22 november) wordt een voorbereidingscommissie ingesteld. Heeft u zin om mee te denken en te organiseren? Van harte welkom!

Ria de Rijke  
Secretaris ARK

## Zang- en bezinningsmiddag Zonnelied

Oecumenisch centrum De Zwaan in Alkmaar organiseert op vrijdag 9 november een zang- en bezinningsmiddag rond het Zonnelied. Het Zonnelied of Lofzang van de Schepselen is de meest bekende tekst van Franciscus van Assisi. Hij schreef het lied ongeveer twee jaar voor zijn dood in 1226. De oorspronkelijke melodie is helaas verloren gegaan, maar juist dat heeft velen geïnspireerd om zelf de muziek te schrijven. Het Zonnelied is een schatkamer om de spiritualiteit van Franciscus op het spoor te komen. Dat zullen we deze middag doen door de tekst aandachtig te lezen en door verschillende versies van het Zonnelied te zingen en er enkele te beluisteren. "Zingen is twee keer bidden", schreef Augustinus al in de vierde eeuw. Als we eenmaal de smaak te pakken hebben, zijn er ook nog andere franciscaanse liederen om te zingen. Een workshop voor wie zich graag bezint en zingt. De begeleiding van deze bijeenkomst is in handen van de franciscaan Fer van der Reijken, coördinator van La Verna. De workshop vindt plaats in de remonstrantse kerk, Fnidsen 37, Alkmaar en duurt van 14.00 - 16.15 uur. De entree bedraagt € 10,00. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht op:

[www.dezwaan-alkmaar.nl/programma](http://www.dezwaan-alkmaar.nl/programma) of 06 55 27 61 04.



# Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

*Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar*

*Telefoon 072-5123864*

*info@doopsgezind-alkmaar.nl*

Alkmaar, september 2018

Aan de leden en de vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar,

Elke maand krijgt u ons gemeenteblad *Op Weg*.

Als bijdrage in de kosten, aan u het verzoek 20.- euro te willen voldoen.

Uw bijdrage graag overmaken via internet of een overschrijvingskaart van uw bank.

Bij voorbaat hartelijk dank.

U kunt *Op Weg* ook digitaal ontvangen. Wilt u dat dan aan ons bureau doorgeven?

Namens de kerkenraad,

H. de Jonge - penningmeester

Onze rekeningnummers zijn:

NL46 INGB0000 328895 of

NL06 ABNA0 523352700

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

o.v.v. *Op Weg*

## Berichten uit de kerkenraad

In samenwerking met Donatus start de KRO een nieuwe serie "Mijn geloof, mijn kerk, mijn thuis" waarin Esmay Janssen de betekenis van kerken voor de beleving van het geloof in beeld brengt. In die serie gaat zij in gesprek met kerkgangers die uitleggen wat de kerk/gemeente betekent voor de beleving van hun geloof. Zij begint haar serie in Limburg. Wij zijn uitgenodigd om ons op te geven voor deze serie en br. Hans de Jonge heeft dat inmiddels gedaan. Te zijner tijd horen we of we geselecteerd zijn. Wie weet! De grote schoonmaak heeft plaatsgevonden en alles is weer "spic en span". Fijn dat het gebeurd is: we kunnen weer een jaar vooruit! Heel hartelijk dank voor alle hulp en dank aan Dick van der Veen voor het gebruik van de wasmachine voor de vitrages. Ook kwam de adventsmiddag ter sprake. Vorige jaar is deze viering door de zrs. Hermine Koornneef, Klaartje van Leersum, Jacqueline Roelofs en Anneke Struijff voorbereid. Wie neemt het stokje over? We zijn het erover eens dat de adventsmiddag in een behoefte voorziet maar ook hier hangt het af van de bereidwilligheid van leden / vrienden. Mocht u willen meedenken, laat het ons weten! Zr. Carla van Wijngaarden heeft op ons verzoek uitgezocht hoeveel geld dit jaar uit het diaconiefonds (tot nu toe) is betaald aan goede doelen. Zij komt uit op een bedrag van €1250,- (Tent of Nations €200,-, Adoptiekind € 200,- DG Wereldwerk, tasjesproject €500,- en Stichting Present € 350,-) Het is de bedoeling dat we ieder jaar zo'n lijstje van zr. van Wijngaarden krijgen. Ds. Louise Pondman heeft op 4 september een bijeenkomst gehad met haar collega's over de komende Regio bijeenkomsten in Dopersduin. Ds. Bart Santema heeft zich teruggetrokken uit het overleg in verband met zijn emeritaat. Als ds. Wieteke van der Molen in januari stopt met haar predikantschap, blijft zij betrokken bij het overleg. Als directielid van Dopersduin wel zo handig! De volgende data zijn vastgesteld: 31 oktober, 20 februari en 15 mei (deze datum onder voorbehoud). In onze vergaderingen hebben we het meermalen over de toekomst van onze gemeente. De leeftijdsopbouw baart zorgen. Het zijn de 60 - 70 plussers die de gemeente draaiende houden en de leeftijdsgroep daaronder is klein. Hoe ervaren zij onze gemeente en welke ideeën kunnen zij ons aanreiken om ook het gevoel te hebben erbij te horen! Wij kunnen die vragen niet beantwoorden en daarom wil ds. Louise Pondman deze "jongeren" benaderen voor een gesprek! Zondag, 23 september, hebben we onze extra ledenvergadering gehouden maar.....11 november hebben we weer onze reguliere algemene ledenvergadering! Zet deze datum alvast in uw agenda en natuurlijk hopen we op uw komst!

*Anneke Struijff, notulist kerkenraad*

## Kerstavond/middag viering

In de rondvraag van de voorjaarsledenvergadering stelde zr. Klaartje van Leersum de vraag een herstart van een kerst-avondviering te overwegen. In de kerkenraad hebben wij hierover nagedacht. Met de kinderkring(leiding) en een kinderkerstkoortje zijn er sfeervolle gezinsvieringen tot stand gekomen. Ook de maaltijd voorafgaande aan de dienst droeg daaraan bij. Naarmate de kinderen ouder werden (van kinderkring naar pretkadetten) veranderde uiteraard ook hun inbreng. De vraag is of- en zo ja hoe- wij een doorstart kunnen maken. Zijn er ouders of grootouders die mee willen denken en doen met het invullen van die middag/avond en uiteraard ook met de (klein)kinderen aanwezig zijn?

Laat het ons weten. Zr. Hermine Koornneef zal dit coördineren. tel: 072-5818329 of [h\\_koornneef@hotmail.com](mailto:h_koornneef@hotmail.com)

## Foto's gezocht!

Nogmaals een oproep! In 2019 is het honderd jaar geleden dat er in onze Doopsgezinde Gemeente te Alkmaar een koor het levenslicht zag. In een feestelijke viering op zondag 22 september 2019 willen we graag aandacht aan deze heugelijke gebeurtenis schenken. De jubileumcommissie is hard bezig om een rond deze jubileumviering een aantrekkelijk programma op te zetten. Om het programma te ondersteunen zijn we op zoek naar beeldmateriaal en mogelijk andere informatie uit de achter ons liggende eeuw van het koor. Op onze oproep in de vorige uitgave van Op Weg zijn er enkele reacties binnengekomen. We hopen op nog meer beeldmateriaal. Wie o wie kan ons hieraan helpen?

*Namens Jubileumcommissie Doopsgezind Kerkkoor  
Jan Bart ([jan.en.ria.bart@hetnet.nl](mailto:jan.en.ria.bart@hetnet.nl))*

## Activiteiten in Oktober:

01-10	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
02-10	10.00	Liturgiecie.	Mennozaal
03-10	09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
03-10	14.00	Ontmoetingskring	Kerkenraadskamer
09-10	14.00	Kring Bergen / Schoorl	
10-10	20.00	Mennonights	
15-10	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
16-10	10.00	Kring Heiloo	
17-10	20.00	Redactievergadering 'Op Weg'	
18-10	10.00	Wijkcontactpersonen	Mennozaal
22-10	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
29-10	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
05-11	14.15	Koorrepetitie	Mennozaal
07-11	09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
11-11	16.00	Pretkadetten	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

### Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, tel. 072 5812361, [hartleers@planet.nl](mailto:hartleers@planet.nl)

### Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

### Mennonights

informatie en opgave : fam. In 't Veld 072 5401362

### Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouenaar, 072 5126036, [wouenaar1@live.nl](mailto:wouenaar1@live.nl)

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 15 oktober 2018

Redactie Op Weg: zrs. Joke Bakker, Agnes van Menen, Jeanne Kleijn-Seijffer en brs. Hans de Jonge, Kees Knijnenberg, Klaas Sabel. Opmaak Nieuwsbrief: Jan Bart

## Dank

Weerom werd ik aangenaam verrast. Uit handen van zr. Hilda Wouenaar mocht ik de kanselbloemen in ontvangst nemen. Ik was daar erg blij mee. Jullie leven met mij mee. Er is maar één woord voor en dat is dat jullie onvervangbaar zijn! Groetjes van  
*Betty Elzinga*

## Dank

Ik wil graag iedereen bedanken voor het prachtige boeket bloemen, dat ik van de gemeente mocht ontvangen. Dat, en de belangstelling en hulp, draagt zeker bij aan het herstel van de breuk in mijn voet.

*Irene van de Pavert*

## Ter herinnering aan Mevrouw Ferf-van Holk

Samen met haar man, br. Peek Ferf kwam mevrouw Marthe Theodore Ferf- van Holk vanuit Zaandam naar Bergen. In hun smaakvolle appartement werden zij geregeld bezocht door verschillende doopsgezinde leden en ook de predikanten werden hartelijk ontvangen. Mevrouw Ferf was dol op bloemen en planten, hetgeen de sfeer in hun flat duidelijk bepaalde. Br Ferf overleed een paar jaar geleden en de gezondheid van mevr. Ferf ging daarna achteruit. Met hulp van haar 4 kinderen en diverse begeleidsters kon zij tot ongeveer een jaar geleden in haar appartement wonen en bezocht zij met een van de kinderen de zondagsdienst en de kerstmiddagen in de Mennozaal. De laatste maanden van haar leven werd zij liefdevol verzorgd in de Herbergier in Oldeberkoop tot zij, 94 jaar oud, op 22 augustus 2018 overleed. Mevrouw Ferf ruste in vrede.



## Regiobijeenkomst in Dopersduin

Op woensdag 31 oktober 2018 is er weer een regiobijeenkomst in Dopersduin. We sluiten op onze eigen manier aan bij het jaarthema: "Geef mij nu je angst..."

Het thema van deze avond zal zijn:

"Hoe eng is angst?"

Het programma van de avond:

- 17.00 uur ontvangst met koffie en thee
  - 17.30 uur inleiding op de avond (Wieteke van der Molen)
  - 18.00 uur maaltijd (er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd)
  - 18.00 uur in gesprek over het thema; "Hoe eng is angst?" (Tjalling Kindt)
  - 20.00 uur sluiting van de avond (met koffie en thee)
- Opgave vóór 26 oktober bij Louise Pondman (louise.pondman.de.wilde@gmail.com of 072 - 8887948). Vanaf 26 oktober alleen per mail rechtstreeks bij Dopersduin (info@dopersduin.nl).

## Oogstdienst

Zondag 14 oktober is de jaarlijkse gezamenlijke oogstdienst van de Doopsgezinde, Remonstrantse en Lutherse gemeente in Alkmaar. Dit jaar zijn wij te gast bij onze Lutherse zusters en broeders. Ook dit jaar zal de kerkzaal weer feestelijk versierd worden met de oogst die ds. Yvonne Bos voor ons meebrengt. Daarvoor zijn nog wat extra handen zeer welkom. Op vrijdagmiddag 12 oktober tussen 17.00 uur en 19.00 uur en/of op zaterdagmorgen vanaf 11 uur in de Lutherse kerk. Wie heeft er zin en tijd om dan te komen helpen?

Louise Pondman

## Boek over Harcourt Klinefelter

Op 4 april is het vijftig jaar geleden dat ds. Martin Luther King jr. werd vermoord in het Amerikaanse Memphis. Harcourt Klinefelter, geboren in een dorp bij New York City, was persvoorlichter van King. Na King's dood kwam Klinefelter met zijn Nederlandse vrouw in Nederland wonen, werd docent aan de volkshogeschool van Havelte en predikant van de doopsgezinde gemeente in Zeist. Het wereldwijd verbreiden van de Droom van King werd het levenswerk van Harcourt Klinefelter. Over zijn leven in dienst van de vrede heeft Katrien Ruitenburg een boek geschreven. Zij voerde hiervoor veel gesprekken met Klinefelter en maakte gebruik van zijn archief. De biografie kreeg de titel: *Het leven van vredesapostel Harcourt Klinefelter - Globalisering van de droom van dr. Martin Luther King*. (Narratio, ISBN 978 90 5263 9383 prijs € 19,50). Dit boek bevat meer dan de herinneringen van een opmerkelijk man. Het bevat ook verhalen vol spanning en humor, praktisch toepasbare technieken, theologische en filosofische inzichten en inspirerende momenten uit een leven dat geleefd wordt vanuit het geloof dat overwint. In onze kerk zijn een aantal exemplaren aanwezig, verkrijgbaar via Zr. Anneke Struijf. Het boek kost € 19,50

Op  
Mijn  
nieuwsbrief

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar, tel. 072-512 38 64, e-mail: [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl)

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:  
P. Bras, tel. 072-7851081  
[p.bras7@upcmail.nl](mailto:p.bras7@upcmail.nl)

Bezoek ziekenhuizen:  
Louise in 't Veld, tel. 072-5401362  
Ria Bart, tel. 072-5611862

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948  
[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

Kerkenraad:

Voorzitter: J. Bakker, tel. 072-5335883  
[jokebakker-5@ziggo.nl](mailto:jokebakker-5@ziggo.nl)

Penningmeester: H.M. de Jonge, tel. 072-56120 63  
[h.jonge6@upcmail.nl](mailto:h.jonge6@upcmail.nl)

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,  
[wouwenaar1@live.nl](mailto:wouwenaar1@live.nl)

Vicevoorzitter: H.J. Koornneef, tel. 072-5818329  
[h\\_koornneef@hotmail.com](mailto:h_koornneef@hotmail.com)

Lid: Vacant

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden, tel. 072-512 89 65, [wijngaarden10@zonnet.nl](mailto:wijngaarden10@zonnet.nl)  
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld, tel. 06-41576520, [eintveld@hotmail.com](mailto:eintveld@hotmail.com)