

Op Weg nieuwsbrief



Maandbericht
van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Redactie-adres: Joke Bakker,
tel: 072 - 5335883
email: jokebakker-5@ziggo.nl
web: <http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/>

Januari / Februari 2020,

5^{le} jaargang, nr. 1

Inhoud

Diensten; Vertrouwd en Nieuw;

pagina 1

Belijdenis en Doop; Leesrooster; Wist U dat? DGA gaat digitaal

pagina 2

Berichten uit de kerkenraad; Agenda; Bloemen en Collecten; Grieks van het Nieuwe Testament

pagina 3

Ter Coulstercantorij; Dank; Privacy?

pagina 4

Plannen; Geestdrift; Films; Paaspakkettenactie; Mobiel; Lef om met lege handen te staan.

Inlegvel



De diensten in November 2019 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

26 jan. 2020, 10.00 uur

Zr. R. Rompen- Phaff

hulp vluchtelingenkamp op Lesbos

02 feb. 2020, 10.00 uur

Ds. J.W. Roelofs

Oecumenisch Aandachtscentrum De Zwaan

bnr: NL31 INGB 0677 4695 78

09 feb. 2020, 10.00 uur

Zr. A. Schlüter

Oecumenisch Aandachtscentrum De Zwaan

bnr: NL31 INGB 0677 4695 78

16 feb. 2020, 10.00 uur

Ds. L. Pondman

landelijk jongerenwerk v.h. DCG

bnr: NL19 ABNA 0243 4938 86

23 feb. 2020, 10.00 uur

Ds. C. Cornelissen

landelijk jongerenwerk v.h. DCG

bnr: NL19 ABNA 0243 4938 86

01 mrt. 2020, 10.00 uur

Ds. L. Pondman

1e van 40 dagentijd

Artsen zonder grenzen

bnr: NL13 INGB 0000 0040 54

We zijn met van vele kanten goede wensen voor het nieuwe jaar alweer op weg gegaan, als de eerste nieuwsbrief van 2020 bij u in de bus valt. In de berichten uit de kerkenraad noemde Anneke al de verschillende bijeenkomsten in de decembermaand. De vertrouwde kerstversieringen vulden onze Kerk- en Mennozaal, maar ook nieuwe vormen verrasten ons. De geboortestaties van Anky Floris die een plek kregen in de invulling van de 'Kerstavond met Simone Awhina'. En de bloemschikking die uitgroeide tot een lichtende belofte. Op de drempel naar het nieuwe jaar kleurden de sluiers de kerkzaal als symbool voor het licht dat in de schepping gebroken zichtbaar wordt, zoals de zon in een sluier van regendruppels haar kleuren laat zien. Er zijn woorden voor de verschillende sluiers gegeven: Tijd, Vormen, Overtuiging, Macht der Gewoonte, Angst en Verlangen. Sluiers die zich vermengen en verdichten, waardoor het Licht verduisterd wordt. Vanuit verschillende kanten wordt er gesproken over 2020 als een bijzonder jaar. Er is veel beweging en onrust, een zoeken naar nieuwe vormen. Zo ook binnen onze gemeente. Nieuwe vormen komen er niet zonder het pijnlijk loslaten van wat vertrouwd was, het opnieuw teruggaan naar je diepste bron: wat is jouw hartsverlangen en wat breng jij van daaruit aan het licht. Op deze weg mogen we elkaar bevragen, bevoedigen en steunen. Ik wens ons allen Gods zegen toe.

Joke Bakker

Belijdenis en doop

Het gebeurt tegenwoordig niet meer zo vaak dat iemand zich meldt omdat hij of zij belijdenis wil doen en daarop gedoopt wil worden. Des te groter is de vreugde als het wel gebeurt. Ik vind dat zeker in deze tijd een dappere stap. Vroeger, één of twee generaties geleden, zaten jongeren nog met een aantal leeftijdsgenoten in een catechisatiegroep en hadden ze steun aan elkaar als ze belijdenis deden. Tegenwoordig ben je een enkeling en veel van je vrienden zullen geen idee hebben waar je mee bezig bent. In het beste geval tref je mensen om je heen die je uit verwondering en nieuwsgierigheid het hemd van het lijf vragen. In het slechtste geval moet je je verdedigen omdat jij nog steeds naar zo'n ouderwets instituut als een kerk gaat. Wie doet dat nog in deze seculiere tijd? Wij vragen als doopsgezinden ook nog al wat van onze belijdeniskandidaten. Ga er maar aanstaan, zelf je belijdenis schrijven. Als je dat tegelijk met anderen doet dan kan je elkaar inspireren. Als je de enige bent, dan moet je veel zelf bedenken, al zal de dominee natuurlijk altijd een gewillige gesprekspartner voor je zijn, maar dat is toch anders. Het is ook nog al wat om tegenover een gemeente, waarvan je misschien lang niet iedereen kent, je belijdenis voor te lezen. Het is immers een heel persoonlijk verhaal en dat maakt je kwetsbaar. Na hun belijdenis en doop worden doopsgezinden vaak veel minder mededeelzaam over wat ze geloven. Vraag aan een doopsgezinde wat dat nu eigenlijk zijn 'doopsgezinden' en waar zij dan in geloven en je krijgt meestal een antwoord over wat ze vooral níét zijn. Niet dogmatisch, geen gemeenschappelijke geloofsbelijdenis, niemand die je vertelt wat je móét geloven, maar wat dan wel? Vroeg of laat valt in zo'n gesprek wel het woord 'wandbord' en niet veel later vooral de laatste zin "daden gaan woorden te boven". Oké, denk ik dan, doopsgezinden zijn dus vooral een heleboel niet en het zijn vooral doeners. Maar geldt dat niet ook voor veel mensen die maatschappelijk actief zijn en vaak hele goede dingen doen, maar nog nooit een kerk van binnen gezien hebben tijdens een kerkdienst? Of hebben wij misschien stiekem toch een gemeenschappelijke geloofsbelijdenis: Dopen wat mondig is / Spreken dat bondig is / Vrij in 't christelijke geloven / Daden gaan woorden te boven. En als dat dan zo is, wat bedoelen wij dan met die woorden? Ja, je moet behoorlijk mondig zijn om tegenover een gemeente te gaan staan en frank en vrij te getuigen van je geloof. Bondig spreken? Ik ken heel wat doopsgezinden die behoorlijk lang van stof zijn..... Vrij in 't christelijk geloven, maar hoe verhouden dat 'vrij' en 'christelijk' zich dan tot elkaar? Ja, dat van die daden en woorden weten we wel, hoewel, die daden, ja, maar die woorden.... Heeft dat niet ook met dat belijden te maken, waar we ons zo ongemakkelijk bij voelen? Misschien wordt het tijd dat wij zelf eens een eigen versie van het bekende wandbord gaan maken. Het is immers al even geleden dat ds. Smeding in de jaren vijftig van de vorige eeuw dit gedicht schreef. Alle pogingen uit die tijd tot een gemeenschappelijke doopsgezinde geloofsbelijdenis zijn gestrand, maar zijn gedichtje bleef vier overeind. De tijden én de taal zijn in de verstreken jaren veranderd. Ik ben er eigenlijk wel benieuwd naar hoe ons wandbord er in 2020 uit zou gaan zien en of het daarna ook meer dan 50 jaar stand zou gaan houden of dat daarvoor de tijden tegenwoordig toch te snel veranderen.

Louise Pondman

NBG Leesrooster Februari 2020

1	Psalm 149	Muziekfestival
2	Matt 5:1-12	Het echte geluk
3	Matt 5:13-26	Wet met evangelie
4	Matt 5:27-37	Hard voor jezelf ...
5	Matt 5:38-48	... mild voor anderen
6	Deuter 28:1-14	Zegen
7	Deuter 28:15-26	Vloek
8	Deuter 28:27-44	Zinloos zwoegen
9	Deuter 28:45-57	Ellende wie zich van de HEER afkeert
10	Deuter 28:58-69	Wees gewaarschuwd ...
11	Psalm 31:1-14	Paria in nood
12	Psalm 31:15-25	Veilig bij de HEER
13	Deuter 29:1-14	Verbonden
14	Deuter 29:15-28	God duldt geen andere goden
15	Deuter 30:1-10	Er is altijd een weg terug
16	Deuter 30:11-20	Kies
17	Psalm 18:1-16	Een gebed met grote gevolgen
18	Psalm 18:17-35	Wederzijdse trouw
19	Psalm 18:36-51	God maakt je sterk
20	Exodus 1:1-14	Bang voor aansluitingsproblemen
21	Exodus 1:15-22	Verlos-kundigen
22	Exodus 2:1-10	Adoptieplan
23	Exodus 2:11-22	Leven als een prins?
24	Spreuken 5:1-14	Gewaarschuwd man telt voor twee
25	Spreuken 5:15-23	Wees trouw
26	Matt 6:1-18	Niet voor de bühne
27	Matt 6:19-34	Denk en geloof niet te klein
28	Matt 7:1-12	Inzicht
29	Psalm 51	Schuldbewust en vernieuwingsgezind

Wist u dat... de DG Alkmaar digitaal

Wist u dat de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar een heel mooie en informatieve website heeft? www.doopsgezind-alkmaar.nl Op deze website vindt u altijd de meest actuele informatie over activiteiten van de gemeente. Ook ons gemeenteblad 'Op Weg' kunt u van deze website downloaden, zowel het laatste nummer als ook eerdere nummers. Antoinette Hazenvoet is de webmaster en sinds kort assisteert Andrea Wiefeling haar. Wist u dat de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar ook een facebookpagina heeft? U vindt hem via de knop  onderaan de pagina van de website¹. Ook op de facebookpagina kunt u informatie vinden over activiteiten van binnen en buiten de gemeente. Wist u dat het effect van facebook het grootst is als veel facebookgebruikers je pagina volgen en de berichten 'like-en'  Leuk en 'delen'? Daar is uw hulp dus ook bij nodig. De webmasters kunnen altijd nieuwe foto's en verhalen gebruiken over activiteiten in onze gemeente om op facebook te zetten. U moet daarbij echter wel rekening houden met de privacy van anderen (berichten sturen aan hazevoet@gmail.com). De website en de facebookpagina zijn de visitekaartjes van de gemeente op het wereldwijde web. Voor veel mensen is dat de eerste indruk die ze van de gemeente krijgen en je krijgt nooit een tweede kans voor een eerste indruk. Helpt u ook mee om er een goede eerste indruk van te maken en er voor te zorgen dat mensen terug blijven komen op onze website en facebookpagina? Misschien worden ze dan zo nieuwsgierig dat ze ons ook wel eens in 'real live' willen ontmoeten. ¹ Ook zonder facebook-account kan je deze pagina bekijken. De pop-up om je aan te melden kan je sluiten door op het kruisje te klikken.

Louise Pondman

Berichten uit de kerkenraad

Het nieuwe jaar is begonnen en ook voor de kerkenraad zit de eerste vergadering er weer op! Uiteraard is teruggekeken op de afgelopen periode zoals de gedachtenisdienst, de diensten in de adventstijd, de adventsmiddag en Kerstmis. We kunnen constateren dat het stuk voor stuk bijzondere bijeenkomsten waren. De bloemschikking, gebaseerd op de lezingen uit Jesaja die voor de Adventstijd op het rooster stonden, kunt u nog eens terugkijken op facebook! Een hartelijk dank aan de broeders en zusters die gezorgd hebben dat de kerstboom er weer prachtig uitzag en voor de sfeervolle versiering in de kerkzaal en Mennozaal! Onze zr. Esther in 't Veld vertrekt op 3 februari naar Lesbos om daar 10 dagen vrijwilligerswerk te doen in kamp Moria vanuit de organisatie Eurorelief. Deze Griekse organisatie draait op giften en donaties van praktische spullen. Het doel van Eurorelief is mensen in kamp Moria te ondersteunen op velerlei gebied want het is niet makkelijk om daar maar te wachten op wat er met je gaat gebeuren. De verhalen zijn schrijnend. We willen Esther graag geld meegeven om het daar op een goede manier te besteden. De afgelopen tijd is er al 2 keer gecollecteerd (€ 193,35) voor Kamp Moria en op 26 januari collecteren we een 3e keer. Natuurlijk hopen wij dat u op 26 januari nog een keer een mooi bedrag in de collectezak stopt. Vanuit het Diaconiefonds willen we de bedragen uit de 3 collectes afronden tot een mooi bedrag. Zr. Esther in 't Veld is die zondag aanwezig om het bedrag in ontvangst te nemen en zal ook nog iets vertellen wat zij zal gaan doen op Lesbos. In de kerkenraadsvergadering van februari komt Esme de Goede kennismaken met de kerkenraad. Zij maakt deel uit van het Programmteam Alkmaar en heeft daarin een sturende functie vanuit haar professionaliteit. Bij de kennismaking met Esme de Goede zijn ook zr. Antoinette Hazervoet en de brs. Jan Bart en Hans de Jonge aanwezig. Doel van de kennismaking is over en weer vertrouwen opbouwen. Leden en vrienden van onze gemeente kunnen op 1 maart met haar kennismaken. Onze predikant en de Liturgiecommissie organiseren 16 februari weer een themabijeenkomst in de Mennozaal. Met elkaar praten we over de toekomst van onze Gemeente. Hoe ziet die er in de nabije toekomst uit. Hoe kunnen we onze krachten bundelen om toekomst te hebben? Na meer dan 13 jaar voor onze gemeente de boekhouding gedaan te hebben, heeft zr. Carla van Wijngaarden aangegeven vanwege haar gezondheid te moeten stoppen. Het was geen makkelijke keuze! In overleg met zr. Van Wijngaarden is 1 maart vastgesteld voor het afscheid. Bij de koffie willen we haar bedanken voor al die jaren! Br. Jo de Vries volgt zr. Van Wijngaarden op en daar zijn wij heel dankbaar voor, wetend hoe moeilijk het is om een deskundige op financieel gebied te vinden. Hadden we dit keer in de Adventstijd geen mailproject, in de veertigdagentijd gaat het weer gebeuren. De goede machten van Dietrich Bonhoeffer, verbonden met het lijdensverhaal, wordt het centrale thema. Ds. Yvonne Bos, voorganger van de Lutherse gemeente, kwam met dit voorstel. Ds. Pondman vindt het een uitdaging om het mailproject met ds. Yvonne Bos verder vorm te geven. Horende over het mailproject heeft Erna Peijnenburg van de Oud-Katholieke Kerk zich spontaan aangesloten bij ds. Pondman en ds. Bos. Het belooft een mooie samenwerking te worden! U zal er t.z.t. meer over horen.

Anneke Struijff, notulist kerkenraad.

Activiteiten in Februari 2020

27-01	14.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
03-02	10.00 uur	Onderhoudscie.	Mennozaal
03-02	14.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
04-02	09.30 uur	Bureau overleg	Kerkenraadskamer
	10.00 uur	Ontmoetingskring	Mennozaal
05-02	09.30 uur	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
05-02	17.00 uur	Regio bijeenkomst	Dopersduin School
10-02	14.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
11-02	14.00 uur	Kring Bergen/School	
12-02	20.00 uur	Mennonights	
14-02	10.00 uur	Waardse leeskring	
17-02	14.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
18-02	10.00 uur	Kring Heiloo	
18-02	14.00 uur	Film	Mennozaal
		Vision : het leven van Hildegard von Bingen(2009)	
		Regie: Margarethe von Trotta	
24-02	14.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
27-02	19.00 uur	Inspiratie café	Mennozaal
28-02	19.30 uur	Voorstelling Geestdrift	
02-03	14.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
03-03	10.00 uur	Ontmoetingskring	Mennozaal
04-03	09.30 uur	Kerkenraad	Kerkenraadskamer

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - School

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361

hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

irene1851@hotmail.com

Mennonights

informatie en opgave : fam. In 't Veld 072 5401362

x.xx7@chello.nl

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036

wouwenaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 17 februari 2020.

Bloemen en collecten

		Eigen gem.	Extra col.	AED
24-11	Zr. G. Honig	28,90	59,60	
01-12	Zr. G. de Wit	40,30	22,40	
08-12	Fam. J. Woudstra	48,45	87,95	
15-12	Zr. E. in 't Veld en partner	52,80	46,60	
22-12	Mw. K. Kroon	35,20	46,75	
25-12	Ds. L. Pondman	118,58	117,55	
29-12	Zr. A. v.d. Werf	35,55	54,80	

Het Grieks van het nieuwe testament

Dr C.L. (Christiaan) Caspers is van plan om in het voorjaar van 2020 te Alkmaar een cursus aan te bieden met de titel 'Het Grieks van het Nieuwe Testament: een kennismaking'. Mogelijkwervs bestaat er onder u belangstelling voor deze cursus. (een uitgebreide annonce hangt in de hal van de Mennozaal).

Plannen voor 14 maart 2020.

Zoals ik al eerder in een stukje in 'Op Weg' gemeld heb, zal zr. Antoinette Hazevoet voor ons een excursie verzorgen naar Pingjum en Witmarsum. En ook de datum: 14 maart, heeft al eerder in 'Op Weg' gestaan. Nu wat meer gegevens over de invulling.

We worden tussen 10 uur en half 11 verwacht in het Schuilkerkje in Pingjum. Hier staat de koffie klaar, zal iets verteld worden en krijgen we een korte film te zien.

Daarna rijden we door naar Witmarsum (voor een routebeschrijving wordt gezorgd) waar we het monument voor Menno Simons en het contourenkerkje bezoeken. Om - half 1 gebruiken we in het 'Groencentrum' een Menno-lunch.

Na de lunch bezoeken we nog de mooie Koepelkerk, midden in Witmarsum, daarna is iedereen vrij om op eigen gelegenheid weer naar Alkmaar terug te rijden, al dan niet via een mooie route door het Friese land.

In principe gaan we met eigen auto's, maar als we niet voldoende zitplaatsen hebben huren we er een busje bij. Antoinette heeft daar rijervaring mee.

Wat betreft de kosten gaan we uit van € 15,-- p.p. voor het vervoer naar Friesland en omdat in Pingjum en de Koepelkerk vrijwilligers voor ons aanwezig zijn vragen we op beide plekken van iedereen een bijdrage, want de Stichting Friese Doopsgezinde Monumenten moet het vooral daarvan hebben. De Menno-lunch wordt betaald door 'Hans de Ries', als iemand daarbuiten nog iets wil gebruiken is dat voor eigen rekening.

Opgave is uiteraard nodig:

via het Bureau is het handigste: 072-5123864 of info@doopsgezind-alkmaar.nl

en dit kan tot uiterlijk 1 maart, daarna moet alles ingedeeld worden en moeten we doorgeven, hoeveel mensen de lunch zullen gebruiken.

Passagiers dienen aan te geven of er een rollator mee moet, maar alles is goed bereikbaar, iedereen kan ter plekke worden afgezet dus als een stok en/of 'armpje door' ook kan is dat wel zo gemakkelijk.

Chauffeurs m/v dienen aan te geven of er ev. een rollator mee kan, of de eigen partner mee gaat en hoeveel zitplaatsen verder beschikbaar zijn. Als je als chauffeur zelf met passagiers afspreekt, is dat prima, maar geef hun namen dan ook door, dat voorkomt misverstanden.

Tot zover alle gegevens. Komt er nog iets bij, dan vindt u dat in het volgende nummer van 'Op Weg' of via de mail.

Het is een heel andere invulling van wat we altijd als Seniorenmiddag gedaan hebben, het is natuurlijk wennen, maar ik hoop, dat we met een behoorlijke groep naar Friesland gaan.

Hartelijke groet, mede namens Antoinette,
Hilda Wouwenaar

'Ief om met lege handen te staan'

De Remonstrantse Gemeente Alkmaar nodigt u uit voor drie lezingen op zaterdagmorgen. Ervaringen van leegte zijn maar al te menselijk. Voorbeelden te over. Het is ook heel menselijk om zulke ervaringen weg te drukken. Ze worden als bedreigend ervaren. Thom Geurts vertelt daarvan in een interview in Trouw. We bezweren de leegte met dingen die we kunnen kopen. We zien ons leven, zegt hij, als iets dat maakbaar is en dat we in eigen hand kunnen houden. Want we moeten toch zelf zin aan ons leven geven, wordt gezegd? Thom Geurts is iemand die deze leegte serieus wil nemen. Hij wijst haar niet af, maar omarmt

Project Geestdrift en het Programmateam-Alkmaar.

Na de Gemeentevergadering van november jl. zijn er een aantal gesprekken geweest. Aan de ene kant met het voorlopig Programmateam inclusief Esme de Goede (jonge vrijwilligster die evt. met ons mee wil werken). Aan de andere kant met de Gemeente Alkmaar met betrekking tot "Kerkenvisie". Er is ook een workshop gevolgd over Fondsenwerving door het Erfgoedplatform

georganiseerd en gegeven door Miranda Goudsblom van Bibliotheek Kennemerwaard. Daarnaast was er de organisatie van Kerstavond op 24 december jl. wat nog onder het "oude" Project Geestdrift viel maar door het voorlopig Programmateam georganiseerd werd. Het was een zeer inspirerende avond in een volle kerkzaal. Ook nu weer bleek dat 80% van de aanwezigen nog niet eerder in ons mooie kerkgebouw geweest was. Het is de bedoeling om de komende jaren verschillende activiteiten te organiseren om meer mensen bekend te maken met ons Erfgoed. We proberen de avonden met behulp van subsidie budgetneutraal voor DG Alkmaar te krijgen inclusief een huuropbrengst voor de Gemeente. Ondertussen zijn er al een aantal subsidieaanvragen de deur uit. Voor we verder gaan wil Esme de Goede graag kennis maken met de Gemeente. Eerst met Kerkenraad en degenen die zich bezighouden met de gebouwen en financiële zaken. Dit staat gepland op 5 februari a.s. Vervolgens wil zij kennismaken met de rest van de Gemeente. Zij wil zich gesteund voelen in haar inzet voor de toekomst van ons kerkgebouw. Op zondag 1 maart zal Esme bij de koffie iets over haar zelf vertellen en met u van gedachten wisselen over wat u ziet als "passend mede gebruik" voor ons kerkgebouw*). Zij zal een programmateam vormen en er leiding aan geven. Esme (1990) heeft een Master's Degree Heritage Studies (Erfgoed) van de Universiteit van Amsterdam met een onderzoekproject in 'dopers' Teylers in Haarlem en is werkzaam als project-manager bij adviesbureau Sunergetic B.V. in Alkmaar. Vorig jaar is zij in onze kerkzaal in het huwelijk getreden met Bart Meereboer. Ze wonen in Oudorp. *) Deze datum is net na de voorstelling met Kirsten Benschop op 28 februari (zie elders in Op Weg). De show must go on!

Jopie Siebeling

Mobiel

Per 31-1-2020 komt ons telefoonnummer 072 5640565 te vervallen. Bert Siebeling is mobiel te bereiken met het nummer 06 14646400 en Jopie haar nummer is 06 14568250

Jopie en Bert Siebeling

haar. Mijn leven is een antwoord op deze leegte'. Hij spreekt dan van het Ief om met lege handen te staan. Hierin ziet hij de kern van religie. Zij geeft geen antwoorden, maar houdt onze levensvragen open. De serie voorjaarslezingen 2020 gaat op dit thema in. Thom Geurts is bereid gevonden het onderwerp uit te werken. Marjoleine de Vos en Pieter Korbee zullen in de lezingen hun visie op deze vragen geven.

7 maart 'Het Ief om met lege handen te staan' Thom Geurts.

21 maart 'Is met de moed om de leegte in het gezicht te zien ook werkelijk het laatste woord gezegd?' Marjoleine de Vos.

4 april 'Tussen twee vuren' Pieter Korbee.

Tijd: 10.30 – 12.30 uur, daarna gezamenlijke lunch. Plaats: Remonstrantse Kerk, Fnidsen 33 – 37, 1811 ND Alkmaar. Kosten: € 8,- (incl. koffie/thee en lunch). Opgave: voorjaarsserie@gmail.com of 072 – 5612443.

Pauline van Veen

FILMS

Ook dit jaar zijn er weer drie DoReLu filmmiddagen gepland. De films worden steeds ingeleid door één van de predikanten en worden vertoond in onze Mennozaal. Aanvangstijd telkens 14.00 uur, inloop vanaf 13.30 uur.

Dinsdag 18 februari 2020 – inleiding ds. Louise Pondman (Doopsgezinde gemeente)

Vision,

het leven van Hildegard von Bingen (2009)
Regie Margarethe van Trotta

De Duitse ondertitel: “Aus dem Leben der Hildegard von Bingen”, dekt de lading eigenlijk beter, want de film gaat niet over het hele leven van Hildegard, maar over een selectie daaruit. De regisseur richt haar aandacht op de intermenselijke relaties, de afgunst, nijd en vooral op de manier waarop de kerkelijke macht werkte in het leven van Hildegard. Hildegard von Bingen is één van de meest inspirerende geesten van de middeleeuwen. Zij was een zeer intelligente vrouw, componist, wetenschapper, dokter, schrijver, poëet, mysticus en diplomaat. Al op haar achtste jaar werd zij overgedragen aan de zorg van een kluizenares, Jutta von Spanheim. Jutta ontdekte de bijzondere gaven van Hildegard. Toen zij stierf nam Hildegard de leiding van het vrouwenklooster over. De film gaat over haar visioenen. Aanvankelijk waren de kerkelijke autoriteiten sceptisch daarover. Van de Paus kreeg ze echter toestemming om ze te publiceren. Dit was een keerpunt in haar leven.



Dinsdag 24 maart 2020 – inleiding ds. Pieter Korbee (Remonstrantse gemeente)

God only knows (2019)

Nederlandse speelfilm (2019) van Mijke de Jong.
De film speelt tijdens de paasperiode, van Witte Donderdag tot Pasen. De relatie van twee zussen en een broer wordt belicht. Het gaat niet goed met de broer, overspannen. De beide zussen weten zich verantwoordelijk. De ene zus wil haar broer tegen zichzelf in bescherming nemen, de andere zus wil veel meer afstand houden. Hoe help je iemand die je zo na staat? Oude gezinspatronen spelen op. Hoe kun je dan echt hulp bieden? Zijn de zussen daartoe wel in staat nu ze zo gevangen zijn in de gezinspatronen waarin ze zijn opgegroeid? De broer trekt zich het lot van de wereld aan. Maar hoe kun je de wereld redden als je zelfs in de kleine kring van de familie de vrede niet kunt bewaren?



De paaspakkettenactie gaat weer van start

De paaspakkettenactie 2019, georganiseerd door de Alkmaarse Raad van Kerken was een groot succes. In samenwerking met u hebben wij 256 pakketten kunnen bezorgen bij mensen die financieel en ook vaak sociaal in een moeilijke positie verkeren. Het blijkt telkens weer dat er in onze omgeving mensen zijn die iets extra's hard nodig hebben. Het feest van Pasen nodigt ook uit om solidair te zijn met onze naasten, veraf maar ook dichtbij. Wij zullen daarom de paaspakkettenactie in 2020 opnieuw organiseren. Veel kerken en parochies in Alkmaar en omgeving doen er al jaren aan mee. In de weken voorafgaand aan Pasen zal opnieuw een beroep op u worden gedaan. Exacte informatie over de inzameldata volgt via uw eigen parochiebestuur of diaconie. Voor het vullen van de pakketten zijn we op zoek naar levensmiddelen en attenties voor kinderen en volwassenen. Het gaat daarbij om houdbare levensmiddelen. Geschikt zijn bijvoorbeeld kaas (in plastic geseald) vlees in blik, allerlei soorten pasta's en pastasauzen, rijst, koffie, koffiemelk, thee, suiker, broodbeleg, knabbeltjes, kruiden in potjes, muesli, enzovoort. Alcoholische dranken zijn niet geschikt. Ook allerlei toiletartikelen (bijv. tandenborstels, tandpasta, scheerspullen-zeep, deodorant), handdoeken en washandjes, theedoeken, kleur- en knutselboeken, stickerboeken (geen speelgoed) zijn van harte welkom. Kent u bedrijven die hierin behulpzaam kunnen zijn? Dan vernemen we dat graag. Wilt u alvast een gift overmaken voor de kosten die hiermee gemoeid zijn? Dat kan via het rekeningnummer van de Alkmaarse Raad van Kerken o.v.v. 'Paaspakketten 2020'. De ARK is ANBI erkend en dus zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Wij hopen ook dit jaar weer op een succesvolle actie! Namens de ARK,

Wim van Houten (06-18261595)

Ria de Rijke (06-49896107)

e-mail: info@alkmaarseraadvankerken.nl

De artikelen “Vertrouwen in de Bron” van Louise Pondman en “Wortelen in de Bron” van Joke Bakker, in ‘Op Weg’ van september 2019, inspireerde mij tot bijgaand gedicht.

de bron
met mens, dier, natuur
innig verbonden,
voor mij
een open einde
van verlangen

als een mijnwerker
graaf ik in mezelf,
opdelven
wat liefde is
een hart van goud

als een geraakte
de weg van
sjaloom gaan
met al wat leeft
dit
steevast herhalen
herhalen

gedragen
door dit ritueel
zo lang ik leef

Michiel de Jong

6 okt. 2019

Bijzonder bedankje

Op 24 november herdachten wij in de dienst de mensen die ons ontvallen zijn. Tijdens de dienst bood John Ibink, de broer van wijlen Gerard Ibink, namens de familie Ibink de gemeente een ets van Rembrandt aan, met daarop Jacob die zijn kleinzonen Efraim en Manasse zegent. John had pas vlak voor de dood van Gerard gehoord dat hij regelmatig bij ons naar de kerk ging. Hij voelde zich thuis bij ons, "gewoon omdat wij aardig voor hem waren", had Gerard gezegd. Zo voelde hij zich ook heel welkom in 'De Bron', het wijkgebouw in Hoefplan, waar hij regelmatig een kopje koffie ging drinken. Over dat gevoel van welkom zijn in 'De Bron' en bij ons zegt John in zijn begeleidende brief: "Dat op zich zegt genoeg, geen veroordeling maar er gewoon mogen zijn, zonder voorwaarden vooraf, vriendelijkheid & gastvrijheid, zo heeft Jezus het bedoeld." En even verderop in die brief: "als je iemand zegent, zal je zelf ook zegen ontvangen". Ik denk dat deze reactie van de familie Ibink een groot compliment voor de gemeente is, dat ik graag aan u doorgeef.

Louise Pondman

Dank

25 november waren wij, Marjolijn en Piet, 55 jaar getrouwd. Namens de gemeente kwam Annie ons feliciteren met een schaal hyacinten die nog steeds vrolijk staan te bloeien op ons balkon.

Marjolijn en Piet Bras

Dank

Vanmorgen kwam er een mevrouw aan de deur met een bos bloemen. Dat verwacht je uiteraard niet. Ze gaf aan dat deze kansel bloemen vandaag voor mijn vrouw zijn. Het is een schitterende bos die uiteraard in dank ontvangen zijn. Hartelijk dank voor de geste.

Groeten van Ida en Jan Roeper.

Dank

Op zondag 1 december hebben Marjolijn en Piet bij mij de bloemen gebracht. Ik was daar erg blij mee.

Gré de Wit.

De Ter Coulstercantorij nodigt gastzangers uit voor The Crucifixion

Op woensdag 8 april voert de Ter Coulstercantorij The Crucifixion van John Stainer uit. U wordt van harte uitgenodigd mee te zingen in deze indrukwekkende compositie over het lijden en sterven van Jezus Christus. Er zijn acht repetities te beginnen op woensdag 12 februari. Er wordt gezongen van 19:45 - 21:30 uur in de Ter Coulsterkerk. In de pauze is er koffie en thee. Schroomt u niet, iedereen kan zingen en de muziek is prachtig. Voor de bladmuziek wordt gezorgd. U hoeft geen noten te kunnen lezen. Met ingezongen partijen kunt u thuis rustig uw partij al luisterend instuderen. Graag opgave bij Simone Ouwendijk (s.ouwendijk@telfortglasvezel.nl).

The Crucifixion is zeer toegankelijke muziek, met verschillende koordelen, aria's en recitatieven en natuurlijk niet te vergeten de koralen. Het stamt uit de romantiek (1877).

De twee solisten zijn een tenor en een bas. De uitvoering van duurt ongeveer een uur.

De uitvoering in de Witte Kerk vindt plaats in het kader van de stille week, op woensdag 8 april, aanvang 19:30 uur.

Privacy?

In het Kerstnummer van 'Op Weg' werd ik onaangenaam getroffen door de alinea in 'Berichten uit de Kerkenraad' over het strafbaar zijn bij het doorgeven van adressen. Dit naar aanleiding van de wet op de privacy. Ik vraag mij echter af hoe we op een goede manier aandacht aan elkaar kunnen blijven schenken als we deze alinea uit het bericht letterlijk nemen. Naar mijn idee moeten we veeleer naar de geest van de wet dan naar de letterlijke tekst handelen. Een voorbeeld: Als je in een zondagse dienst hoort waarom de bloemen naar een broeder of zuster gebracht worden en ik weet geen adres of telefoonnummer, dan ben ik niet in staat om contact te leggen. Volgens mij kan dit niet de bedoeling van gemeentezijn zijn. In de gemeente draait het toch om aandacht voor elkaar? Enig anarchisme moet ons als Dopersen toch niet vreemd zijn!

Jan Bart.

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeenteleven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081

p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362

Ria Bart, tel. 072-5611862

Op
Weg
nieuwsbrief

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter: Vacant

Penningmeester: A. de Jong, tel. 072-5092998
annedejongschoorl@doopsgezind.nl

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,
wouwenaar1@live.nl

Lid: C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63
h.jonge6@upcmail.nl

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Doopsgezinde Kerk
Koningsweg 12
Aanvang 20.00

Entree € 10,00
Info & tickets:
www.projectgeestdrift.nl

Vr 28 februari | Alkmaar Doopsgezinde Kerk Die ik ben Kirsten Benschop

met Derk Groen op gitaar en darboeka



Project

Geestdrift