

Op Weg nieuwsbrief



Maandbericht
van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Redactie-adres: Joke Bakker,
tel: 072 - 5335883
email: jokebakker-5@ziggo.nl
web: <http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/>

Maart 2020,

5e jaargang, nr. 2

Inhoud

Diensten; Achter de schermen;

pagina 1

Tijd; Leesrooster; Goede Vrijdag

pagina 2

Berichten uit de kerkenraad; Agenda; Bloemen
en Collecten

pagina 3

In Memoriam zr. Riet Verburg-Vorst; Waterput

pagina 4

Berichten uit de ARK; Paaspakkettenactie;
Pinkstergroet; Steunpunt Verlies en Rouw; Bach
Cantate; Verslag Doopdienst; Veertigdagen-
mail; Insoiratiecafé; Wijkcontactpersonen;
Filmmiddag; Bouwcommissie; Dank

Inlegvel

Achter de schermen



*De diensten in Maart 2020 in de Doopsgezinde Kerk aan
de Koningsweg 12 te Alkmaar .*

Collectedoelen:

1 maart 2020, 10.00 uur

Ds. L. Pondman, 1e van 40 dagentijd

*Artsen Zonder Grenzen
NL13INGB 0000 0040 54*

8 maart 2020, 10.00 uur

Ds. J.W. Roelofs, 2e van 40 dagentijd

*Artsen Zonder Grenzen
NL13INGB 0000 0040 54*

15 maart 2020, 10.00 uur

Ds. L. Pondman, 3e van 40 dagentijd

*Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
NL27TRIO 0786 8803 33*

22 maart 2020, 10.00 uur

Br. A. de Jong, 4e van 40 dagentijd

*Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling
NL27TRIO 0786 8803 33*

29 maart 2020, 10.00 uur

Zr. H. Wouenaar, 5e van 40 dagentijd

*ARK Paaspakkettenactie
NL77INGB 0002 6852 43*

5 april 2020, 10.00 uur

Ds. L. Pondman, Palmpasen

m.m.v. Doopsgezind Zangkoor

*ARK Paaspakkettenactie
NL77INGB 0002 6852 43*

Weet u wat er allemaal achter de schermen is gebeurd als u op zondagmorgen in de dienst aanwezig bent? Om alles mogelijk te maken is er heel wat werk verzet. Zo is er het preekrooster dat ingevuld moet worden. Naast de zondagen waarin onze eigen predikant voorgaat zijn er nog een kleine dertig zondagsdiensten, die met gastvoorgangers ingevuld moeten worden. Al een aantal jaren zorgt zr. Hermine Koorneef hiervoor. Via de mail of per telefoon benadert zij vele gastpredikanten en lekepredikers. Dank daarvoor Hermine! Dan is er het rooster van de kostersdienst die zorgdragen voor het openen, sluiten, bedienen van geluidsapparatuur en het verwelkomen van de bezoekers. Dit rooster heeft zr. Hilda Wouenaar onder haar hoede, maar zal worden overgedragen aan Jolanda Liefing. Ook het koffierooster is al jaren in handen van Hilda. Wat is het fijn om na de dienst koffie/thee te drinken en elkaar te spreken. Dank Hilda! En dan niet te vergeten het organistenrooster. Elke zondag zit er iemand achter het orgel klaar om de liederen te begeleiden. Klaas Sabel heeft hier vele jaren voor gezorgd en zelf, waar nodig, achter het klavier plaatsgenomen van het orgel of de piano. Tot onze spijt gaan hij en Maria ons verlaten. Zij verhuizen binnenkort naar Den Haag. Wat zullen we je missen Klaas! Maar we wensen je alle goeds en nog vele gezonde jaren toe samen in jullie mooie appartement! Zondag 2 februari speelde je voor het laatst en met de bloemen uit die dienst hebben we je bedankt. Sterkte met het verhuizen, dat is altijd een enorme klus. Maar dan opnieuw 'thuis-komen' in Den Haag.

Joke Bakker

Tijd

Er is iets mis met de seizoenen. De eerste herfststorm kwam pas in februari en de ruitenkrabber is deze winter nog bijna niet uit de kofferbak van de auto geweest. Het lijkt wel of de herfst dit jaar direct over gaat in de lente. Alleen aan de lengte van de dagen kan je merken dat het eigenlijk winter is. Als de seizoenen in de war raken dan raken wij dat ook. Wij gebruiken ze voor onze oriëntatie in de tijd. Heeft u eigenlijk wel eens geprobeerd om onder woorden te brengen wat 'tijd' is? Het is een aardige tijdsbesteding om dat eens te proberen. Met de hulp van een woordenboek of het internet kom je niet veel verder. Tijd is "een opeenvolging van momenten tussen vroeger en later", lezen we dan, "een tijdstip", of "de tijd bij het vervoegen van werkwoorden". Dan heb je nog de zonnetijd, die verband houdt met de lengte van de dag en waar onze kloktijd weer van is afgeleid. We draaien in een kringetje rond. 'Tijd', 'tijdstip' of 'moment', het blijven abstracte begrippen. Tijd, dat is een deel van de eeuwigheid, maar welk deel? Tijd kunnen wij alleen afmeten aan andere dingen. Het moment dat het donker wordt of licht, het knagen van onze maag, of opkomende slaap. Wij beleven de tijd steeds anders. Soms lijkt de tijd tergend langzaam voorbij te gaan. Dat is vooral als je met smart ergens op zit te wachten. Soms ook vliegt de tijd en dat is helaas vooral het geval als we genieten en dat nog best wat langer willen doen. Soms zeggen we dat we géén tijd hebben. Daar bedoelen we niet mee dat we 'buiten de tijd zijn', want dat is een uitdrukking die ze in sommige delen van ons land gebruiken om je te vertellen dat iemand overleden is. Nee, als we zeggen dat we geen tijd hebben, dan bedoelen we "ik heb geen tijd voor...". Maar dat heeft eigenlijk niets met tijd te maken, maar eerder met het stellen van prioriteiten. We vinden het één nu eenmaal belangrijker dan het andere om er tijd voor vrij te maken. We moeten onze tijd vullen, vooral met nuttige zaken. Als we tijd verdrijven is het of we niets beters te doen hebben. Zo zijn we altijd maar druk, druk, druk. Tegen dat we op hoge leeftijd komen moeten we immers kunnen zeggen dat we voluit geleefd hebben in de tijd die ons toebemeten is. Daarom vond ik het wel verfrissend toen ik de volgende uitspraak van de Romeinse staatsman en redenaar Cicero tegenkwam: "Wie niet af en toe niets doet lijkt mij geen vrij man" ("of vrouw", denk ik er dan maar achter). Af en toe vrij zijn, om weer op te kunnen ademen. Om je weer te laten voeden en inspireren om de tijd die komt weer mee aan te kunnen. Dat is het mooie van de liturgische tijd die de indeling van het kerkelijk jaar ons aanreikt. Daar zitten steeds momenten in dat we de tijd even stil mogen zetten om ruimte te maken voor God én voor ons zelf. Zodat we er daarna weer tegen kunnen. Elke zondag, Advent en Kerst, Veertigdagentijd en Pasen, Hemelvaart en Pinksteren zijn van die momenten. Een liturgische handreiking voor deze vaste mijlpalen in een jaar kreeg niet voor niets de titel 'de adem van het jaar' mee. We mogen weer even op ademen. 'Tijd', dat is wat wij er samen mee doen om er geleefde tijd van te maken. Tijd, dat is een geschenk en een geschenk kan je alleen aanpakken als je handen leeg zijn. We zullen dus af en toe tijd vrij moeten maken om wat ons zo bezig houdt los te laten. Het klinkt tegenstrijdig, maar wie de tijd voor wil blijven en niet durft stil te staan, wordt vroeger of later door de tijd ingehaald. Neem daarom vooral tijd om te genieten. En zei Jezus niet al: "Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf."

NBG Leesrooster Februari 2020

1	Exodus 2:23-3:10	Klagen helpt
2	Exodus 3:11-22	Ja, maar ...
3	Exodus 4:1-17	En als ... Ga!
4	Exodus 4:18-31	Net op tijd
5	Exodus 5:1-18	Werkoverleg mislukt
6	Exodus 5:19-6:13(-25)	Verzwarend
7	Matteüs 7:13-23	Kennen en herkennen
8	Matteüs 7:24-8:1	Hogere bouwkunde
9	Prediker 1:1-11	Kringloop
10	Prediker 1:12-2:11 Biddag	Onderzoeksmethode
11	Prediker 2:12-26	Wat maakt het verschil?
12	Prediker 3:1-15	Tijdsbeeld
13	Prediker 3:16-4:3	Wat is de zin van het bestaan?
14	Prediker 4:4-16	Niet alleen
15	Prediker 4:17-5:8	Belofte maakt schuld
16	Prediker 5:9-19	Geniet van wat je hebt ...
17	Prediker 6:1-12	... wat heb je er anders aan?
18	Prediker 7:1-14	Realistisch denken
19	Prediker 7:15-29	Wees geen perfectionist
20	Prediker 8:1-9	Het leven is eindig
21	Prediker 8:10-17	Levensgenieters
22	Exodus 6:26-7:13	Wie spreekt er eigenlijk?
23	Exodus 7:14-25	Verzet is bloedlink
24	Exodus 7:26-8:11	Overal kikkers
25	Exodus 8:12-28	Apart
26	Exodus 9:1-12	Geruimd
27	Exodus 9:13-35	Na hagel komt.. nog steeds verzet
28	Exodus 10:1-20	Kaalslag
29	Exodus 10:21-11:10	De laatste slag
30	Psalms 130	Door een diep dal
31	Exodus 12:1-13	Nieuwjaar

Goede Vrijdag

De afgelopen jaren hebben wij op de Goede Vrijdag steeds vespers gehouden in onze kerk rond dia's van kruiswegstaties en zo aandacht besteed aan het lijdensverhaal van Jezus Christus. Dit jaar willen wij het eens anders doen. De liturgiecommissie bereidt een 'pelgrimsroute' voor door ons kerkgebouw. Onderweg treft u diverse 'pleisterplaatsen' aan, ook wel 'aandachtskapellen' genoemd. U volgt op eigen gelegenheid de pelgrimsroute en neemt rustig de tijd om op de pleisterplaatsen halt te houden om daar iets te doen, te lezen of te overdenken. Pelgrimeren is een fysieke reis door de wereld, of in dit geval de kerk, maar het is ook een reis naar binnen en naar je eigen verbinding met dat wat ons overstijgt en dat wij in de kerk gewoonlijk God noemen. Je gaat alleen en in stilte op reis, maar natuurlijk ontmoet je onderweg ook reisgenoten. Aan het einde van de route is er een plaats in de 'herberg' waar wie daar behoefte aan heeft nog even met anderen na kan praten over de onderweg opgedane ervaringen. Wij hopen dat u dit avontuur met ons aan wilt gaan. U kunt de reis op vrijdag 10 april tussen 19.30 en 20.00 uur beginnen en daarna bepaalt u zelf uw reistempo.

Namens de liturgiecommissie
Louise Pondman

Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. (Matteüs 6: 34).

Louise Pondman

Berichten uit de kerkenraad

In onze vergadering van 5 februari hebben we kennis gemaakt met Esme de Goede, woonachtig te Oudorp. Het was een plezierige kennismaking waarin over en weer gedachten werden uitgewisseld over wat is passend medegebruik van onze gebouwen: wat willen we wel en wat niet en hoe zit dat dan met menskracht. Wat we zeker niet willen is op den duur leegstand maar dát er wat moet gebeuren, daar zijn de meesten in onze gemeente wel van overtuigd. Er is ook benauwdheid over hoe dan en dat kan spanning geven. Samen met Esme de Goede en het Projectteam Alkmaar willen we op weg gaan in een geleidelijk proces waarbij over en weer goede communicatie van cruciaal belang is. 1 maart komt Esme de Goede weer naar ons toe om, na de dienst, met u kennis te maken en van gedachten te wisselen over wat u als passend medegebruik ziet voor onze gebouwen. Schroom niet haar vragen te stellen en uw gevoelens uit te spreken. Ook voor haar is het belangrijk te weten wat er leeft. Van zr. Agnes Schlüter hebben wij bericht gekregen dat zij vanaf 2021 stopt met voorgaan in diensten. Het is tijd voor haar "pensioen", meldt ze. Vele jaren hebben wij zr. Schlüter als gastvoorganger in onze diensten gehad en we zullen haar missen. 4 oktober kunt u haar nog voor het laatst meemaken. We zijn zeer verheugd dat zr. Jacqueline Roelofs besloten heeft bij ons lid te worden. Op 16 februari hebben we haar hartelijk welkom geheten met de kanselbloemen en het reglement van onze gemeente. De Paaspakkettenactie komt er binnenkort weer aan en loopt van 30 maart tot 4 april. In onze vorige Op Weg heeft u er al iets over kunnen lezen. Informatie over de verzameldata volgt nog. Natuurlijk is de doopdienst van zr Rinske Rompen Phaff op 19 januari aan de orde geweest. In het gemeenteblad van de DG Breda heeft br. Frans van Berkum een verslag geschreven over deze dienst en de hartelijke ontvangst in Alkmaar. Met lovende woorden! Hij eindigt zijn verslag met: "Een prachtige vreugdevolle dienst vol oprechte en warme emoties". En dát was het! 19 april hebben we bij ons geen dienst maar is er een Regio dag in Dopersduin! Een intekenlijst gaat momenteel rond. Mocht u willen komen en heeft u nog niet getekend, bel ons bureau 072-5123864 of vraag naar de intekenlijst op de zondagen. Dit geldt óók voor ons uitje met de Gemeente naar Friesland op 14 maart. Info over ons uitje kunt u vinden in Op Weg van jan./febr. In het kerstnummer stond in "Berichten uit de kerkenraad" een alinea over het strafbaar zijn bij het doorgeven van adressen. Br. Jan Bart heeft daarop gereageerd in Op Weg van jan./febr. Ook in de kerkenraad kwam dit onderwerp weer ter sprake. Het is heel lastig om de grens te trekken tussen wat wel en niet mag in de omgang met de adressen van onze gemeentelieden. Zo mogen we wél de adressen gebruiken om activiteiten in de gemeente doorgang te doen vinden, bv. om Op Weg of de bloemen uit de dienst te bezorgen maar we mogen niet aan een willekeurig gemeentelid de gegevens van een ander willekeurig gemeentelid geven zonder diens toestemming. Meestal zal er geen haan naar kraaien. Maar ...als er op de ene of andere wijze misbruik van die gegevens gemaakt wordt dan kan de gemeente daar aansprakelijk voor gesteld worden en dat kan behoorlijk oplopen. Het is dus afwegingen of iets wel of niet kan. De nieuwe wet op de privacy lijkt zijn doel soms wat voorbij te schieten en maakt het leven voor kerken, maar ook voor bv. sportclubs

Activiteiten in Maart 2020

26-0210.00 uur	Overleg kerkenraad	Kerkenraadskamer
27-0219.00 uur	Inspiratie café	Mennozaal
28-0219.30 uur	Voorstelling Geestdrift	
02-0314.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
03-0310.00 uur	Ontmoetingskring	Mennozaal
04-0309.30 uur	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
09-0314.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
10-03 10.00 uur	Bijeenkomst WCP	Mennozaal
10-03 14.00 uur	Kring Bergen/Schoorl	
11-03 10.00 uur	Waardse leekring	
11-03 20.00 uur	Mennonights	
12-03 10.00 uur	Liturgiecommissie	Kerkenraadskamer
16-03 09.30 uur	Onderhoudscie	Mennozaal
16-03 14.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
17-03 10.00 uur	Kring Heiloo	
19-03 10.00 uur	Financiële cie	Kerkenraadskamer
20-0319.30 uur	Voorstelling Geestdrift	
23-0314.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
24-0314.00 uur	Filmvoorstelling	Mennozaal
God only knows (2019) Nederlandse speelfilm van Mijke de Jong.		
26-0319.00 uur	Inspiratie café	Mennozaal
30-0314.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
01-04 09.30 uur	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
06-0414.15 uur	Koorrepetitie	Mennozaal
07-0410.00 uur	Ontmoetingskring	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361
hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287
irene1851@hotmail.com

Mennonights

informatie en opgave : fam. In 't Veld 072 5401362
x.xx7@chello.nl

Waardse Leekring

Contactpersoon: Hilda Wouenaar, 072 5126036
wouenaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 23 maart 2020.

Bloemen en collecten

		Eigen gem.	Extra collecte	AED
05-01	Br. J. Roeper	98,85	98,80	
12-01	Zr. M. Leeuwrik	40,75	94,55	
19-01	Zr. R. Rompen-Phaff	190,90	225,90	(haar doopdienst)
26-01	Zr. A. Eyssen	33,75	100,10	
02-02	Br. K. Sabel	74,30	59,55	
09-02	Br. G. Klein	10,60	28,20	
19-02	Zr. J. Roelofs	49,20	60,15	

en verenigingen, af en toe erg omslachtig. Binnen de grenzen van de wet zullen we daar op een creatieve manier mee om moeten gaan.

Anneke Struijff, notulist kerkenraad.

In memoriam zr. Riet Verbrug-Vorst

Riet (Maria Anna) Verbrug-Vorst werd op 10 april 1927 in Hoofddorp geboren en groeide daar op. Van huis uit kreeg Riet een atheïstische opvoeding, maar Riet voelde op een gegeven moment behoefte aan zingeving en spiritualiteit. Haar zoektocht daarnaar bracht haar uiteindelijk bij de doopsgezinden. Jan Verbrug ontmoette zij voor het eerst toen hij met verlof in Nederland was. Hij werkte voor de ABN in Indonesië. Toen Jan later opnieuw met verlof in Nederland was sloeg de vonk echt over. Op 7 april 1955 trouwden zij en volgde Riet Jan naar Indonesië. Daar werd hun zoon Jan geboren. Toen het politieke klimaat in Indonesië te onrustig werd haalde de ABN zijn medewerkers terug naar Nederland. Jan kreeg vervolgens een aanstelling in Teheran. Daar zag dochter Mariëtte het levenslicht. Helaas werd het geluk van het jonge gezin wreed verstoord doordat Jan ziek werd en op 36 jarige leeftijd overleed. Alleen met twee kleine kinderen kwam Riet terug naar Nederland. Goede vakantieherinneringen brachten haar naar Bergen, waar ze in het huis van haar schoonmoeder kon wonen, die zelf naar een senioren appartement verhuisde. Op advies van haar schoonmoeder ging ze om haar sociale netwerk op te bouwen briden en werd ze vrijwilliger bij de Unie van Vrouwelijke Vrijwilligers, waarvoor ze lang actief bleef. In de tijd dat haar kinderen klein waren kwam ze regelmatig in de kerk en stuurde ze haar kinderen naar de zondagschool. Ze wilden dat ze in ieder geval iets van geloven af wisten. Verder liet ze hen vrij. Riet genoot ervan om als een goede gastvrouw voor anderen te zorgen. Tot het laatst toe bleef ze iemand die zeer geïnteresseerd was in de wereld en de mensen om haar heen. Het lukte haar ook lang om, met enige hulp, zelfstandig te blijven wonen. Tot ze viel en voor revalidatie naar een verpleeghuis moest. Daarna ging ze snel achteruit en op 6 januari 2020 overleed zij in het verpleeghuis in Vleuten. Op 12 januari namen wij afscheid van haar in de aula van de begraafplaats in Bergen en brachten wij haar naar haar laatste rustplaats naast haar Jan. Riet vertrouwde erop dat zij elkaar naar haar dood weer zouden zien. Mogen zij samen rusten in vrede.

Louise Pondman.

Waterput

Een waterput denkt u vast, dat is van vroeger en niet meer van deze tijd. Maar in Togo (een land in midden Afrika aan de westkust) is dat al een enorme verbetering van de watervoorziening. Toen in de liturgiecommissie besproken werd om dit jaar tijdens de

vastentijd een project te gaan ondersteunen, dacht ik meteen aan Machteld. Machteld is een nicht van Jo, die zich al jaren inzet voor projecten in Togo en heel actief is om geld bij elkaar te "sprokkelen" om het leven daar te verbeteren. In de palm-pasendienst (5 april) zal zij samen met haar echtgenoot Anjo van Delden in de dienst aanwezig zijn om er over te vertellen. De kosten van een waterput zijn € 2.800; dat is een heel bedrag om volledig bij elkaar te brengen, maar elke bijdrage helpt! Er komt een collectebus in de kerk te staan en we zullen op een thermometer bijhouden hoeveel geld er voor het project gedurende de vastentijd bij elkaar wordt gebracht. Op zondag 5 april willen we na de kerkdienst een "water-putmarkt" organiseren; dat levert vast nog wat extra geld op! We denken daarbij aan de verkoop van bijv. potjes jam, of (zelfgebakken) taart/koeken, maar misschien heeft u zelf in uw kast thuis een verkoopbaar product dat geld op kan brengen! Ook kan er door besparingen tijdens de vastenperiode -van Aswoensdag 26 februari tot Pasen 12 april- wat extra geld naar het project! Dat kan bijvoorbeeld door in die periode biscuitjes te nemen i.p.v. luxe koekjes of het glaasje wijn laten staan... Als u geld wilt overmaken voor dit goede doel dan kan dat op het rekeningnummer van de kerk: NL46 INGB 0000 3288 95 of: NLO6 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar) o.v.v. "waterputtenactie" (dit project heeft de ANBI status). Als ik u nieuwsgierig heb gemaakt kunt u via internet Stichting Tomoka opzoeken: stichtingtomokasupport.org In de paasdienst willen we het eindbedrag bekend maken. We hopen dat dit vastenproject een succes wordt!

Edith de Vries-Goezinne

Een waterput
een levensbron
zonder water is leven
niet mogelijk, net zo min
als zonder zon.
Water: bij ons zo makkelijk
uit de kraan
zo zal het in Togo
voorlopig niet gaan
Daar zijn ze blij met
water uit een put

en dat wordt daar zeer
goed benut.
Zullen wij dan met z'n allen
hier
proberen het leven daar
beter te maken voor mens
en voor dier?
Dus bedenk bij elke euro of
meer
het wordt goed besteed
en men waardeert het zeer!

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente
Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081

p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362

Ria Bart, tel. 072-5611862

Op
Weg
nieuwsbrief

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948

louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter: Vacant

Penningmeester: A. de Jong, tel. 072-5092998

annedejongschoorl@doopsgezind.nl

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,

wouwenaar1@live.nl

Lid: C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63

h.jonge6@upcmail.nl

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NLO6 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com

Uit de Alkmaarse Raad van Kerken

De ARK vergaderde op 20 januari 2020 over diverse onderwerpen. Zoveel dat de laatste agendapunten, "Rondje kerken" en "Rondvraag" moesten vervallen. Er spelen, naast het organiseren van de paaspakkettenactie en van de feestweek van de Oecumene, dan ook veel zaken waarvan ik de volgende noem.

Het zoeken naar vrijwilligers die willen helpen wanneer zich in Alkmaar een calamiteit voordoet, heeft tot nu toe (te) weinig aanmeldingen opgeleverd. Het blijkt ook niet voldoende duidelijk te zijn wat er precies van vrijwilligers wordt verwacht. Daarom zal er voor belangstellenden een korte informatiebijeenkomst worden gehouden (op 25 februari van 19.30 - 20.30 uur in het gebouw van het Leger des Heils, Burgpoelwaard 2-4).

De werkgroep Energietransitie heeft eerst met de afdeling duurzaamheid van de gemeente Alkmaar gesproken om aandacht te vragen voor mensen die de gevolgen van de energietransitie niet kunnen betalen. Vervolgens is men in gesprek gegaan met ambtenaren van het sociaal domein. Er is aandacht voor het probleem. De werkgroep gaat nu een enquête samenstellen om in de achterban van de ARK-leden na te gaan welke concrete problemen er op het gebied van de financiering van de energietransitie zijn. Vervolgens zullen de betrokken wethouders worden uitgenodigd.

Binnen de taakgroep Jeugd van de PGA (wijk noord) werd het voorstel om mee te doen met het project Friend4friend goed ontvangen. Het project werd onder andere toegelicht tijdens een jongerenvering in het jongerencentrum Delta en daar waren enthousiaste geluiden onder de jongeren te horen. Wel werd opgemerkt dat van een meer concrete invulling van het project nog weinig bekend is. Ook werd opgemerkt dat het christelijk jongerencentrum Delta mogelijk als uitvalsbasis kan dienen voor dit project in Alkmaar e.o. en voor de nog aan te stellen projectleider. Dit is doorgegeven aan de organisator van het project. Hij neemt het mee bij de subsidieaanvraag. Er bestaan ernstige zorgen over de gevolgen voor de volksgezondheid en voor de natuur vanwege de uitrol van het 5G-netwerk. Dit zal leiden tot een sterke toename van de stralingsbelasting waarvan de gevolgen voor mens, dier en plantenwereld onvoldoende onderzocht zijn. 5G zou pas uitgerold mogen worden als na zorgvuldig onderzoek vaststaat dat er daardoor geen schade wordt toegebracht. De werkgroep 5G Alkmaar/Bergen vraagt, op basis van de verantwoordelijkheid van de kerken voor een goed beheer van de schepping, de ARK om ondersteuning bij het nagaan op welke wijze hiervoor aandacht gevraagd kan worden. De werkgroep zoekt naar wegen om een moreel appèl te kunnen doen op mensen die bij de invoering van 5G betrokken zijn. Men zoekt ook versterking van de werkgroep. Belangstellenden kunnen zich hiervoor melden via info@alkmaarse-raadvankerken.nl.

*Ria de Rijke
Secretaris ARK*

Paaspakketten Actie

In de vorige nieuwsbrief is al uitgebreid gesproken over de paaspakketten. De dozen zullen weer in de Mennozaal neergezet worden. Maandag 30 maart worden de gevulde dozen naar het Apostolisch Genootschap gebracht. De dagen daarna is er veel werk te verzetten met het verdelen en vullen van de ruim 200 pakketten. Fijn als u een handje zou kunnen helpen. Nader bericht hierover volgt nog.

Pinkstergroet

Voor de zomervakantie kregen wij het verzoek van Doopsgezind Wereldwerk of DG Alkmaar de verzorging van de Pinkstergroet 2020 op zich kon nemen. Er is daarmee ingestemd en in een kleine groep (zrs. Koorneef, Van Leersum, Bakker, De Jonge en Pondman) zijn de eerste voorbereidingen getroffen.

Er is o.a. het idee geopperd om een origami kraanvogel mee te sturen.

Dat betekent dat er tussen de 150 en 200 kraanvogeltjes gevouwen moeten worden.

De vraag is wie daarmee zouden willen helpen. Laat het een van ons weten en dan plannen we een creatief momentje op een doordeweekse dag of op een zondag na de dienst.

*Namens de Pinkstergroet(p),
Joke Bakker*

Bach-cantate in Witte Kerk Heiloo

Collegium Vocale Camerata onder leiding van Gerard Leegwater voert zondagmiddag 22 maart om 16.00 uur de cantate "Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit" BWV 106 uit. De cantate, ook bekend als Actus tragicus, is een van Bachs beroemdste cantates. Hoewel het manuscript van Bach verloren is gegaan, wordt aangenomen dat het hier om een van Bachs vroegste cantates gaat, waarschijnlijk gecomponeerd in het jaar dat hij in Mühlhausen (1707/1708) werkzaam was als organist van de Divi Blasii-kerk. De tekst is een samenstelling van bijbelse teksten, drie citaten uit het Oude Testament en vier uit het Nieuwe Testament, gecombineerd met koralen, waarvan er twee worden gezongen en één instrumentaal wordt geciteerd. Bach componeerde het werk voor vier vocale partijen en een klein ensemble van barokinstrumenten, twee blokfluiten, twee viola da gamba's en continuo. De liturg is Joan Idzenga, geestelijk verzorger bij de Zorgcirkel en werkzaam in de Westerhout. De toegang is gratis. Bij de uitgang wordt een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

Privacy? (2)

Tijdens de opmaak van deze nieuwsbrief bemerkte ik dat mijn reactie in de vorige nieuwsbrief op de zeer grote te betrachten terughoudendheid bij het verstrekken van adresgegevens van een mede-gemeentelid blijkbaar nogmaals een discussie in de kerkenraad heeft opgeleverd. Geruime tijd geleden hebben alle gemeenteleden een formulier met toestemming tot de opname van de betreffende gegevens in het ledenregister van onze gemeente getekend. Is hiermee ook niet aangegeven dat de gegevens benut kunnen worden voor pastorale belangstelling door leden c.q. vrienden van onze gemeente? Overigens lijkt mij dit geen misbruik!

Jan Bart

Verslag Doopdienst Rinske Phaff-Rompen

(dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit 'de Ark' jan-feb 2020, het gemeenteblad van de Doopsgezinde gemeente Breda e.o.). Zondag morgen 9.30 uur begint de ontmoetingsruimte van de doopsgezinde gemeente Alkmaar al aardig vol te stromen. Ook enkele leden van de doopsgezinde gemeente Breda en van de eetgroep zijn present. Rond kwart voor tien is het al gezellig vol en rond vijf voor tien komen ook de laatste gasten uit alle windstreken van Nederland binnen. Fijn en bemoedigend om te zien, naast ouderen ook opvallend veel jongeren, met en zonder kleine kinderen. Even na tienen heeft eenieder na een bakje thee of koffie in de ontmoetingsruimte, een plekje in deze oude doopsgezinde vermaning gevonden. De kerkzaal zit van voor tot achter vol. Ds. Louis Pondman opent met een ieder welkom te heten en geeft aan dat ze blij is met zoveel jongeren en ze heet ook hun jonge kinderen van harte welkom. Na het aansteken van de kaars zingen we met elkaar "onze dank, voor deze nieuwe morgen, voor de mooie aarde, de goede dingen en voor groei." Na de bemoediging zingen we "Dank U - o God, ik wil U danken, dat ik danken kan". Tijdens de inleiding op de dienst wordt er even kort iets van de oorsprong van de doopsgezinden aan gestipt. Na de lezingen en de overdenking is er stilte, muziek en dan een korte inleiding op de doop. Rinske wordt uitgenodigd haar belijdenis uit te spreken, die ook volledig in de liturgie is opgenomen. Hierna volgen de doopvragen aan Rinske en de vraag aan de gemeente om Rinske in hun midden op te nemen. Na een gebed volgen doop en handoplegging en krijgt Rinske haar dooptekst mee: "Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat; laat vrede in dat huis komen!" Namens de gemeente overhandigt Hilda Wouwenaar met een korte tekst aan Rinske een bijbel, de Naardense, die het dichtst bij de Hebreeuwse grondtekst blijft. Zelf mag ik daarna Rinske namens de Doopsgezinde Gemeente Breda het wandbord uit de consistoriekamer van de kerk aan de Cimburgalaan overhandigen. "Dopen wat mondig is, spreken dat bondig is...etc." Ze is hiermee duidelijk verrast en blij. Wij als doopsgezinde gemeente Breda zijn blij dat het woord en dit oude bord bij een nieuwe generatie zo welkom zijn. Tot slot zingen we "Mag ik jou tot vriend zijn, mag ik voor jou Christus zijn? Bid voor mij om de genade ook van jou gediend te zijn". Na de zegen zingen we elkaar Gods vrede toe: "Vrede wens ik je toe, aandacht wens ik je toe, dat er mensen zijn met wie je kunt delen. Zegen wens ik je toe". Een prachtige vreugdevolle dienst vol oprechte en warme emoties. Daarna verlaten we de kerkzaal, om in de ontmoetingsruimte Rinske persoonlijk te feliciteren, elkaar uitgebreid te begroeten en spreken. Nog wat na te kaarten tijdens de goede en met liefde verzorgde lunch. Dank gemeente Alkmaar op deze broederschapsdag. Een waar feest om met zoveel enthousiaste mensen een nieuw lid van de wereld broederschap te mogen verwelkomen. Een lid dat ons bij de les wil houden en die op 7 juni bij ons in Bavel zal voorgaan in de dienst. Noteert u de datum vast in uw agenda.

Frans van Berkum

Veertigdagenmail rond Dietrich Bonhoeffer

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Dietrich Bonhoeffer in kamp Flossenbürg terecht werd gesteld. Daarvoor zat hij jaren in de gevangenis in verband met zijn banden met de Bekennende Kirche en zijn verzet tegen het Naziregime. Bonhoeffer is een lutherse theoloog die tot op de dag van vandaag gelovigen over de hele wereld inspireert. In de veertigdagentijd willen ook wij ons door Bonhoeffer laten inspireren. Wij doen dit door middel van een veertigdagen mailproject aan de hand van het lied "Door goede machten trouw en stil omgeven", dat in de vertaling van J.W. Schulte Nordholt als lied 511 in het nieuwe liedboek staat. Wat is een veertigdagen mailproject? Voor de leden van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar is dit inmiddels een bekend begrip en ook de leden van de Evangelisch Lutherse Gemeente maakten vorig jaar al kennis met dit fenomeen. Dit jaar sluiten ook de leden van de Oud-Katholiek Parochie in Alkmaar zich bij ons aan. Het mailproject wordt dus steeds oecumenischer. Als u mee wilt doen dan moet u zich per mail aanmelden bij Louise Pondman (louise.pondman.de.wilde@gmail.com). Ook als u al eerder aan een mailproject deelnam moet u zich voor dit project opnieuw aanmelden. U ontvangt dan na een mail op Aswoensdag elke zondag in de veertigdagentijd en op de Goede Vrijdag per mail een inleidende tekst. Voor die mails kozen wij naast het hier boven genoemde lied de volgende trefwoorden als basis: 'behoed', 'getroost', 'geheeld', 'thuisgekomen', 'opgetild', 'geroepen' en 'begeenadigd'. U kunt op die tekst reageren door de mail aan Louise te beantwoorden. Ook kunt u ervaringen in de veertigdagentijd langs deze weg met elkaar delen. Louise verzamelt alle reacties en voeg die toe aan de volgende 'veertigdagenmail'. Met een beetje goede wil ontstaat er zo een soort digitale gesprekskring, al mag u natuurlijk ook gewoon alleen meelesen. Doet u mee? Uiteraard zijn ook deelnemers van buiten deze drie gemeenten van harte welkom om aan te sluiten.

ds. Louise Pondman (Doopsgezinde Gemeente),

ds. Yvonne Bos (Lutherse Gemeente) en

pastoor Erna Peijnenburg (Oud-Katholieke Parochie)

Steunpunt Verlies en Rouw

Op dinsdag 19 maart is het Steunpunt Verlies en Rouw in Alkmaar weer geopend. Het thema is dit keer 'Herstel na Verlies'. Hierbij gaan we met elkaar het rouwproces bekijken, waar je in terecht komt als je een dierbare verliest door overlijden. eigen levenskracht terug krijgen? Wat doet de rouw met je en hoe kun je weer je eigen levenskracht terug krijgen? Op 21 april is het thema "relaties met je omgeving". Na het overlijden van een dierbare kunnen de relaties met je omgeving (familie, vrienden) veranderen. Bv. Wanneer je partner overlijdt kunnen vriendschappen met andere stellen ineens veel moeizamer zijn. Na het overlijden van ouders hebben broers en zussen misschien minder of juist meer contact. Welkom op Oudegracht 185 in Alkmaar
Bijdrage € 5,00.

Info: 06-300 88 610 (Marja) of 06-114 456 37 (Eva)

Inspiratiecafé

Elke maand komen de leden van het inspiratie café in de doopsgezinde gemeente samen, eerst om te eten en bij te kletsen, dan om een thema uit te pluizen

Een impressie van onze laatste keer

Is de mens van nature goed of kwaad?

Naar aanleiding van een artikel over het net uitgekomen boek van Rutger Bregman: de meeste mensen deugen, hebben we het over dit thema. Bregman stelt dat de meeste mensen van nature goed zijn en geneigd de ander te helpen. Door de media krijgen wij een verkeerd en zeer negatief mensbeeld. We hebben het over de invloed van de media. Het lijkt er echter op, dat het mensbeeld dat wij nu hebben, heel negatief is; de media spiegelt ons een beeld voor waarin extremisten bommen planten, oorlogen worden gevoerd, vrouwen niet veilig zijn op straat. De wereld is echter veiliger dan ooit. De media schetst de wereld als een zeer onveilig oord, waar je als bang mens doorheen moet. Terwijl de wereld een hele mooie plek is om te zijn. Niet dat je naïef moet zijn, zoals Jolanda zegt; je moet oog hebben voor de wereld om je heen. Ze vertelt dat haar dochter de eerste keer dat ze in Amsterdam kwam, een potloodventer tegenkwam en heel hard moest lachen; Nou, dan heb ik haar toch goed opgevoed. Genoeg bagage meegegeven om ook dit soort situaties aan te kunnen.

De nuance in de media ontbreekt; door al het fake news en de extreme verhalen. Hoe extremer een verhaal is, hoe beter het wordt bekeken en verkocht. Hoe kunnen we het onderscheid maken tussen echt en nep nieuws? De wereld is in vergelijking met 40 jaar geleden zoveel complexer geworden, waardoor het moeilijker wordt een mening te vormen.

De conclusie van Esther is dan ook dat het soms te moeilijk is om een mening te vormen, dat we moeten accepteren dat we van sommige onderwerpen het niet weten. Het niet willen weten. En dan is het niet weten de enige weg. Is dat acceptabel? Als we terugkomen op ons thema; is de mens goed of slecht? zijn we het er allemaal over eens dat we de mens moeten zien als mens. Niet goed, niet slecht, want niemand is 100% goed. Als we openstaan voor de ander (ongeacht wat de media zegt over de groep waar deze mens toebehoort) kunnen we in dialoog komen. Openstaan voor de ander, zonder angst, maar met open vizier. En erop vertrouwen dat wat Bregman zegt klopt: de meeste mensen deugen.

Andrea Wieffering

Aanwezig waren Esther in 't Veld, Jolanda Liefink, Andrea Wieffering en Louise Pondman

'De meeste mensen deugen - Een nieuwe geschiedenis van de mens' Rutger Bregman 3 september 2019, Een uitgave van De Correspondent Uitgevers

Dank

Zondagmorgen 26 januari werd ik verrast door Joke Bakker die mij een grote bos tulpen bracht met een kaartje van Rinske Rompen eraan bevestigd. Tevens bracht zij de groeten van Annie Knijnenberg over. De mooie dienst en vele herinneringen vulden deze gezellige ochtend. Hartelijk dank!

Zr. Eysen

Dank

Op 14 januari bracht Joke Bakker mij een prachtig boeket, Wat een verrassing. Ik geniet er nog steeds van (nu 20 januari). Hartelijk dank hiervoor. Met vriendelijke groet,

Mat Leeuwrik

Bouwcommissie

Het is al weer geruime tijd terug dat de bouwcommissie van zich heeft laten horen via de Nieuwsbrief. Deze commissie houdt zich bezig met het bouwkundig onderhoud van onze gebouwen aan de Koningsweg. Dit jaar zal er in het kader van de subsidieregeling en in overleg met de Vakgroep Erfgoed van de Gemeente Alkmaar restauratiewerk aan het voegwerk van de voorgevel van de kerk worden uitgevoerd. Bij de deur naar de Mennozaal is een vloerdeel van de kerk aangetast. De reparatie zal in eigen beheer worden uitgevoerd. Ook diverse schilderkarweien komen voor uitvoering in aanmerking. Een grote bron van zorg is het bestrijden van zwam in een deel van het houtwerk van de kerkenkamer. Mogelijk zal, voordat het aangetaste hout wordt vervangen, de gevel behandeld moeten worden tegen optrekkend vocht. In opdracht van PWN zijn er terugslagkleppen geplaatst op de vulinrichtingen van de CV-ketels.

Jan Bart

Filmmiddag

Dinsdag 24 maart 2020 - inleiding ds. Pieter Korbee (Remonstrantse gemeente)

God only knows (2019)

Nederlandse speelfilm (2019) van Mijke de Jong.

De film speelt tijdens de paasperiode, van Witte Donderdag tot Pasen. De relatie van twee zussen en een broer wordt belicht. Het gaat niet goed met de broer, overspannen. De beide zussen weten zich verantwoordelijk. De ene zus wil haar broer tegen zichzelf in bescherming nemen, de andere zus wil veel meer afstand houden. Hoe help je iemand die je zo na staat? Oude gezinspatronen spelen op. Hoe kun je dan echt hulp bieden? Zijn de zussen daartoe wel in staat nu ze zo gevangen zijn in de gezinspatronen waarin ze zijn opgegroeid? De broer trekt zich het lot van de wereld aan. Maar hoe kun je de wereld redden als je zelfs in de kleine kring van de familie de vrede niet kunt bewaren?



Aan de wijkcontactpersonen
en belangstellende leden en vrienden van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Beste mensen,
De Wijkcontactcommissie heeft



Mr. Gerard van Leersum

notaris van Van Leersum & Van der Ploeg Notarissen in Heiloo

bereid gevonden voor ons een inleiding te houden
over een aantal actuele, interessante onderwerpen:

- Het levenstestament (volmacht bij leven)
- Verschil tussen levenstestament en “gewoon” testament (overlijdenstestament)
- Redenen om een testament te maken
- Wat is erven?
- Wat is schenken? Hoe kan je schenken? Waarom is schenken zinvol?

Datum en plek:
dinsdag 10 maart 2020, aanvang 10 uur
in de Mennozaal

Welkom!

Graag aanmelden bij het bureau tot 7 maart.

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag
en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeenteleven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081

p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362

Ria Bart, tel. 072-5611862

brief

Kerkenraad:

Voorzitter: Vacant

Penningmeester: A. de Jong, tel. 072-5092998

annedejongschoorl@doopsgezind.nl

Secretaris: H.G. Wouwnaar, tel. 072-5126036,

wouwnaar1@live.nl

Lid: C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63

h.jonge6@upcmail.nl

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com