

Op Weg nieuwsbrief



Maandbericht van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Redactie-adres: Joke Bakker,
tel: 072 - 5335883
email: jokebakker-5@ziggo.nl
web: <http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/>

Juli / Augustus 2020,
51e jaargang, nr. 6

Inhoud

Diensten Juli en Augustus; (Op)gewekt	pagina 1
Tijdsgeest; Leesrooster Juli 2020	pagina 2
Berichten uit de kerkenraad; Leesrooster Augustus 2020; Agenda	pagina 3
Coronamaatregelen; Dank	pagina 4



(Op) gewekt

Bij het Pinksternummer van OpWeg ontvingen wij een kaart met een pinkstergroet van onze kerkenraad en predikant Louise Pondman. De voorkant met de foto van ons kerkgebouw is bewerkt door br. Kees Knijnenberg. Dat beeld heb ik voor ogen nu ik voor de voorkant van deze nieuwsbrief een stukje schrijf. Opeens is er een associatie met het bekende sprookje Doornroosje. Door de boze fee is alles en iedereen in slaap. De rozenstruik bij de poort groeit en bloeit welig, maar wordt een ondoordringbare muur, voor wie er naar binnen wil. Door de coronamaatregelen hebben we geen gebruik kunnen maken van ons kerkgebouw voor de zondagsdienst. Maar gelukkig kunnen wij wel naar binnen, want de tuin wordt goed onderhouden door onze Piet Bras, Jan Willem Pondman en Ruben Tijmens. Wel 'slapen' alle geplande activiteiten. Maar gelukkig is er licht aan het eind van de corona tunnel en zal het geen eeuwigheid meer duren. Als alles goed gaat zullen we elkaar weer liefelijk ontmoeten op zondag 19 juli. Voldoende reden om opgewekt de dagen tot aan de 19e af te tellen. Wel zullen we ons moeten aanpassen aan de beschermende regels zoals afstand houden en handen ontsmetten. Helaas is het samen zingen nog geen optie. Maar misschien kunnen we buiten wel een lied samen zingen. De eerste gemeenten die ontstaan zijn na het Pinkstervuur, zoals in de bijbel wordt verteld, hebben daar vorm aan gegeven. Zo zullen ook wij ons vertrouwd kunnen maken met nieuwe vormen. De Geest waait als de wind, kent geen grenzen en is tijdloos en vrij van Corona. Tot gauw!

Joke Bakker

De diensten in Maart 2020 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

19 juli 2020, 10.00 uur
Ds. Louise Pondman

Stichting COME
bnr: NL04 INGB 0003 7331 87

26 juli 2020, 10.00 uur
Ds. Ineke Reinhold

Stichting Doopsgezind Wereldwerk
bnr: NL27 TRIO 0786 880333

2 augustus 2020, 10.00 uur
Zr. Rinske Rompen-Phaff

Stichting Doopsgezind Wereldwerk

9 augustus 2020, 10.00 uur
Ds. Louise Pondman

Gemeenschap Oudezijds 100
bnr: NL80 INGB 0000 0562 95

16 augustus 2020, 10.00 uur
Br. Jan Willem Pondman

Mennonite Wereld Conferentie (in Indonesië)
bnr: NL19 ABNA 0243 4938 86

23 augustus 2020, 10.00 uur
Ds. Louise Pondman

Mennonite Wereld Conferentie (in Indonesië)

30 augustus 2020, 10.00 uur
Zr. Joke Bakker

Anne Zernickefonds
bnr: NL27 TRIO 0786 880333

6 september 2020, 10.00 uur
Ds. Louise Pondman
Introductie jaarthema

Anne Zernickefonds

Tijdsgeest

Nog niet zo lang geleden kreeg ik een bijzonder boekje uit 1889 in handen, waarvan u hierbij de titelpagina ziet. Aan de hand van een vijftal vragen behandeld ds. G.E. Frerichs daarin voor catechisanten wat zij volgens hem moeten weten voor zij aan het schrijven van hun geloofsbelijdenis beginnen.

- I. Waarom zijn wij Godsdienstig?
- II. Waarom zijn wij Christenen?
- III. Waarom zijn wij Protestanten?
- IV. Waarom zijn wij Doopsgezind?
- V. Waarom zijn wij leden der Gemeente?

Al lezende drong het steeds meer tot mij door hoe sterk onze blik op de geschiedenis en meer nog onze kijk op het geloof van onszelf en van anderen, gekleurd wordt door de tijd waarin wij leven. Belijdenis doen en je laten dopen moet je volgens ds. Frerichs niet te vroeg doen, maar zeker ook niet te laat, want eenmaal in beslag genomen door de beslommingen van werk en het zorgen voor een jong gezin kon het er anders wel eens niet meer van komen. Ook toen dus blijkbaar al. Hoe herkenbaar. Hoeveel mensen van mijn generatie zijn er als kind met hun ouders meegegaan naar de kerk, naar de zondagschool, misschien nog naar een jongerenkring en hebben daarna hun eigen weg gezocht, buiten die kerk? Hoeveel mensen van de generaties daarvoor deden nog braaf belijdenis om na kortere of langere tijd nooit meer in de kerk te komen? "Geloven, dat kan je toch ook alleen. Als je maar 'ethisch bewust' in het leven staat, dan kom je er zo ook wel," is het idee daarachter. Volgens Frerichs is wie dat zegt iemand die alleen de bloem wil, maar niet de wortel die nodig is om de bloem te laten groeien.

Ds. Frerichs behandelt de godsdienstgeschiedenis vanuit een sterk superioriteitsgevoel en met een gekleurde doperse bril op. Elk mens is volgens hem 'godsdienstig' ook al weten sommige mensen dat niet van zichzelf. Anderen verwarren het aanbidden van afgoden en materiele zaken met ware godsdienst, die toch vooral een zaak van de geest is. Ook een godsdienst die door wetten en regeltjes geregeerd wordt is volgens hem maar een primitief geloof. Vanuit die visie zegt hij over Joden, maar ook over bijvoorbeeld Rooms-katholieken, dingen die bij mij af en toe het schaamrood op de kaken doen komen. Met de komst van de wederdopers gaat het volgens Frerichs gelukkig eindelijk de goede kant op: "Er was bij de Wederdoopers een rijk en innig gemoedsleven, een sterk gevoel van de goddelijke nabijheid." De 'zwarte bladzijden' uit onze geschiedenis, zoals het debacle van Munster, doet hij af als "misbruik van het innerlijke woord met vleeschelijke bedoelingen". Kortom, dat waren mensen die het ware geloof niet hadden. Om uit te leggen waarom en hoe wij doopsgezind moeten worden behandelt Frerichs de doperse uitgangspunten aan de hand van de hoofdlijnen van de doperse geschiedenis, om uiteindelijk te besluiten met:

"Wanneer mij dan mijne taak eenigszins gelukt is, zoo meen ik aangewezen te hebben, dat onze gemeenten het beginsel der hervorming, dat met elke gezagskerk, dewijl zij van het Evangelie afleidt, breekt, van begin af aan het zuiverst hebben vertegenwoordigd en dat zijn, hoe veelvuldig zij ook evenals de andere protestantsche partijen hun doel uit het oog hebben verloren, toch telkens weder hebben willen terugkeeren tot die Apostolische gemeente, in welke de geest van Christus, de geest der vrijheid en der heilige liefde het eenige bindende cement is."

Ook al kunnen wij ds. Frerichs woorden niet zondermeer beamen, het lezen van zo'n boekje legt wel de vraag neer waarom wij in déze tijd doopsgezind zijn.

NBG Leesrooster Juli 2020

01	Matteüs 11:2-15	Groot en klein
02	Matteüs 11:16-30	Geef je gewonnen
03	Psalm 27 Niet bang	
04	Zach 9:1-8	Verdediging
05	Zach 9:9-17	Doel: vrede
06	Zach 10:1-5	De goede herder komt
07	Zach 10:6-12	Het komt goed
08	Zach 11:1-14	Vriendelijkheid & Eenheid gebroken
09	Zach 11:15-17	Herderlijk vermaan
10	Rom 10:1-13	Belijdenis
11	Rom 10:14-21	Door te luisteren kom je tot geloof
12	Rom 11:1-12	Gods volk
13	Rom 11:13-24	Dankbaar, niet hoogmoedig
14	Rom 11:25-36	Gods wegen zijn ondoorgroendelijk
15	Matteüs 12:1-21	Sabbatsdebat
16	Matteüs 12:22-37	Onvergeeflijk
17	Matteüs 12:38-50	Betekenisvol
18	Matteüs 13:1-23	Open je ogen en je oren
19	Matteüs 13:24-35	Groei
20	Matteüs 13:36-46	De oogst komt
21	Matteüs 13:47-58	Boven het maaiveld
22	Zach 12:1-8	Kracht van God
23	Zach 12:9-13:1	Wasgelegenheid
24	Zach 13:2-6	Einde van de valse profetie
25	Zach 13:7-9	Loutering
26	Zach 14:1-11	Toekomst voor Jeruzalem
27	Zach 14:12-21	Aan de HEER gewijd
28	Exodus 25:1-9	Vrijwillige bijdrage
29	Exodus 25:10-22	Verbondskist
30	Exodus 25:23-30	Broodtafel
31	Exodus 25:31-40	Lichtwerk

Wij zullen denk ik hooguit hardop durven zeggen dat het voor óns de beste geloofsrichting is. Ook al zouden wij diep in ons hart het best fijn vinden wanneer anderen dat ook zouden vinden, we zullen toch niet zo snel ons zelf als superieur over anderen presenteren. Ds. Frerichs is een kind van zijn tijd, net zoals wij kinderen van onze tijd zijn. Hoe zullen ze over 130 jaar naar ons kijken? Zien zij ons dan als wat naïeve mensen die tegen de tijdsgeest in voor zichzelf een traditie overeind probeerden te houden? Of juist als mensen die tegen de tijdgeest in dapper stand hielden en zich durfden uitspreken over hun geloofswaarden als boodschap voor de wereld? Ik hoop met collega Frerichs het laatste, ook al zullen zij er dan ook weer andere woorden aan geven, gekleurd door hun tijdsgeest.

Louise Pondman.



Berichten uit de kerkenraad

Bij deze Nieuwsbrief wordt een brief meegestuurd over de beweegredenen waarom de kerkenraad voorstelt de uitgestelde Gemeentevergadering van 3 mei te laten samenvallen met de komende Gemeentevergadering op 8 november.

Ons kerkelijk bureau is nog steeds gesloten. In overleg met br. Fred Schuurmans hopen we in september het bureau weer te kunnen openen. Zoals u in de vorige Op Weg hebt kunnen lezen, neemt onze predikant haar zomervakantie op van 19 juni tot en met 12 juli. Mocht u in die tijd pastorale hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met zr. Hilda Wouwenaar. Zij kan u dan verder helpen. Ds. Pondman heeft nog 1 vakantieweek over en die neemt zij op van 24 augustus tot en met 30 augustus. Ten aanzien van de komende diensten is ds. Ineke Reinhold akkoord gegaan om haar dienst op 19 juli te verplaatsen naar 26 juli. Zoals u weet, willen we 19 juli weer starten met de diensten in ons kerkgebouw en wat is dan fijner om deze dienst met onze eigen predikant te vieren! Uiteraard zijn we gehouden aan de richtlijnen van het RIVM. De ADS heeft adviezen gegeven hoe een gebruiksplan op te stellen en een aantal leden heeft deze adviezen vertaald naar onze situatie. Met het "nieuwe normaal" van anderhalve meter heeft br. Bert Siebeling een stoelenplan opgesteld. In de kerkzaal is plaats voor 34 personen. De Mennozaal blijft dicht en is ingericht voor 25 personen als de kerkzaal vol is. Via een beeldscherm kan dan daar de dienst gevolgd worden. De orde van dienst wordt vooraf al klaargelegd op de stoelen en banken. We gaan naar binnen via de kerkdeuren op aanwijzing van de dienstdoende koster en jassen worden over de stoelen gehangen. Van de toiletten kan gebruik worden gemaakt en deze zijn van buitenaf bereikbaar. Bij mooi weer kan op het plein koffie/thee worden gedronken en houden we ook daar gepaste afstand van elkaar. De koster krijgen instructies wat hun taken zijn om alles in goede banen te leiden. Voorlopig worden geen bijbellezers benaderd voor de diensten van ds. Pondman. Eventueel leest het kerkenraads-lid van dienst de teksten voor. Op 9 augustus wordt zr. Last – Doorgeest herdacht in de dienst en op 20 september zr. Verburg- Vorst. Dit is in overleg met de familie afgesproken. In de media maar ook uit de positieve reacties op de ADS videodiensten hebben we kunnen vaststellen dat deze diensten goed bekeken worden en niet alleen door kerkgangsters. Als u deze Nieuwsbrief in handen krijgt, hebben we de (video) dienst met zr. Andrea Wieffering kunnen volgen. Br. Kees Knijnenberg en zr. Wieffering hebben er hard aan gewerkt om dit experiment te doen slagen. We beseffen dat deze diensten in de (nabije) toekomst wel eens een belangrijke rol kunnen spelen in ons gemeenteleven. De Pinkstergroet, die dit jaar door onze gemeente is verzorgd, is goed ontvangen. Bij de ingekomen post kwamen leuke, hartelijke reacties. Men was blij met de attenties! Een compliment dus voor de zrs. Joke en Marja Bakker, Hermine Koornneef en Klaartje van Leersum die deze taak op zich hadden genomen en zich bera- den of ze met dezelfde groep of ev. anderen ook volgend jaar weer aan de slag gaan! Maar het komt voor elkaar, heeft zr. Joke Bakker toegezegd. De Open Monumentendag zal, onder voorbehoud, plaats vinden op zaterdag 12 september en niet zoals fout vermeld stond in de vorige berichten uit de kerkenraad op 19 september! Meestal vergadert de kerkenraad niet in de maand juli maar dit keer komen we op 15 juli, in een extra vergadering, bij elkaar, deels om de laatste voorbereidingen te treffen voor het weer opstarten van de diensten in onze Vermaning, deels om verder te praten over waar we op 16 februari in een themadienst geëindigd zijn n.l. welke taken van de kerkenraad kunnen verdeeld worden over de leden/vrienden.

Anneke Struijf, notulist

Activiteiten in juli en augustus en september

(alles onder voorbehoud i.v.m. het Corona virus)

15-07	09.30 uur	Extra kerkenraad	Kerkenraads-kamer
28-07	10.00 uur	Liturgiecoë.	Mennozaal
05-08	09.30 uur	Kerkenraad	Kerkenraads-kamer
17-08	14.15 uur	Start koorrepetities	Mennozaal
01-09	10.00 uur	ontmoetingskring	Mennozaal
02-09	09.30 uur	Kerkenraad	Kerkenraads-kamer
06-09	10.00 uur	Startzondag Gemeente	
08-09	14.00 uur	Kring Bergen/Schoorl	
09-09	20.00 uur	Mennonights	
12-09	10.30 uur	Open Monumentendag	
15-09	10.00 uur	Kring Heiloo	
24-09	19.00 uur	Inspiratie café	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361

hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

irene1851@hotmail.com

Mennonights

informatie en opgave : fam. In 't Veld 072 5401362

x.xx7@chello.nl

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036

wouwenaar1@live.nl

Inspiratie café

informatie: Louise Pondman, 072-8887948,

louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 17 augustus 2020.

NBG Leesrooster Augustus 2020

01	Matteüs 14:1-12	Luguber verjaardagsfeest
02	Matteüs 14:13-21	Levensonderhoud
03	Psalm 78:1-16	Doorgeven
04	Psalm 78:17-31	Leer uit de geschiedenis
05	Psalm 78:32-51	Hardleers
06	Psalm 78:52-72	Keuze
07	Matteüs 14:22-36	Oversteek
08	Matteüs 15:1-20	Lippendienst
09	Psalm 29	Natuurgeweld
10	Exodus 26:1-14	Heilige tent
11	Exodus 26:15-37	Precisiewerk
12	Exodus 27:1-8	Altaarstuk
13	Exodus 27:9-21	Afgeschermd ruimte
14	Psalm 45:1-8	Gedicht voor de koning ...
15	Psalm 45:9-18	... en de prinses
16	Exodus 28:1-14	Kledingvoorschrift
17	Exodus 28:15-30	Op het hart gedragen
18	Exodus 28:31-43	Maatwerk
19	Psalm 17	Is Davids gebed ook jouw gebed?
20	Exodus 29:1-14	Ingewijd
21	Exodus 29:15-30	Bloedserieus
22	Exodus 29:31-37	Verzoening is niet goedkoop
23	Exodus 29:38-46	Gezonde lucht
24	Psalm 138	Recht uit het hart
25	Matteüs 15:21-39	Hondenbrood en wonderbrood
26	Matteüs 16:1-12	Raak niet onder invloed
27	Matteüs 16:13-28	Rotsvast geloof
28	Matteüs 17:1-8	Top-ervaring
29	Matteüs 17:9-13	Zwijgtekst
30	Matteüs 17:14-23	Als je gelooft, kun je bergen verzetten
31	Exodus 30:1-10	Heilig reukwerk

Corona maatregelen voor de kerkdiensten Protocol voor- en na afloop van de dienst.

Wij vertrouwen erop dat een ieder die naar ons toekomt vrij van gezondheidsklachten is en de afstand en richtlijnen in acht neemt. Opstellen voor de ingang van de kerk.

Gelieve de aanwijzingen van de kosters op te volgen.

Jassen etc. meenemen naar binnen en over de stoel hangen.

In de kerkhal staan desinfecterende gel en tissues voor gebruik.

Er wordt door de lege kerk helemaal naar de voorste rij stoelen / banken gelopen, daarna de volgende rijen

De kerk zal op deze wijze gevuld worden, echtparen, enz. kunnen/mogen niet in de banken maar kunnen door twee stoelen naar elkaar toe te schuiven naast elkaar zitten.

Er kunnen boosters voor minder mobile personen geplaatst worden op aanwijzing van een koster.

Bij meer dan 30 personen gaan de kerkdeuren dicht en de Mennozaal open, waar de dienst te volgen is via beeldscherm en geluid.

De predikant en kerkenraadslid van dienst stellen zich na afloop op het kerkplein op alwaar op afstand gegroet wordt.

Na afloop van de dienst gaat de achterste rij het eerst naar buiten en zo vervolgens tot de voorste rij. De collecten worden bij de uitgang gehouden.

Eerst gaan de kerkgangers uit de kerkzaal naar buiten en vervolgens verlaten de kerkgangers uit de Mennozaal via de kerkzaal het gebouw.

Bij goed weer zal er koffie/thee op het kerkplein geschonken worden, bij slecht weer zal dit niet kunnen.

Toiletten zijn alleen van buitenaf bereikbaar.

Wij hopen dat op we deze manier met elkaar de diensten weer kunnen volgen.

Bert Siebeling

Dank

Op 30 mei j.l., kwam zr. Joke Bakker mij verrassen met een plant namens de Gemeente. Dit omdat ik het gepresteerd had om 80 jaar te worden.

De plant bloeit in volle omvang op het balkon van onze flat. Mede namens mijn echtgenoot Gerrit dank ik de gemeente oprecht hartelijk.

Petra Klein

Vertrouwen en Twijfel

Twijfel ziet de hindernis,
vertrouwen de rechte weg,
Twijfel ziet de zwarte nacht,
vertrouwen de heldere dag,
Twijfel aarzelt bij elke stap,
vertrouwen verheft zich hoog
Twijfel vraagt : 'wie gelooft' ,
vertrouwen antwoord, 'ik'.

Vertrouwen is geloven dat er op elke winter een lente volgt.

Ren niet de dingen voorbij, maak u niet te veel zorgen en vergeet niet aan de bloemen te ruiken.

Ingezonden door Tini Visser.

Dank jullie wel!

Beste zusters en broeders,
Wat een verrassing! Ik geloof niet dat ik ooit eerder voor mijn verjaardag zoveel kaartjes met lieve woorden en goede wensen hebt ontvangen als dit jaar. Hartelijk dank daarvoor. Het doet mij ook goed om te lezen dat u mijn digitale schrijfsels in deze tijd met alle beperkingen als gevolg van het coronavirus heeft gewaardeerd. Toch kan niets het echte contact van mens tot mens vervangen. Daarom tel ik samen met u af naar zondag 19 juli, wanneer wij elkaar weer in ons kerkgebouw hopen te ontmoeten.
Tot snel.

Louise Pondman.

Dank

Beste zusters en broeders,
Wat was ik verrast toen ik uw Pinkstergroet kreeg. Hiervoor wil ik u van harte bedanken!
Een gebaar van liefde en warmte, waar we allen in deze moeilijke tijd zo'n behoefte aan hebben
Lieve groeten van zr. Witteveen-Heering

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar, tel. 072-512 38 64, e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelieven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081

p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362

Ria Bart, tel. 072-5611862

Op Weg
nieuwsbrief

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter: Vacant

Penningmeester: A. de Jong, tel. 072-5092998

annedejongschoorl@doopsgezind.nl

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,

wouwenaar1@live.nl

Lid: C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63

h.jonge6@upcmail.nl

Financiële administratie: C. v. Wijngaarden,

tel. 072-512 89 65, wijngaarden10@zonnet.nl

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com



Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Koningsweg 14, 1811 LM Alkmaar

Telefoon 072-5123864

info@doopsgezind-alkmaar.nl

Alkmaar
14 juni 2020

Geachte zusters en broeders,

zoals u weet stond op 3 mei jl. onze Voorjaarsgemeentevergadering gepland, maar vanwege de onmogelijkheid om veilig bij elkaar te komen volgens de richtlijnen i.v.m. de Corona-pandemie hebben we die vergadering tot nader order uitgesteld.

In onze KR-vergadering van 3 juni was het bepalen van een nieuwe datum één van de agendapunten.

Uiteraard werden verschillende mogelijkheden besproken.

De maanden juni en juli vielen meteen al af, omdat we eerst en vooral de diensten weer willen opstarten, zien hoe dat met afstand-houden ed. gaat en afwachten wat het samenkomen in het algemeen voor effect op nieuwe besmettingen kan hebben.

Augustus is evenmin een handige maand, dus kwamen we bij september en oktober uit.

September is altijd al extra druk vanwege het opstarten van het nieuwe seizoen, en aangezien de najaarsvergadering op zondag 8 november gepland staat, zou een vergadering in oktober bepaald niet ideaal zijn.

Volgens ons reglement art. 20 zijn we gehouden minimaal 2 Gemeentevergaderingen te houden, uiterlijk in mei en november.

Dat de vergadering in mei niet kon plaatsvinden was duidelijk een geval van overmacht, zodat we in onze KR-vergadering ervoor gekozen hebben, dit jaar alleen in november als Gemeentevergadering bijeen te komen.

Dit, ons standpunt leggen we u in deze brief voor. We hopen uiteraard, dat u ons hierin steunt en ons in dit toch wel zeer uitzonderlijke jaar toestemming geeft ons reglement eenmalig te omzeilen.

Mocht iemand echter zwaarwegende bezwaren en heel goed onderbouwde motieven hebben tegen alleen maar een vergadering in november, dan vragen we u mij dit uiterlijk 10 juli via mijn mail wouwenaar1@live.nl te laten weten, zodat we in onze vergadering van 15 juli kunnen bespreken hoe we met het punt Gemeentevergadering verder gaan.

En als we elkaar hopelijk op 19 juli weer in onze Vermaning kunnen ontmoeten, hoort u er beslist meer over.

Met hartelijke groet,
namens de Kerkenraad,

Hilda Wouwenaar
secretaris en voorzitter a.i.