



## Oktober 2020

51e jaargang, nr. 8

### Inhoud

Diensten Oktober; Schepping en Wijsheid	pagina 1
Thuis op aarde; Leesrooster Juli 2020; Oogstdienst 2020; Vrijwillige bijdrage Op Weg	pagina 2
Berichten uit de kerkenraad; Agenda; Bloemen en Collec- ten; Geestdrift	pagina 3
In memoriam Jan in 't Veld; Dank	pagina 4



## Schepping en wijsheid

Op zondag 6 september zijn wij het nieuwe seizoen gestart met een introductie op het jaarthema van de ADS. "Thuis op aarde". Een mooi thema want is de aarde niet alleen de plek waar we wonen maar óók de plek waar we met elkaar verantwoordelijk zijn voor alles wat leeft en kwetsbaar is? Althans dat is onze opdracht maar... voelt iedereen dat? Als we om ons heen kijken, zien we helaas dat er nog veel te winnen valt. Die zondag was het óók scheppingszondag. Een dag waarop bezinning op ons gebruik van de aarde centraal staat. Nu veel mensen zich zorgen maken en misschien wel wakker liggen om ons klimaat is wijsheid geboden om te bedenken, hoe bescheiden ook, we onze bijdrage kunnen leveren aan de woonbaarheid van de aarde als een thuis voor iedereen. We zijn bekend met de boom van de kennis van goed en kwaad uit het scheppingsverhaal en zeggen we niet: "Wat is wijsheid" als we voor moeilijke beslissingen komen te staan? Schepping en wijsheid: verantwoordelijkheid en keuzes durven maken.

In de kerkzaal stond een prachtige boom: kaal en leeg. Blaadjes lagen op de stoelen. Aan ons om gedachten van wijsheid op te schrijven. Wat schrijf je dan op? Je eigen kwetsbaarheid, de wens dat er nog toekomst is, hoop en verwachting? Woorden, zinnen komen op in gedachten. De boom wordt groen met blaadjes over bewustwording van onze afhankelijkheid van elkaar en van de aarde. Zijn we klaar voor een omslag in ons denken en doen? Daar gaan we het de komende tijd over hebben.

Anneke Struijf

De diensten in Oktober 2020 in de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

### Collectiedoelen:

04 oktober 2020, 10.00 uur

Zr. A. Schlüter

Vredeswerk van de St. Doopsgezind Wereldwerk  
NL27 TRIO 0786 880333

11 oktober 2020, 10.00 uur

Ds. L. Pondman

Oogstdienst

Hospice Alkmaar

NL33 INGB 0004 2976 90 tnv Stichting de Oversteek

18 oktober 2020, 10.00 uur

Ds. R. Erkelens

Projecten van de Doopsgezinde Zending  
NL91 TRIO 0338 5200 58

25 oktober 2020, 10.00 uur

Br. M.H. van Hoogstraten

Voedselbank Alkmaar

NL06 RABO 0116 6090 79

01 november 2020, 10.00 uur

Ds. I. Reinhold

Indonesische broederschappen

NL19 ABNA 0243 4938 86

08 november 2020, 10.00 uur

Ds. L. Pondman

Gemeentevergadering

Vrijplaatsenfonds Dopersduin

NL89 RABO 0358 5008 50

## Thuis op aarde

"Wonen overal nergens thuis, aarde mijn aarde mij moeders huis" dichtte Huub Oosterhuis in een lied waarin hij de mensen "veel geluk" toewenst. Er wringt iets in dat lied. "Nergens thuis", kan je dan wel gelukkig zijn, ook al is het misschien overal op aarde je moeders huis? Met ons jaar-thema 'thuis op aarde' in het achterhoofd vraag ik mij af wat wij nodig hebben om ons ergens thuis te voelen. We hebben immers allemaal behoefte aan een plaats die wij 'thuis' kunnen noemen. In 'thuis' zit 'huis', maar is een dak boven je hoofd en om je heen vier muren, die je tegen de elementen beschermen, voldoende om je thuis te voelen? Met alle verhalen over huiselijk geweld vraag je je soms af of dat huis wel altijd de veiligste plaats is om te zijn. Is je thuis dan de plaats waar je je veilig kunt voelen? Of is een veilig huis wel de basis van ergens thuis zijn, maar is er toch meer nodig? Speelt de omgeving van dat huis misschien ook een rol om je ergens thuis te kunnen voelen? Een mooie, liefst gezonde, woonomgeving en een veilig huis zijn randvoorwaarden, maar om ons ergens echt thuis te voelen hebben wij vooral mensen om ons heen nodig waar we een band mee hebben; familie, vrienden, mensen die een beetje op dezelfde manier als wij in het leven staan. Die soms aan een half woord genoeg hebben om ons te begrijpen. Je wilt nu eenmaal niet altijd alles uit moeten leggen. Bovendien heeft elke sociale groep zo zijn eigen taal en eigen gedragsregels. Culturele verschillen op dat gebied merk je zelfs al tussen de verschillende delen van een klein land als Nederland. In de ene provincie gaan er bijvoorbeeld heel wat koetjes en kalfjes vooraf aan het eigenlijke gesprek. Er moet eerst wat verbaal gevlooid worden, zou de primatoloog Frans de Waal zeggen. In andere delen van ons land komen ze meteen, recht voor zijn raap, tot de kern van de zaak. Wel lekker duidelijk, maar voor wie dat niet verwacht voelt het soms als een klap in het gezicht. Dan voel je je niet direct thuis, terwijl je omgekeerd je ook niet thuis voelt als je moe wordt van al dat geklets voor we ter zaken komen. Juist als het anders gaat dan je gewend bent merk je waar je je wel en niet bij thuis voelt. Thuis in ons eigen huis, thuis in onze woonomgeving, dat is allemaal thuis in een betrekkelijk overzichtelijke wereld, maar hoe zijn wij thuis op aarde? Wat is daar voor nodig? "Aarde mijn aarde mijn moeders huis", een huis dat wij met ruim 7,5 miljard mensen delen. Als er binnen ons land al zoveel verschillen tussen mensen zijn en wat die nodig hebben om zich ergens thuis te voelen, dan is het zeker niet simpel om 7,5 miljard mensen zich thuis te laten voelen. Dan krijg je te maken en botsende culturen, botsende belangen, botsende verlangens en dan hebben we het nog niet eens over al die dieren en planten die ook zo hun behoeften hebben om zich 'thuis' te voelen op aarde en er te kunnen gedijen. De mens denkt zich immers wel heer en meester over de schepping te kunnen voelen, maar zonder dieren en planten is het ook met ons op deze aarde al snel afgelopen. Alles hangt op aarde immers met alles samen. "Laat uw Koninkrijk komen", bidden wij in het Onze Vader. Dat Rijk van God, op aarde én in de hemel, ik stel mij er een plaats bij voor waar er voor iedereen, mens, dier en plant, ruimte is om zich thuis te voelen. Om zich te ontwikkelen en tot zijn recht te komen. Tegelijk realiseer ik mij hoe moeilijk dat is. Daar is wel de hand van God voor nodig om dat te bewerkstelligen, maar het is wel een stip op de horizon om samen naar toe te leven, als een richtingaanwijzer naar een Vaderhuis dat ook ons Moederhuis is en waar wij ons thuis kunnen voelen, ook al is de weg er naartoe verre van eenvoudig.

Louise Pondman

## NBG Leesrooster Oktober 2020

1	Daniël 5:1-12	Een teken aan de wand
2	Daniël 5:13-6:1	Afgeschreven
3	Daniël 6:2-10	Machtsmisbruik
4	Daniël 6:11-18	Voor de leeuwen gegooid
5	Daniël 6:19-29	Wie een kuil graaft voor een ander..
6	Psalm 115	De HEER leeft
7	Matteüs 20:1-16	Goed betaald
8	Matteüs 20:17-34	Oog voor elkaar
9	Psalm 122	Vredesmars
10	Ezra 1:1-11(-2:70)	Beloofte vervuld
11	Ezra 3:1-13	Opbouwwerk
12	Ezra 4:1-16	Geen samenwerking
13	Ezra 4:17-5:5	Geen bouwvergunning
14	Ezra 5:6-17	In beroep
15	Ezra 6:1-5	Oude papieren
16	Ezra 6:6-12	Toestemming
17	Ezra 6:13-22	Oplev(er)ing
18	Matteüs 21:18-22	Vruchteloos
19	Matteüs 21:23-32	Bevoegd gezag
20	Matteüs 21:33-46	Wie krijgt de erfenis?
21	Matteüs 22:1-14	Uitnodigingen
22	Matteüs 22:15-22	Belastingregel
23	Matteüs 22:23-33	Levensantwoord
24	Psalm 110	Priester-Koning
25	Nehemia 7:72b-8:12	Persoonsregister gevonden
26	Nehemia 8:13-18	Zijn de papieren in orde?
27	Nehemia 9:1-17	Droog je tranen
28	Nehemia 9:18-28	Lessen trekken uit de geschiedenis
29	Nehemia 9:29-10:1(28)	Schuldbewust
30	Nehemia 10:29-40	Contract
31	Psalm 43	Hoop op God

## Oogstdienst 2020

Voor zondag 11 oktober staat onze jaarlijkse DoReLu oogstdienst in de agenda, die dit jaar in de Remonstrantse kerk plaats zou vinden. Dat is onder de huidige omstandigheden een uitdaging, want zowel de Remonstrantse, als de Luthers, als onze kerk zijn te klein om op 1,5 meter afstand de drie gemeenten tegelijk te herbergen. Hoewel wij het jammer vinden dat we onze verbondenheid als kleine binnenstadskerken dit jaar niet samen in één kerk kunnen vieren, zullen we dus toch voor deze keer de oogstdienst op een andere manier moeten vieren. De drie predikanten hebben samen de dienst voorbereid, maar zullen ieder in hun eigen kerk de dienst leiden. Vanuit alle drie de kerken gaat er een vertegenwoordiging naar de ander twee kerken, om zo onze onderlinge verbondenheid te onderstrepen. Wij zullen dus ook vertegenwoordigers van de remonstranten en de lutheranen in onze dienst verwelkomen.

Bij de oogstdiensten zijn wij gewend aan een overvloedig met bloemen, groenten en fruit versierde kerkzaal. Mijn lutherse collega Yvonne Bos zorgt meestal voor deze overdaad. Wij kunnen uiteraard niet van haar vragen om voldoende aan te leveren om drie kerken mee te versieren. Daarom zal de liturgiecommissie dit jaar zorgen dat er 'oogst' ingekocht wordt om samen te delen. Natuurlijk mag u zelf ook iets meenemen om daar aan toe te voegen. Verder hopen wij op een vrijwillige bijdrage in de bestrijding van de kosten.

Louise Pondman

## Vrijwillige bijdrage voor Op Weg

Bij dit nummer van Op Weg vindt u - zoals ieder jaar omstreeks deze tijd - een verzoek om een vrijwillige bijdrage in de kosten van ons gemeenteblad. De penningmeester vraagt hiervoor graag uw aandacht!

Anne de Jong

## Berichten uit de kerkenraad

\* In september was Anneke Struijf verhinderd op de kerkenraadsvergadering. Daarom deze keer Berichten uit de kerkenraad van Anne de Jong. Die heeft kunnen ontdekken hoe lastig het maken van notulen en van deze Berichten is. Daarom: alle waardering voor Anneke die dat zo trouw (bijna) iedere maand doet !

\* Ds. Waldermar Epp had een uitgebreid kennismakingsgesprek met de kerkenraad. Hij is de predikant van de Gemeenten De Rijk en Oost-Grafdijk en sinds begin dit jaar ook van Broek op Langedijk, Nieuwe Niedorp en Twisk. Daarnaast heeft hij de van de ADS de opdracht om 10 % van zijn tijd te besteden aan regionaal werk in Noord-Holland-Noord. Vanwege deze nogal ingewikkelde combinatie van functies is hij in dienst van de ADS. Waldemar vertelde dat hij in Rusland geboren is en vanaf zijn tweede jaar in Duitsland heeft gewoond in de omgeving van Bielefeld. Op advies van Alle Hoekema heeft hij theologie gestudeerd in Amsterdam (de Vrije Universiteit en het Doopsgezind Seminarie). In 2005 is hij tot proponent benoemd.

De taken van Ds. Epp zijn: Samenwerking van de gemeenten in Noord-Holland-Noord stimuleren en coördineren. In de eerste plaats door overleg met de predikanten in deze regio. En vervolgens door mogelijkheden voor (meer) gezamenlijke activiteiten van twee of meer gemeenten aan te bieden. Ook heeft hij een coördinerende rol bij de regiogaden die nu al een aantal jaren met succes in Dopersduin worden gehouden. We zullen zeker meer van hem horen en zien, de komende jaren !

\* Er is door de predikanten van Do-Re-Lu overlegd over de oogstdienst dit najaar. Dit jaar zal er geen gezamenlijke dienst kunnen zijn. Maar de dienst wordt wel gezamenlijk voorbereid, zodat iedere gemeente dezelfde liturgie zal volgen.

\* De moskee Bilal in Overdie krijgt een nieuw gebouw. Daarom heeft het moskeebestuur via De Ark aan de kerken gevraagd of er mogelijkheden zijn om de dagelijkse gebeden en het vrijdaggebed tijdelijk in één van de kerken te houden. Dat zijn iedere dag 5 korte gebedsbijeenkomsten (te beginnen met zonsopgang en te eindigen met zonsondergang) en een langere bijeenkomst op vrijdagmiddag. De kerkenraad ziet bij ons helaas geen mogelijkheden.

\* De directeur van de ADS, Henk Stenvers, gaat met pensioen en neemt begin oktober afscheid. Voor hem wordt een "Liber Amicorum" samengesteld. Hilda Wouwenaar heeft een bijdrage aan dit boek gemaakt in de vorm van een fotocollage.

\* De kerkenraad heeft een aangepast collecterooster vastgesteld voor de periode van oktober tot en met december. Omdat er vanaf begin maart tot en met begin juli geen diensten zijn gehouden en daarna steeds voor de Corona Task Force van het Mennonite World Congres is gecollecteerd zijn er veel collectes vervallen. En aantal van deze collectes worden alsnog in de laatste maanden van dit jaar gehouden. In een aantal gevallen zullen deze collectes vanuit de Diaconie worden verdubbeld.

Immers: andere "goede doelen" moeten zo min mogelijk de dupe worden van de voorrang die de bestrijding van Corona terecht heeft gekregen !

*Anne de Jong (eenmalig notulist kerkenraad)*

## Activiteiten in oktober

(alles onder voorbehoud i.v.m. het Corona virus)

06-10	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
06-10	13.30	Liturgie commissie	Mennozaal
07-10	09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
13-10	14.00	Kring Bergen/Schoorl	Mennozaal
14-10	20.00	Mennonights	Mennozaal
20-10	10.00	Kring Heiloo	Mennozaal
22-10	19.00	Inspiratiecafé	Mennozaal
26-10	13.00	Op Weg verzendklaar	Kerkenraadskamer
26-10	14.15	Koorrepetitie	Kerkzaal
02-11	14.15	Koorrepetitie	Kerkzaal
03-11	10.00	Ontmoetingskring	Mennozaal
04-11	09.30	Kerkenraadsvergadering	Kerkenraadskamer
08-11	11.30	Gemeentevergadering	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361

[hartleers@planet.nl](mailto:hartleers@planet.nl)

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

[irene1851@hotmail.com](mailto:irene1851@hotmail.com)

Mennonights

informatie en opgave : Louise Pondman, tel 072 8887948,

[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036

[wouwenaar1@live.nl](mailto:wouwenaar1@live.nl)

Inspiratie café

informatie: Louise Pondman, 072-8887948,

[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 19 oktober 2020.

## Bloemen en collecten

		Eigen gemeente	Extra collecte
23-08	Fam. Brommer	30,00	53,95
30-08	Br. K. van Wijngaarden	42,60	43,95
06-09	Zr. B. Elsinga	49,70	31,00
13-09	Mw. J. Liefing		
	Mw. M. v.d. Zwan	36,75	52,95
20-09	Fam. Verburg	21,90	66,70
27-09	Zr. J. Oosters	30,84	27,45

## Geestdrift

Op Vrijdag 25 september vond de uitgestelde voorstelling "Schoppenvrouw" plaats in het kader van het Project Geestdrift. Ik had het voorrecht om hier gastvrouw te mogen zijn en zo zou ik ook de openingstekst van de avond voor mijn rekening nemen. Deze tekst was al klaar en kreeg ik aangereikt. Hij was geschreven door de leiding van Karavaan en in loop van het project bijgeschaafd en aangepast. Ik was verrast omdat de tekst voor mij "zo goed voelde" zo goed bij mij paste. Ik wil hier graag deze tekst met u delen. Openingstekst Geestdrift Alkmaar – vrijdag 25 september: Goede avond allemaal en welkom in onze kerk. Iedere editie van Geestdrift staat er een thema centraal. Dit thema is ontleend aan de voorstelling én aan één van de acht doperse thema's, die we naar deze tijd vertalen. Doperse thema's zijn bijvoorbeeld mededogen en verbondenheid. Het thema van deze avond is: Eigenheid.

Eigenheid gaat over wat jou anders maakt dan anderen. In deze polariserende wereld is het soms de vraag hoe vrij we kunnen zijn van het oordeel van de ander. We hebben het vanavond over jezelf durven zijn. Over het lef om je eigen weg te kiezen en de angst die dit lef in de weg kan staan. De voorstelling van vanavond heet 'Schoppenvrouw'. In Schoppenvrouw vertelt Ekaterina Levental het verhaal van haar oma en van vier beroemde vrouwen van diezelfde generatie. Anne Frank, Marilyn Monroe, Maria Callas en Ulrike Meinhof. Vrouwen met karakter en eigenheid. Ze vochten zich vrij van hun lot en werden legendes. Schoppenvrouw gaat over de vrijheid om te zijn wie wilt zijn en om te mogen veranderen. Voordat de voorstelling begint duiken we aan de hand van een tekst en een gedicht nog even wat dieper in het thema 'eigenheid'. Wij als doopsgezinden hebben ook een sterke eigenheid. Dat geeft ons houvast in een levenswijze. Die eigenheid willen we graag doorgeven aan volgende generaties. Om dit te kunnen doen, willen we juist ruimte geven aan die ander. Misschien wel aan een van jullie? Een van de doelen van Project Geestdrift is onze deuren te openen en mensen uit te nodigen om nieuwe activiteiten te organiseren. We stellen ons daarmee open voor nieuwe initiatieven, buiten de door ons gebaande paden. Deze verandering is spannend, maar ook noodzakelijk. Dit prachtige gebouw geeft daarvoor allerlei kansen. De voorstellingen binnen Project Geestdrift zijn een oefening in het zoeken naar deze nieuwe invullingen. Ik zou het leuk vinden wanneer u een idee heeft en ik spreek u graag later. Ik wens u een mooie en bijzondere avond!

*Jopie Siebeling*

## Dank

Op 13 september j.l. werd ik door Hilda Wouwnaar verrast met een mooi boeket van de Gemeente. Ik heb ervan genoten en wil graag heel hartelijk bedanken hiervoor.

*Margreet v.d. Zwan*

Graag willen we bedanken voor de bloemen, die Kees gekregen heeft. Zonnebloemen, de zon ging echt schijnen in huis. En ook dank voor de bloemen, die zr. Annie Knijnenberg kwam brengen, voor mijn 80e verjaardag. Het was erg gezellig, te midden van de boeketten.

*Tineke en Kees van Wijngaarden*

Ik wil bedanken voor het prachtige boeket bloemen, dat ik van Louise kreeg. Een hartverwarmend gebaar.

*Betty Elzinga*

## In memoriam Jan in 't Veld

Jan Arie in 't Veld werd op 3 januari 1943 in Alkmaar geboren. De stad waar hij heel zijn leven met hart en ziel mee verbonden bleef. Louise, de liefde van zijn leven, leerde hij al op de middelbare school kennen. Samen kregen zij twee kinderen, Esther en Michael, en twee kleindochters, Tessa en Danielle. Toen Jans vader overleed moest de toen nog jonge Jan de leiding over het familiebedrijf in transport en industriële gassen overnemen. Dat maakte dat zijn loopbaan misschien anders is verlopen dan Jan in zijn tienerjaren hoopte. Naast zijn werk in het familiebedrijf was hij lid van de vrijwillige brandweer in Alkmaar en natuurlijk trouwe fan van AZ. Wie aan Jan denkt, denk onherroepelijk ook aan muziek. Al jong richtte hij met een paar vrienden een band op waarmee ze bij feesten en partijen optraden. Zijn leven lang bleef hij muziek maken en tot aan de coronacrisis verzorgde Jan nog regelmatig muziekmiddagen in Alkmaarse bejaardenhuizen. Zelf denk ik vooral aan alle muziek die Jan bij ons in de kerk maakte, zingend in het koor, op het orgel spelend tijdens de dienst of op de piano, bijvoorbeeld tijdens een Adventsmiddag, of gewoon omdat hij vond dat de sfeer even om wat muziek vroeg, want gevoelig voor sfeer was Jan zeker. Ook tijdens Open Monumentendag kwam Jan altijd even langs om orgel te spelen, zodat de bezoekers van onze kerk niet alleen een stenen monument te zien kregen, maar ook iets konden proeven van de sfeer en het gebruik van het gebouw en dan was hij ook graag bereid om verzoeknummers te spelen. Jan had een goed gevoel voor humor en een oprechte belangstelling voor de mensen om hem heen. In juli werd Jan ziek en al snel bleek dat de dokters weinig meer voor hem doen konden. Veel te snel moest hij het leven loslaten en afscheid nemen van allen die hem dierbaar waren. Jan overleed op 9 september. Op 16 september kwamen wij, op verzoek van Jan zelf, in onze doopsgezinde kerk bijeen voor zijn uitvaartdienst. De kerk waar hij zich zo thuis voelde. Na de dienst werd Jan, gevolgd door een kleine kring van naaste familie en vrienden, naar het crematorium in Alkmaar gebracht. Moge de herinnering aan Jan allen die hem dierbaar waren tot zegen zijn.

*Louise Pondman*

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar, tel. 072-512 38 64, e-mail: [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl)

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

**Postadres:** Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

### Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081  
[p.bras7@upcmail.nl](mailto:p.bras7@upcmail.nl)

### Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362  
Ria Bart, tel. 072-5611862

**Op Weg**  
nieuwsbrief

### Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948  
[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

### Kerkenraad:

**Voorzitter:** Vacant

**Penningmeester:** A. de Jong, tel. 072-5092998  
[annedejongschoorl@doopsgezind.nl](mailto:annedejongschoorl@doopsgezind.nl)

**Secretaris:** H.G. Wouwnaar, tel. 072-5126036,  
[wouwnaar1@live.nl](mailto:wouwnaar1@live.nl)

**Lid:** C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63  
[h.jonge6@upcmail.nl](mailto:h.jonge6@upcmail.nl)

**Financiële administratie:** Jo de Vries, tel. 072-5826303, [edith.jo@kpmnmail.nl](mailto:edith.jo@kpmnmail.nl)  
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,  
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

**Ledenadministratie:** Esther in 't Veld, tel. 06-41576520, [eintveld@hotmail.com](mailto:eintveld@hotmail.com)