

Op Weg nieuwsbrief



Maandbericht
van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar

Redactie-adres: Joke Bakker,
tel: 072 - 5335883
email: jokebakker-5@ziggo.nl
web: <http://www.doopsgezind-alkmaar.nl/>

November 2020

51e jaargang, nr. 9

Inhoud

- Diensten November; Virtueel verbonden
pagina 1
- Drie keer een R plus één; Leesrooster November 2020;
Kring Heiloo en Ontmoetingskring samen verder; Bloemen
en Collecten
pagina 2
- Berichten uit de kerkenraad; Agenda; Bijzondere diensten
in uitzonderlijke tijden
pagina 3
- Het derde Jaargetijde
pagina 4

De diensten in November 2020 in de Doopsgezinde Kerk aan
de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

01 november 2020, 10.00 uur
Ds. I. Reinhold

Ondersteuning Indonesische broederschappen
NL19 ABNA 0243 4938 86 tnv ADS, o.v.m. Indonesië

08 november 2020, 10.00 uur
Ds. L. Pondman

Vrijplaatsenfonds Dopersduin
NL89 RABO 0358 5008 50 tnv Dopersduin, Schoorl
Aansluitend om 11.00 uur Gemeentevergadering

15 november 2020, 10.00 uur
Zr. H. Wouwenaar

Projecten voor gemeenteopbouw
NL19 ABNA 0243 4938 86 tnv ADS, o.v.m. Gemeenteopbouw.

22 november 2020, 10.00 uur
Ds. L. Pondman
Gedachtenisdienst

Amnesty International
NL45 TRIO 0198 1000 00 tnv Amnesty International NL

29 november 2020, 10.00 uur
Ds. L. Pondman
1e Advent

Exodus Alkmaar, NL68 INGB 0004 3244 14 tnv Exodus

06 december 2020, 10.00 uur
Ds. J.W. Roelofs
2e Advent

Tent of Nations
NL75 TRIO 0391 0822 21 t.n.v. Stichting Vrienden van Tent
of Nations Nederland



Ik wens je
vandaag een stukje van de hemel toe,
opdat je droom
zichtbaar wordt.

Ik wens je morgen
het licht van de zon toe,
opdat je kunt zien
waar je heengaat.

Ik wens je overmorgen een zee van sterren toe
opdat je zult zijn wie je bent,
een overvloed aan genade.

Altijd wens ik je God toe
die je volgt en je voorgaat.

Virtueel verbonden

Al heel wat jaren ben ik aanwezig geweest bij de DoReLu oogstdiensten. Ik heb daar een groeiend gevoel van verbondenheid ervaren. Het is een vreugdevolle dienst met een rijk versierde kerkzaal vol groente, fruit en bloemen. Een dankdienst voor alles wat de aarde ons steeds opnieuw gul schenkt. Hier worden de verschillen binnen de drie geloofsge-meenschappen overstegen. Ze doen er niet (meer) toe. Een volle kerk, waarin het samen zingen vreugdevoller en krachtiger klinkt. Wie dat eenmaal ervaren heeft, is een herinnering rijker. De verschillende voorgangers hebben ieder hun eigen inbreng in de dienst en dat is inspirerend. Dit jaar was het, door Corona, niet mogelijk dit oogstfeest samen in één kerk te vieren. Daarom kwam men ieder in zijn eigen kerkgebouw samen. Zo ook bij ons in de doopsgezinde kerk. Minder overdadig dan andere jaren, maar toch waren er een paar tafels met oogst versiert. Met dank aan Anneke en Jacqueline die letterlijk 'de boer' op zijn gegaan. Als het goed is heeft u via de mail de volledige dienst toegestuurd gekregen en kunnen lezen. Het bekende verhaal van De ark van Noach werd als uitgangspunt gekozen, met als thema: Na de zondvloed. Ds. Pieter Korbee schreef over het ongemak van het opgehokt zijn met mensen en dieren opeengepakt in een boot. Een benauwde en benauwende tijd met de onzekere vraag; hoe lang gaat dit duren? Louise nam de inkijk voor haar rekening van het geopende luik. En ds. Yvonne Bos stond stil bij de vraag wat er gebeurt na de zondvloed; hoe begin je opnieuw. Hoewel onze eigen predikant alle drie de teksten las, was in de verteltrant de schrijver van de overdenking hoorbaar. Met de coronagolf op ons netvlies waren het stuk voor stuk indringende teksten.

Ik heb de virtuele verbondenheid gevoeld

Joke Bakker

Drie keer een R plus één

Generaties moeders voedde hun kinderen op met in hun achterhoofd de mantra 'rust, reinheid en regelmaat', daartoe aangemoedigd door dr. Benjamin Spock en het consultatiebureau. Alleen zo konden kinderen zich goed ontwikkelen dachten. Ik denk dat de reinheid vele kinderlevens gered zal hebben, maar de rust en de regelmaat zullen menig moeder, maar ook haar baby, tot wanhoop gedreven hebben. Want de meeste baby's willen helemaal niet in alle rust alleen zijn en willen eten als ze honger hebben, niet omdat het er tijd voor is. Veel moeders werden vast of wanhopig van het gehuil, of ze kregen een schuldgevoel omdat ze zich niet aan de drie R's hielden en de huilende baby troostten met een knuffel en een extra voeding.

Met de anti-autoritaire opvoeding van de jaren '60 kwam er een vierde R voor in de plaats, de R van ruimte die een kind moest hebben om zich vrij te kunnen ontwikkelen en de wereld te ontdekken. Het leek zo mooi, geen regels, maar grenzenloosheid maakt onzeker en kinderen gaan dan klieren om te ontdekken waar de grenzen liggen waarbinnen je veilig kunt bewegen. Ik moet de laatste rijd regelmatig aan deze vier R's denken. Eerst de R van ruimte, die we steeds weer opzoeken door eindeloos te blijven vragen 'waarom'. Natuurlijk is het goed om bronnen, oorzaken en redenen te onderzoeken, maar soms moet je ook gewoon even luisteren en zonder al te veel morren een advies opvolgen, zeker als het om veiligheid en gezondheid gaat. Dat in de publieke ruimte blijven opzoeken van de grenzen lijkt mij een uiting van onvolwassen onzekerheid. De R van ruimte komt ook naar voren als mensen thuis moeten gaan werken en de controle van de baas dus wegvalt. Doen ze hun werk dan nog wel? Wat blijkt; we werken thuis extra hard en lang, want alle afleiding tussendoor valt weg en de dag heeft geen duidelijk begin en einde meer. In de media verschenen tips om goed thuis te werken: een aparte en opgeruimde werkplek, een vast ritueel om de dag mee te beginnen en eindigen en vaste momenten van pauze, liefst samen met huisgenoten. Dus niet hangend op de bank in je pyjama alvast je mail bekijken, maar je eerste aankleden alsof je naar je werk gaat en achter je bureau gaan zitten. Daar waren ze weer, die R's van rust, reinheid en regelmaat. Regelmaat geeft structuur aan je leven en dat blijkt voor iedereen goed te zijn, of je nu werkt of niet. Ook bij de zorg voor mensen met dementie blijkt rust, reinheid en regelmaat te helpen om de greep op het leven zo lang mogelijk vast te houden. Regelmaat hoeft geen keurslijf te zijn waar je niet van af mag wijken, maar het vormt wel de oevers waartussen het leven zich afspeelt. Het dagblad Trouw heeft op het ogenblik een rubriek waarin bekende en minder bekende Nederlanders hun leefregel of inspirerende zin delen. Laatst stond de zin van Holkje van der Veer erin. Holkje is katholiek en één van de drie bestuursleden van het dominicanessenklooster van Neerbosch (Nijmegen), maar haar ouders waren doopsgezind en zelf deed ze belijdenis in de Singelkerk voor ze in 1992 katholiek werd. Haar zin: "probeer ook af en toe een feestje te bouwen". Zij heeft een kwetsbare gezondheid door een erfelijke ziekte. Zij schrijft: "Weet je wat mij geholpen heeft de afgelopen maanden? Ik maak een schema voor de week die voor mij ligt en daar binnen creëer ik mijn eigen persoonlijke feestjes. Zo heb ik elke vrijdagmiddag rond half 5 mijn 'filmmoment'. Ik download een film of ik kijk er een terug." En dat doet ze dan compleet met een lekker Belgisch biertje en een zak chips. Bij rust, reinheid en regelmaat hoort ook de ruimte om af en toe eens even lief te zijn voor jezelf. Dat houdt je op de been en voorkomt dat je jezelf zelig gaat vinden. Rust, reinheid, regelmaat en ruimte voor af en toe een feestje zijn als oevers waartussen ons leven zich afspeelt zo gek nog niet.

Louise Pondman.

NBG Leesrooster November 2020

1	Psalm 24	Koninklijke intocht
2	Matteüs 22:34-46	Kernvragen
3	Matteüs 23:1-12	Wel hun woorden, niet hun daden
4	Psalm 67	Volkenbond
5	Matteüs 23:13-24	Schijnheiligheid
6	Matteüs 23:25-39	Onwil
7	Daniël 7:1-14	Een blik in de hemel
8	Daniël 7:15-28	Hogere dierkunde
9	Daniël 8:1-14	De ram en de bok
10	Daniël 8:15-27	Uitleg van Gabriël
11	Matteüs 24:1-14	Zware tijden
12	Matteüs 24:15-28	Iedereen zal de Mensenzoon (h)erkennen.
13	Matteüs 24:29-44	Laat je niet overvallen, maar verrassen
14	Daniël 9:1-14	Verootmoediging
15	Daniël 9:15-27	Nog zeventig weken
16	Daniël 10:1-11	Indrukwekkend
17	Daniël 10:12-11:2a	Krachten
18	Daniël 11:2b-12	Opgaan, blinken en verzingen
19	Daniël 11:13-24	De een na de ander
20	Daniël 11:25-35	Heilig verbond bedreigd
21	Daniël 11:36-45	Zelfoverschatting
22	Daniël 12:1-4	Geheimhouding
23	Daniël 12:5-13	Eindtijd
24	Psalm 97	Hemeltaal
25	Matteüs 24:45-25:13	Wees goed voorbereid: controleer je oliepeil
26	Matteüs 25:14-30	De volle honderd procent
27	Matteüs 25:31-46	Christelijk sociaal
28	Jesaja 1:1-9	Verlaten en verlaten worden
29	Jesaja 1:10-20	Het gaat om je hart! 1e advent
30	Jesaja 1:21-31	Zuivering

Kring Heiloo en Ontmoetingskring samen verder

De leden van de kring Heiloo en de ontmoetingskring hebben besloten om samen als één kring verder te gaan. Door de beperkingen van het moment en de kwetsbare gezondheid van een aantal van de deelnemers worden de beide kringetjes wat klein. Ook is er onder de deelnemers wat overlap tussen de kringen. In de ontmoetingskring stond vooral de ontmoeting centraal en lag het accent op dat wat ons op dat moment bezig hield. De kring Heiloo ging meestal wat meer theologisch de diepte in en daar lag het accent vooral op de persoonlijke geloofsbeleving, maar dat staat natuurlijk ook niet los van de actualiteit en hoe wij daar naar kijken. We gaan samen op zoek naar een manier om zowel de onderlinge ontmoeting en de actuele thema's een plaats te geven als de theologische reflectie daarop en onze persoonlijke geloofsbeleving. Deze nieuwe kring zal voortaan op de derde dinsdag van de maand bijeen komen.

Louise Pondman

Bloemen en collecten

		Eigen gemeente	Extra collecte
04-10	Zr. A. Schlüter	24,45	47,45
11-10	Fam. in 't Veld	47,93	61,30
18-10	Fam. J. Bakker	31,80	28,55

Berichten uit de kerkenraad

In de vergadering van oktober is veel aandacht besteed aan het voorbereiden van de komende Gemeentevergadering op 8 november. Als het goed is, heeft u per post de agenda en de financiële stukken ontvangen en per mail de overige stukken. Geen mail? Dan is uw mailadres niet bekend. Mocht u toch de stukken willen ontvangen, laat het ons weten via het bureau of mail naar

anneke.struijf@gmail.com.

Ook veel aandacht was er voor de komende gedachtenisviering en avondmaalsviering. In deze Op Weg treft u een artikel aan van onze predikant hoe er in de kerkenraad en ook in de liturgiecommissie over is gesproken en tot welke conclusies we zijn gekomen.

Br. Kees Knijnenberg heeft aangegeven dat hij stopt met het vormgeven van onze kwartaaluitgave. Jarenlang hebben we kunnen genieten van prachtige uitgaven en vormen zij als het ware het visitekaartje van onze gemeente. We danken br. Knijnenberg heel hartelijk voor zijn inzet en tijd om er, samen met de andere redactieleden, een prachtig, inhoudelijk blad van te maken.

Br. Jan Bart is bereid de taak van br. Knijnenberg over te nemen maar een kwartaaluitgave zoals we gewend zijn, zal het niet meer worden. Het programma waar br. Knijnenberg mee werkte, is té professioneel om over te nemen. Afgelopen week zijn de redactie en br. Bart bij elkaar geweest om te bespreken hoe vorm te geven aan de komende kwartaaluitgaven.

Alle maatregelen om het virus onder controle te krijgen, heeft direct invloed op ons gemeentelven. Hoe houden we met elkaar de moed erin, hoe zorgen we ervoor dat het onderling contact niet verwatert. Aan alle wijkcontactpersonen heeft ds. Pondman gemaïld af en toe eens een belronde in de wijk te doen om te horen hoe het met iedereen gaat. Zij zijn als het ware de ogen en oren voor de predikant.

Het is heel fijn dat ds. Pondman iedere keer haar diensten naar ons mailt! En ook de gastvoorgangers zijn bereid hun teksten te delen. Dat geeft toch een band en we horen dat het gewaardeerd wordt. Ook willen we haast maken met het streamen van onze diensten via kerkdienstgemist.nl. De onderhoudscommissie heeft opdracht gekregen dit te realiseren.

We zijn blij dat de gesprekskringen nog steeds doorgang vinden. Nu niet meer bij de mensen thuis maar in de Mennozaal. De gesprekskring Bergen/School/Heerhugowaard is uitgeweken naar Dopersduin.

Ondertussen hebben leden van de kring Heiloo en de ontmoetingskring besloten om samen, op de derde dinsdag van de maand, als één kring verder te gaan. Door de beperkingen van COVID-19 en de kwetsbare gezondheid van de deelnemers werd deelname aan beide kringen te klein. Het besluit voorlopig geen koffie/thee binnen te schenken na de dienst is in de gemeente goed opgepakt. Het risico dat er weinig afstand wordt gehouden, is te groot. We hebben al gemerkt dat, ook in de kerkzaal, afstand van elkaar houden moeilijk is vol te houden.

De kapvergunning voor de twee berken aan de Kanaalkant is binnen en als er van buiten geen bezwaren worden ingediend, mag over maand het kappen en planten van nieuwe bomen beginnen.

Anneke Struijf, notulist kerkenraad

Activiteiten in November

(alles onder voorbehoud i.v.m. het Corona virus)

04-11	09.30	Kerkenraad	Kerkenkamer
08-11	11.00	Gemeentevergadering	Kerkzaal
09-11	10.00	Onderhoudscommissie	Mennozaal
10-11	10.00	Liturgiecommissie	Mennozaal
10-11	14.00	Kring Bergen/School	Dopersduin
11-11	10.00	Waardse leeskring	Vermaning BoL
17-11	10.00	Ontmoetingskring+Heiloo	Mennozaal
26-11	10.00	Financiële commissie	Mennozaal
26-11	19.00	Inspiratie café	Mennozaal
02-12	09.30	Kerkenraad	Kerkenkamer

Voor actuele data en tijden graag onze website raadplegen!

<http://www.doopsgezind-alkmaar.nl>

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - School

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361

hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert 072 5333287

irene1851@hotmail.com

Mennonights

informatie en opgave : Louise Pondman, tel 072 8887948,

louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036

wouwenaar1@live.nl

Inspiratie café

informatie: Louise Pondman, 072-8887948,

louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 23 november 2020.

Bijzondere diensten in uitzonderlijke tijden.

Ons dagelijks leven is al maanden verre van normaal. Sinds het coronavirus ons leven op z'n kop zette moeten wij zien om te gaan met verregaande maatregelen die onze vrijheid van handelen beperken. Dat geldt voor ons privéleven, maar dat geldt ook voor onze kerkdiensten. Van het voorjaar, tijdens de lock down, konden we helemaal geen diensten houden. Sinds 19 juli komen we wel weer bij elkaar, maar zitten we in de kerkzaal 1,5 meter uit elkaar, mogen we niet samen zingen en zit koffiedrinken na de dienst er even niet in. Juist de elementen die ons gevoel van onderlinge verbondenheid benadrukken kunnen nu niet en dat schrijnt.

Ook bij onze bijzondere diensten moet nu wat veilig is voorrang hebben op wat wij wensen. Daarom zullen we na moeten denken over de vorm van de **Gedachtenisviering** op 22 november, wanneer we herdenken wie ons het afgelopen jaar zijn ontvallen en de **Avondmaalsviering** op zondag 29 november, de eerste zondag in Advent.

De noodzaak om afstand te houden en de beschikbare ruimte in de kerkzaal laten niet toe om in de kring te gaan zitten, zoals wij dat in andere jaren tijdens deze twee diensten gewend zijn. Het zelf aansteken van waxinelichtjes voor wie ieder voor ons zelf willen gedenken zit er om die reden ook niet in. Dat gaan wij oplossen door de kaarsen voor in de kerk op de Avondmaalstafel te zetten en die door één persoon aan te laten steken: eerst een kaars voor elk van de gemeenteleden die ons dit jaar zijn ontvallen, dan één kaars waarbij iedereen zijn gedachten uit kan laten gaan naar de dierbaren die wij ieder persoonlijk willen

Vervolg op volgende pagina.

herdenken en tenslotte zal er één kaars aangestoken worden voor alle anonieme doden waar ook ter wereld, opdat ook hun naam niet vergeten wordt.

Over de Avondmaalsviering hebben wij zowel in de liturgiecommissie als in de kerkenraad nagedacht. Technisch zou het kunnen, met onder hygiënische omstandigheden voorgesneden brood, met een voorganger die met een mondkapje op, met handschoenen aan en met een serveertang stukjes brood ronddeelt en met bekertjes ver uit elkaar op een blad zodat iedereen die kan pakken zonder een ander bekertje aan te raken en aangeboden door diezelfde van beschermende kleding voorziene voorganger. Het kan, maar moeten wij dat willen? Of onderstreept die klinische manier van delen niet onze 'enigheid', maar juist onze eenzaamheid en het verdriet om niet onbevangen Avondmaal te kunnen vieren? Het schrijnt, het voelt niet goed om het zo te doen, dachten wij zowel in de liturgiecommissie als in de kerkenraad. Daarom nemen we met pijn in het hart de beslissing om dit jaar op de eerste zondag van Advent het misschien wel over het Avondmaal te hebben, maar de viering ervan uit te stellen tot het moment dat we dat weer kunnen doen op een manier dat wij die 'enigheid' wel kunnen ervaren, zonder elkaar in gevaar te brengen. Laten wij hopen dat dat moment snel zal komen.

Louise Pondman

Het derde jaargetijde

Hij heeft zijn naam niet mee.
Bij regen, wind en kilte zeggen
we al gauw het lijkt wel herfst
in ons weerbarstig laaglandje
en somberen grijpt zijn kans.

Maar, zie dat bonte kleurenpalet,
bomen, struiken staan te stralen:
Paars, oranje, rood, diepgeel, bruin.
Een jaargetijde om van te houden,
wijl afscheid hangt boven het land.

In een bed van houtsnippers
gaan stinkzwammen schuil.
Het slootomkragend riet
ziet moe van het wuiven.
Ons kikkerlandje op zijn best.

Krentenboompjes bezingen de overgang.
Japanse kers bevalt van roze bloesem.
Vuurvlindertjes struinen over struikheide.
In de vijver ligt boombladmozaïek.
Al met al heeft het iets feestelijks.

Alles ligt volgroeid en opgetast,
een overvloed aan noten, bollen,
knollen, zaden, bloemen, groenten,
fruit, in smaakvol arrangement.
Zomer, een warme herinnering.

Delen en ontvangen, hand in hand.
Dankbaar; de jachtigheid voorbij.
Beseffen d' aard schenkt liefdevol.
Wij door oogst met aard' verbonden
sedert de eerste levende mens.

Zomergasten klimmen in de vleugels,
wintergasten strijken hoopvol neer.
Vogelgekibbel over territoria
zingt als muziek in de oren.
Wij warmen ons met bontjas.

Schotse Hooglanders schudden
hun zomerjas af, schieten in
dikke pels, het Hermelijn verandert
van roodbruin in wit en de Bever
vreet zich tonnetje rond.

Ook de wind doet van zich horen
huilend als een uitdagende wolvin.
Blaffend met rauw stemgeluid.
Kijk, vrees, luister, huiver, fluit het
trionfantelijk; bomen van hun stuk.

De herfst van het leven
heeft zo zijn eigen loop.
Speelt alras met ons haar,
onze gedachten - herfstig -
Gemutst gaan wij de winter in.

Michiel de Jong

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar
Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar,
tel. 072-512 38 64,
e-mail: info@doopsgezind-alkmaar.nl

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en
vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelieven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

Postadres: Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

Verhuur gebouwen:

P. Bras, tel. 072-7851081
p.bras7@upcmail.nl

Bezoek ziekenhuizen:

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362
Ria Bart, tel. 072-5611862

Op Weg
nieuwsbrief

Predikant:

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948
louise.pondman.de.wilde@gmail.com

Kerkenraad:

Voorzitter: Vacant

Penningmeester: A. de Jong, tel. 072-5092998
annedejongschoorl@doopsgezind.nl

Secretaris: H.G. Wouwenaar, tel. 072-5126036,
wouwenaar1@live.nl

Lid: C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63
h.jonge6@upcmail.nl

Financiële administratie: Jo de Vries,
tel. 072-5826303, edith.jo@kpmnmail.nl
ING: NL46 INGB 0000 3288 95,
AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

Ledenadministratie: Esther in 't Veld,
tel. 06-41576520, eintveld@hotmail.com