



Juni, Juli, Augustus 2021,

52e jaargang, nr. 3

### Inhoud

Pinksteren in Beeld; Jij	<i>pagina 1</i>
Fernweh; Diensten	<i>pagina 2</i>
Tent of Nations; Agenda; Doopsgezind Zangkoor; Pinkstergroet	<i>pagina 3</i>
Berichten uit de Kerkenraad (Klein Beraad); Verha- len uit de Gemeente	<i>pagina 4</i>
Even voorstellen Jan Willem Stenvers, Anne- rien Groenendijk, Ellen van Houten-Oranje; Dank	<i>pagina 5</i>
Dank; Door ontferming bewogen; Bericht uit Leeu- warden	<i>pagina 6</i>
Paasactie 2021; Groot Beraad; Werkgroep Dopers- kerkje-Alkmaar	<i>pagina 7</i>
Op weg naar de toekomst; Colofon	<i>pagina 8</i>

## Jij

Jij bent je verhaal  
tussen gisteren en morgen  
geschreven in vrees en hoop  
geweten en geloof.

Jij bent je lichaam  
méér dan je uiterlijk  
ondoorgroendelijk diep  
mens uit de aarde.

Jij bent je ziel  
in alle eeuwigheid  
verbonden met de Bron  
jou tot leven.

Jij bent je naam  
voor altijd opgetekend  
de hemel als getuige  
jij wortelt en groeit.

Jij gaat jouw weg  
omgord met liefde  
waarheid in je hart  
kome wat komt.

Michiel de Jong  
oktober 1997



## Pinksteren in beeld

Voor de Pinksterdienst maakte ik deze liturgische schikking, een bloemstuk vol symboliek. Pinksteren, het feest van de Geest, is een vurig en enthousiast feest. Het is niet voor niets dat de kleur rood aan Pinksteren verbonden is. We zagen de kleur rood op de Pinkstermorgen dan ook overal terug komen in de kerkzaal. In de bloemen langs de wanden van de kerkzaal en in de vaas op de Avondmaalstafel en dus ook in deze liturgische schikking.

Die schikking bestaat uit een vlam van rode kornoelje takken en daarbinnen rode rozen, die als het ware als vonken in het rond vliegen. Eronder gevlamde vlamvormige bladeren van de persicaria. Dankzij de vroege Pinksteren en het koude voorjaar kon ik er deze keer ook akelei in verwerken. Akelei wordt ook wel Heilige Geest bloem genoemd. Van dichtbij lijken de bloemblaadjes namelijk op kleine duifjes, symbool voor de Heilige Geest. Akelei is dus een echte Pinksterbloem, maar helaas zijn ze tegen Pinksteren meestal allang uitgebloeid.

Zoals een vogel met zijn zang zijn vrouwtje lokt en bloemen met hun kleur en geur de bijen en vlinders aantrekken, zo zijn er op de Pinksterdag vuur en wind om mensen te lokken om Gods grote daden te vernemen.

(op de facebookpagina van onze gemeente kunt u de foto in kleur bekijken: <https://www.facebook.com/dgalkmaar>)

Louise Pondman

## Fernweh

We hebben allemaal in ons leven wel eens last van heimwee gehad. Heimwee naar vroegere tijden, toen het leven nog zoveel eenvoudiger leek, of gewoon heimwee naar huis. De een krijgt er bij wijze van spreken al last van als hij de gemeentegrens van zijn woonplaats passeert. De ander begint pas naar huis te verlangen als op de plaats waar zij verblijft echt alles tegen zit. Wie heeft er op reis nog nooit gedacht: "Wat doe ik mijzelf aan?" Sjouwen met bagage, bibberend de nacht doorbrengen in je tentje in een klamme slaapzak, terwijl je thuis een warm en comfortabel bed hebt, of eindeloos wachten op een vliegtuig met vertraging. We kennen ze allemaal die ramp-reisverhalen. Toch trekken we er ieder jaar weer massaal op uit, op zoek naar nieuwe ervaringen.

Op dit moment lijkt het of we naast de corona-pandemie ook nog massaal last hebben van een andere epidemie: Fernweh. Het Duitse leenwoord Fernweh is het tegenovergestelde van heimwee. Het is het verlangen naar onbekende verten of de weerszin om aan het einde van een reis weer naar huis te gaan, omdat het daar veel te mooi is om weg te gaan of bij de gedachte aan de taken die thuis weer op je liggen te wachten: "Pfff, nog even niet....."

Het afgelopen anderhalf jaar kwam het verkeer op onze aardbol min of meer tot stilstand. Alleen wat echt noodzakelijk was ging door: het transport van goederen, van mondkapjes, vaccins en medicijnen. Verder ging de wereld waar het even kon over op thuiswerken en digitaal vergaderen en studeren. Zelfs doktersconsulten bleken ineens ook prima per telefoon, Zoom of Teams te kunnen. Wat moeten we allemaal veel tijd over hebben gehouden nu onze dagen niet meer gevuld werden met reizen, files of wachten op de trein. Er werden online zelfs contacten gelegd die anders nooit tot stand waren gekomen. Volgens mij heb ik nog nooit zoveel met collega's gesproken als het afgelopen jaar per Zoom. Heerlijk, een vergadering waar ik anders een hele dag aan kwijt was, kostte mij nu slechts twee uur. Het lijkt mij een goed idee om dat ook na corona zo te blijven doen.

Toch willen we er weer op uit. Want mensen live ontmoeten en echt in de ogen kunnen kijken, dat is toch anders dan vergaderen met een scherm vol bewegende pasfoto's. Dat is net zo iets als denken dat je ergens geweest bent als je er op de televisie een documentaire over hebt gezien. We houden de kleurcodes op de wereldkaart nauwlettend in de gaten. Staat ons favoriete land nog op oranje, of is het geel of zelfs groen geworden? Naar welke landen kunnen we weer veilig reizen, en, ook niet onbelangrijk, welke landen zien ons weer als veilige gasten, die niet eerst in quarantaine moeten? In de tussentijd dromen we van verre oorden en ontdekken we hoe mooi het is in onze eigen omgeving, in ons eigen land, nu we onszelf eindelijk de tijd gunnen om daar eens op ontdekkingsreis te gaan. Fernweh omzetten in niet-zo-heel-ver-weg-wee, dat is misschien nog helemaal zo gek niet. Dan kan het genieten al dicht bij huis beginnen en zit het even tegen, dan ben je zo weer thuis.

Ik wens u allen een goede zomer en als u er op uit trekt: doe voorzichtig, geniet van wat er wél mogelijk is en bonvenal: ga met God!

Louise Pondman

De diensten in Juni, Juli, Augustus en September 2021 in de  
Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg 12 te Alkmaar .

Collectedoelen:

13 juni 2021, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. C. Cornlissen

Vrijplaatsenfonds Dopersduin

NL89RAB00358500850

o.v.v. Donatie Vrijplaatsenfonds

20 juni 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. J.W. Roelofs

Inloophuis 'De Ruimte' Almere

NL19ABNA0243493886

o.v.v. Inloophuis 'De Ruimte' Almere

27 juni 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. I. Reinhold

Inloophuis 'De Ruimte' Almere

4 juli 2021, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Zr. A. Wieffering

Hospice Alkmaar

NL33INGB0004297690

o.v.v. Donatie Hospice Alkmaar

11 juli 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Zr. R. Hoogewoud

Hospice Alkmaar

18 juli 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. L. Pondman,

Hulpwerk Doopsgezind Wereldwerk

NL27TRIO0786880333

25 juli 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Zr. E. van Houten

Hulpwerk Doopsgezind Wereldwerk

1 augustus 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Ds. L. Pondman,

Verzoening Joden en Palestijnen

NL04INGB0003733187

o.v.v. Donatie

8 augustus 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Muziekdienst met eigen leden

Verzoening Joden en Palestijnen

15 augustus 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Zr. R. Rompen-Phaff

Werkgroep Duurzame Ontwikkeling DWW

NL27TRIO0786880333

o.v.v. Werkgroep Duurzame Ontwikkeling

22 augustus 2021, 10.00 uur (Luisterdienst)

Zr. A. Groenendijk

Werkgroep Duurzame Ontwikkeling DWW

29 augustus 2021, 10.00 uur

Br. J.W. Stenvers

Gemeenschap Oudezijds 100 Amsterdam

NL22ABNA0437295370

o.v.v. Donatie

5 september 2021, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Ds. L. Pondman, Startdienst Jaarthema ADS

Gemeenschap Oudezijds 100 Amsterdam

12 september 2021, 10.00 uur (Beeld- en Luisterdienst)

Zr. J. Bakker

Vredeswerk Doopsgezind Wereldwerk

NL27TRIO0786880333

o.v.v. Vredeswerk

Vooralsnog zal uw aanwezigheid in de dienst door de dienst-  
doende koster worden genoteerd.

## Tent of Nations

De afgelopen jaren besteedden wij al een paar keer aandacht aan the Tent of Nations. The Tent of Nations is een educatieve boerderij met het vredesproject van de Palestijns-christelijke familie Nassar in Bethlehem. Ondanks de moeilijke omstandigheden en de voortdurende dreiging van landonteigening, zet de familie Nassar zich op een geweldloze en zeer creatieve manier in onder het motto "Wij weigeren vijanden te zijn". De afgelopen tijd was het conflict tussen Israël en Palestina regelmatig in het nieuws, door de beschietingen over en weer en de steeds luidere roep om duurzame vrede, zowel aan Joodse als aan Palestijnse zijde. Gelukkig is er inmiddels een wapenstilstand, al betekent dat natuurlijk nog lang geen vrede. Zo'n oorlog blijft vaak heel abstract tot dat het een gezicht krijgt omdat je je verbonden voelt met mensen die er slachtoffer van worden. Mij overviel een gevoel van machteloosheid toen ik hoorde dat er vrijdag 21 mei bij Tent of Nations brand is gesticht. Door de combinatie van een sterke wind en de droogte kon het vuur snel om zich heen grijpen. Met de hulp van een twintigtal burens uit Nahalin, en later ook van de brandweer uit Bethlehem, heeft de familie Nassar het vuur gelukkig kunnen doven. Wat resten zijn zwartgeblakerde velden, waar meer dan duizend olijfbomen, amandelbomen en wijnranken zijn verwoest en honderden bomen zwaar zijn beschadigd. Naast de materiële schade is de emotionele impact op de familie Nassar enorm, maar ook hun veerkracht is groot. De familie Nassar wil het vuur van verwoesting omvormen tot het vuur van Pinksteren, het vuur van geestkracht en verbinding, en zijn extra gemotiveerd zijn om ook deze frustratie en tegenwerking om te zetten in positieve acties. De boomgaarden en wijngaarden zullen opnieuw aangeplant worden en daar is behalve mankracht natuurlijk ook geld voor nodig. In de kerkenraad hebben wij besloten om een substantieel bedrag vanuit de diaconie bij te dragen aan dit bijzondere vredesproject van deze mensen die tegen alle weerstanden in blijven weigeren om vijanden te zijn. Voor wie ook zelf bij wil dragen: NL75 TRIO 0391 0822 21 t.n.v. 'Stichting Vrienden van Tent of Nations Nederland. De stichting heeft een ANBI status. Meer informatie vindt u op de website (<https://www.tentofnations.nl/>) en facebook-pagina (Tent of Nations / Nassar Farm facebook page.) van Vrienden Tent of Nations Nederland.

*Louise Pondman*

## Pinkstergroet

Het was een hele klus, maar de pinkstergroeten zijn op tijd verstuurd. 184 in totaal. De adressen zijn door Klaartje en Hermine geschreven, de enveloppen door Marja en mij gevuld en verstuurd. Naast de begeleidende brief namens de gemeente heeft deze groet een persoonlijk woord en beeld gekregen. Marja Bakker heeft een mandala ontworpen en Michiel de Jong een gedicht geschreven.

*Joke Bakker*



## Activiteiten juli t/m september

05-07 14.15	Koor over toekomst	Mennozaal
07-07 09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
13-07 10.00	Liturgiecie.	Mennozaal
14-07 14.00	Redactie "Op Weg"	Mennozaal
02-08 09.30	Onderhoud gebouwen	Mennozaal
04-08 09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
01-09 09.30	Kerkenraad	Kerkenraadskamer
05-09 10.00	Jaartheme ADS	Kerkzaal
29-09 14.00	Groot Beraad	Mennozaal

Informatie bijeenkomsten kringen, zie hieronder de contactpersonen:

Kring Bergen - Schoorl

informatie en opgave: Klaartje van Leersum, 072 5812361  
hartleers@planet.nl

Kring Heiloo

informatie en opgave: Irene van de Pavert, 072 5333287  
irene1851@hotmail.com

Mennonights

informatie en opgave : ds. Louise Pondman, 072-8887948  
Waardse Leeskring

Contactpersoon: Hilda Wouwenaar, 072 5126036  
wouwenaar1@live.nl

Aanleverdatum kopij volgende Op Weg: 9 augustus 2021

## Doopsgezind Zangkoor

Al sinds de eerste uitbraak van de Coronapandemie in maart 2020 heeft het koor niet meer met elkaar kunnen repeteren. In augustus 2020 heeft nog wel de jaarlijkse Leidenvergadering plaatsgevonden. We hadden toen met elkaar de verwachting dat we in het vierde kwartaal wel weer voorzichtig aan met onze bijeenkomsten konden beginnen. Helaas is de werkelijkheid geheel anders geworden. In de bijeenkomst van augustus deelde onze dirigente, Justina Oosters, mee dat zij in juni 2021 voorgoed zou verhuizen naar de Perigord Frankrijk. Helaas heeft zij door haar ziekte de vertrekdatum moeten uitstellen, maar het doel is nog steeds om naar Frankrijk te vertrekken. Nu alle coronamaatregelen zo langzaam aangehouden lijken te worden, heeft het bestuur zich beraden over de toekomst van het koor. Er is bij de leden gepeild of het koor in toekomst kan blijven bestaan en er is contact geweest met een mogelijke opvolger van Justina. Hoewel enkele leden hebben aangegeven het koor te zullen verlaten, wordt er op maandagmiddag 5 juli a.s. om 14.15 uur een bijeenkomst met de koorleden gehouden. Ook de mogelijke opvolger van Justina zal hierbij aanwezig zijn. We hopen dat er nog voldoende basis aanwezig is om, na ons honderdjarig jubileum in 2019, de draad weer te kunnen oppakken.

*Jan Bart*

### Het verhaal gaat door

De geest van Christus  
Eersteling én Weg  
Mag heilig vuur ons  
aansporen tot navolging  
zuster- en broederschap in  
verbondenheid met alles en allen.  
We ontvangen hoop en delen hoop  
in het bijzonder met al degenen  
in ziekte, verdriet en ongerief.

### Dat verhaal gaat door

## Berichten uit de kerkenraad (wordt Klein Beraad)

*Wat was het fijn om met Pinksteren elkaar weer te zien in de dienst en ook in de dienst van 30 mei, met aansluitend onze Gemeentevergadering, was het een feest om eindelijk weer een klein beetje het gevoel te hebben van: "We zijn er weer". Natuurlijk is het nog steeds vreemd ver uit elkaar te zitten en bij binnenkomst het mondkapje op en handen wassen maar..... het begin is er.*

Onze Gemeentevergadering was goed bezet met leden, vrienden en 2 belangstellenden. 31 in totaal! Omdat er van te voren gevraagd was opmerkingen c.q. aanvullingen ten aanzien van de stukken te mailen en we de antwoorden gemeente-breed teruggemailed hadden, waren we snel door de eerste punten van de agenda. Wat betreft de financiën van onze gemeente heeft de vergadering de jaarrekening en diaconie 2020 goedgekeurd en heeft de kerkenraad decharge gekregen voor het gevoerde beleid. Het voorstel om de afzonderlijke presentatie van een balans en een jaarrekening van de Diaconie op te heffen, werd met algehele goedkeuring aangenomen. Voortaan wordt in de balans van de gemeente een bestemmingsreserve voor Diaconale uitgaven opgenomen en in de jaarlijkse begroting een post 'Diaconale uitgaven'.

Van zr. Hilda Wouwenaar en br. Anne de Jong hebben we afscheid genomen als kerkenraadslid. Een heel hartelijk dankwoord voor al het werk, tijd en aandacht, uitgesproken door zr. Rineke de Jonge, werd vergezeld met een mooie bos bloemen en een boekenbon. Zr. Anneke Struijf werd met applaus benoemd. Zij zal de nieuwe voorzitter worden. Zr. Rineke de Jonge gaat nog een jaar door en volgt br. Anne de Jong op als penningmeester. Helaas staat de functie van secretaris nog open. Het is niet gelukt iemand te vinden terwijl we wettelijk wel verplicht zijn een secretaris te hebben! Het is een opdracht voor ons allemaal iemand te zoeken! We zijn ontzettend blij dat zr. Edith de Vries zr. Anneke Struijf opvolgt als notulist. De werkgroep Doperskerkje-Alkmaar kreeg van de vergadering toestemming verder te gaan met hun werkzaamheden. In een schriftelijke stemming om aan de werkgroep een budget beschikbaar te stellen voor een visieplan door het bureau Tekst en Uitleg voor aanpassingen van ons kerkcomplex werden 35 stemmen uitgebracht. 28 stemmen stemden voor, 6 stemmen tegen en 1 onthouding. Wel is bedongen dat onze gemeente en het ontwerp bureau een gesprek aangaan over aanpassingen die voor ons belangrijk zijn als kerkelijke gemeente. De naam van de werkgroep is voor een aantal leden geen gelukkige keuze. "Kerkje" voelt niet goed. Zr. Edith de Vries stelt voor met elkaar een nieuwe naam te bedenken en dat, ter overweging, door te geven aan zr. Jopie Siebeling.

Een half jaar zijn we op pad gegaan met ds. Tom Rijken om te kijken naar een nieuwe werkvorm en om de communicatie en samenwerking tussen de verschillende commissies/werkgroepen te verbeteren. De termen Klein Beraad en Groot Beraad werden geïntroduceerd. Het Groot Beraad bestaat uit het Klein Beraad (huidige kerkenraad + predikant) en vertegenwoordigers van de commissies en werkgroepen. Het gaat om organisatorische zaken en het ondersteunen van de kerkenraad. De predikant blijft adviseur. Het Klein Beraad neemt het initiatief tot een Groot Beraad en nodigt uit. Voorzitter en notulist zullen wisselend zijn uit steeds een andere commissie/werkgroep. In de Gemeentevergadering is afgesproken om een jaar ervaring op doen en in de voorjaarsgemeentevergadering te

beslissen of we doorgaan met deze werkvorm of niet en zo ja of ons reglement dan aangepast moet worden. In de Gemeentevergadering kwam ook nog de opmerking om eventueel een betaalde kracht voor administratieve taken in te huren. voor enige uren per week. Dit ter ondersteuning van de kerkenraad en de bureaudienst. Op 7 juli heeft de kerkenraad (Klein Beraad) een afsluitingsgesprek met ds. Tom Rijken. Het streamen van onze diensten wordt zeer gewaardeerd en in de vergadering was dan ook een hartelijk dank op z'n plaats voor zr. Antoinette Hazevoet en de brs. Bert Siebeling en Jan Bart voor de hoeveelheid tijd én inzet die zij besteden aan het technisch mogelijk maken van de diensten via internet. Bij de rondvraag is gesproken of er naast de huidige opzet van "Op Weg" behoefte is aan informatie op korte termijn via een elektronische Nieuwsbrief. Er is niet direct een besluit genomen op deze vraag. Wel kwam naar voren wie doet dat dan? Meldingen die direct van belang zijn, kunnen altijd via [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl) gemeld worden. Het kan dan b.v. meegenomen worden in de wekelijkse mail die zr. Struijf naar alle leden/vrienden en belangstellenden over de diensten op zondag verzendt. De voortzetting van ons koor blijft nog onzeker. Het hangt erg af hoeveel koorleden door willen/kunnen gaan. Een nieuwe dirigent is bereid gevonden onze dirigent, Justina Oosters, na haar vertrek te vervangen dus daar zal het niet aan liggen. Op 5 juli komt het koor bij elkaar om het één en ander te bespreken. Van 18 juni t/m 4 juli en van 13 augustus t/m 29 augustus heeft onze predikant vakantie.

*Anneke Struijf.*

## Verhalen uit de gemeente

Vlak voor Hemelvaart stuurden wij de stadswandeling 'Speuren naar Doperse Sporen in de binnenstad van Alkmaar' rond in de gemeente, met het idee dat deze wandeling corona-proof als mini-vermaningspad zou kunnen dienen. Al snel kwam er een reactie binnen van een gemeentelid dat het boekje blijkbaar al goed had gelezen en tot de conclusie kwam dat hij iets miste: de naam van de familie Timmer, die ergens tegenover de Remonstrantse kerk op het Fnidsen heeft gewoond en die de jeugdkerk (of heette dat toen de kinderkerk?) voor de Remonstranten en Doopsgezinden organiseerde. Naar aanleiding van dat mailtje borrelde er in de liturgiecommissie direct ook allerlei verhalen op over die tijd. Wat zou het mooi zijn, dachten wij toen, als we al die verhalen konden verzamelen. De 'levende documenten' die deze orale geschiedenis van de gemeente door kunnen geven zijn er nu nog. We zinnen op een manier om al die verhalen bijeen te brengen. Wie zou er iets kunnen schrijven? Wie zou er anderen willen interviewen? Ondertussen stel ik maar vast de vraag: Wat kunt u nog vertellen over de Doopsgezinde Gemeente Almaar in vroegere tijden? Hoe werd er bijvoorbeeld Kerst gevierd? En Pasen? Hoe zag het jeugdwerk eruit? Wat weet u nog van de Menniste Bouwers en de jongerenkring? Wat herinnert u zich van catechisatie en van uw belijdenis en doop? Welke anekdotes zijn er te vertellen over hoe men samen gemeente was? Hoe ging het toe op de Gemeentezondag in het Doopsgezinde Broederschapshuis, dat toen nog geen Dopersduin heette? Zijn er misschien nog foto's die met beeld al deze verhalen verder kunnen inkleuren? Volgens mij kunnen wij er samen een heel bijzonder document over de gemeente van maken. Wordt vervolgd!

*Louise Pondman*

## Even voorstellen

**Jan Willem Stenvers** (31 jaar) woont in Utrecht, waar hij ook werkt voor de Doopsgezinde Gemeente. Hij volgt de predikantsmaster aan het Doopsgezind Seminarium. Eerder werkte hij als freelance redacteur en tekstschrijver. In zijn vrije tijd luistert hij naar elpees, speelt gitaar en kookt hij graag uitgebreid thuis, maar ook in bijvoorbeeld Doppersduin.

## Annerien Groenendijk

Deze zomer mag ik voor het eerst in uw gemeente voorgaan. Daarom een kleine introductie van mijzelf. Nadat ik ruim 16 jaar predikante ben geweest in de Protestantse gemeente Bergen, heb ik mijn werk voortgezet als algemeen geestelijk verzorger. In die functie ben ik sinds 2007 werkzaam in Noordwest ziekenhuis locatie Alkmaar. Een mooie maar ook intensieve taak - zeker in deze Corona tijd. Het geeft mij veel voldoening om er te kunnen zijn voor mensen - juist in omstandigheden waarin veel op losse schroeven staat in hun leven. Wij zijn er ook als het einde van het leven nadert en patiënten en hun naasten daarin ondersteund willen worden met een ritueel, een luisterend oor of door er simpelweg een poosje voor hen te zijn. Vóór de pandemie was er elke week een oecumenische viering in het ziekenhuis, waar mensen met zeer verschillende achtergronden door geïnspireerd worden. Hopelijk kunnen we dat weer oppakken als de tijd er rijp voor is. Ik woon in Bergen, samen met mijn zwarte Labrador waar ik jachtwerk mee doe. Een heilzaam tegenwicht bij het intensieve werk in het ziekenhuis. Hopelijk tot ziens in augustus!

*Annerien Groenendijk*

## Ellen van Houten-Oranje

Sinds mei 2010 werk ik met veel plezier als ouderenpastor voor de Doopsgezinde Gemeente in Aalsmeer. Ik ben in 1961 in Rotterdam geboren. Na mijn opleiding HBO- Jeugdwerkwijzen heb ik in het Sophia Kinderziekenhuis gewerkt. Samen met mijn man heb ik Theologie aan de Hogeschool Holland gestudeerd waarna we acht jaar als officier voor het Leger des Heils in Alkmaar hebben gewerkt. In Aalsmeer bezoek ik de ouderen van de Gemeente waar ze ook maar zijn. Ik ben verbonden aan Kringen, schuif aan bij het bestuur van de bezoekencommissie, ga voor in zondagsdiensten en bij begrafenissen en verzorg de toerusting van hen die anderen (pastoraal) bezoeken. In Aalsmeer hebben we de luxe om in een team te werken. Franka Riesmeijer is onze Zin-Kweekster en Paul F. Thimm is onze predikant. Leuk is dat Edith de Vries-Goezinne gastvrouw en kosteres in Aalsmeer is geweest en we elkaar hier weer tegenkomen. Wim en ik genieten al fietsend graag van het Noord Hollandse landschap en maken veel kilometers, ook vanwege het contact met familie en vrienden in Rotterdam en omstreken. In Aalsmeer kijken we reikhalzend uit naar de versoepelingen en hopen we over niet al te lange tijd weer in de kerk samen te kunnen komen. Tot zondag 25 juli, fijne zomerweken gewenst!

*Ellen van Houten-Oranje*



## Dank voor kanselbloemen

Dick van der Veen dankt de gemeente hartelijk voor de kanselbloemen, een grote fleurige bos tulpen, die hij ontving uit de dienst van zondag 9 mei. In vervolg op zijn operatie in het NW Ziekenhuis doorloopt Dick de komende maanden een behandel-traject in de hoop dat dit het herstel bevordert. Wij wensen hem succes.

*Antoinette Hazevoet*

## Dank

Bijzonder verrast was ik door de Pinksterkaart die ik namens de Gemeente ontving voor mijn bezigheden in de gemeente. Een prachtige kaart met veel Pinkstersymboliek; een ontwerp van Marja Bakker en een gedicht van Michiel de Jong. Ja ondanks of dankzij Corona zijn het een paar zeer drukke maanden geweest. Samen met Bert Siebeling en Jan Bart is er week in, week uit, hard gewerkt om onze vieringen op te kunnen nemen en via de website in Beeld of Geluid uit te zenden. We zijn nog niet helemaal klaar en kunnen ook nog wel wat hulp gebruiken, maar met veel plezier heb ik mijn bijdrage geleverd.

*Antoinette Hazevoet*

Beste zusters en broeders, het was een vreemde avond, vrijdag 12 maart. Rond 9 uur app ik met mijn zusje, oa. dat alles goed is en even over 12 app ik haar weer: niet schrikken, ik ben net gedotterd en lig op de hartbewaking. Natuurlijk schrok ze wel, ik denk dat ik de enige ben die niet geschrokken is. Alles ging goed en 's maandags mocht ik weer naar huis met een enorme zak pillen. Daarna kwamen kaartjes, mailtjes, telefoontjes, bloemen en kanselbloemen, ik heb een beroep kunnen doen op Louise, Hans de Jonge en Antoinette om gereden te worden toen ik dat zelf nog niet mocht, het was hartverwarmend. Eens te meer heb ik me gerealiseerd hoe waardevol het is om bij een gemeenschap te horen waar mensen naar elkaar omkijken. Het gaat goed met me, ik wandel elke dag minstens een half uur en doe met frisse tegenzin mee met revalidatie-fysio in het ziekenhuis. Heel, heel veel dank voor alle betrokkenheid.

*Hilda Wouwenaar*

Beste broeders en zusters van de Doopsgezinde gemeente Alkmaar, Met dit antieke tulpje als symbool van het nieuwe voorjaar wil ik u allen graag een mooi Paasfeest wensen. Tegelijkertijd wil ik alle leden, vrienden en vrijwilligers van harte bedanken voor de mooie kaarten die ik heb ontvangen met Paasgroeten. Ook voor alle inspanning en vindingrijkheid bij het onderhouden van de contacten met de leden die op het moment (soms noodgedwongen) minder actief zijn wil aan al die vrijwilligers graag mijn waardering uitspreken. Met hartelijke groeten en hopelijk in de komende tijd Tot ziens!

*Geesje Hack-Wardenier*



## Dank

Verrassing!

Met een prachtig kleurrijk boeket en een cadeaubon van de Abdij kwam zr. Hilda Wouwenaar mij verrassen, als dank voor de jaren kerkenraad in de functie als secretaris en voorzitter. In het najaar van 2019 dacht ik met een paar weken weer terug op mijn post te zijn, maar het heeft een andere wending genomen. Gehoor geven aan mijn lichaam en mijn gevoel volgen zijn belangrijk. Aan de zijlijn van de gemeente volg ik nu de veranderingen die, mede door de coronaperiode, in een stroomversnelling zijn gekomen. Er wordt enorm veel werk verzet! Alle goeds!

*Joke Bakker*

## DOOR ONTFERMING BEWOGEN.....

Als je in gedachten ergens mee bezig bent, dan gebeurt het wel dat je op allerlei manieren met dat onderwerp wordt geconfronteerd.

Speciaal trekt mijn aandacht ieder jaar weer naar de Pinkstercollecte. Dit jaar gaat de opbrengst naar de Doopsgezinde Zending. Met onze steun kan er weer veel verwezenlijkt worden. Die hulp is nodig, want door de wereldwijde coronacrisis komen de klappen nog harder aan. Gelukkig hebben wij hier nog te eten en te drinken. Maar in vele delen van de wereld is de nood hoog, heel hoog.

Ik moet denken aan Moeder Theresa's simpele boodschap: "De armen moeten weten dat wij hen liefhebben".

Theresa werd op 17 augustus 1910 uit Albanese ouders in de toen nog Joegoslavische stad Skopje geboren. Zij kwam op 17-jarige leeftijd als non in India terecht, werkte de eerste jaren als lerares. Op 40-jarige leeftijd kreeg ze naar eigen zeggen een openbaring die sindsdien haar hele leven heeft veranderd en dat van honderdduizenden armen.

Vanuit Calcutta groeide haar inmiddels geworden stichting tot een wereldomspannend netwerk en werden er op vele plaatsen in de wereld tehuizen gesticht voor ongewenste kinderen, stervende paria's en uitgestotenen.

In 1979 ontving zij de Nobelprijs voor de vrede. Zij kreeg de onderscheiding als erkenning voor het werk dat zij en haar helpers door ontferming bewogen doen en dat bestaat uit hulp aan de lijdende mensheid.

Vele staatslieden vielen de eer te beurt in voorgaande jaren. Maar toen in 1979 werd voor het oog van de wereld gekozen voor een andere Vrede. Dat werd pas goed duidelijk toen deze kleine nietige vrouw, die in rust zo makkelijk voorbij gezien zou kunnen worden, maar die, als zij zich tot de mensen richt, een en al warm stralend leven blijkt, toen deze kleine Moeder Theresa haar pleidooi hield voor een andere wereld, een ander waarachtiger leven. Zij zei :

"Maak ons waardig Heer om onze medemensen in de wereld te dienen, hen die leven en sterven in armoede en honger. Geef hun heden door onze handen hun dagelijks brood en door onze begrijpende liefde : vrede en vreugde".

Middels de media wordt het leed van de hele wereld bij ons naar binnen gestraald. Het is aan ons om ons niet door de gedachte aan de veelheid van het leed te laten verlammen, maar om open oog te houden voor datgene wat bereikbaar blijft met hier en daar onze kleine financiële steun, blij om een helpende hand te mogen bieden.

*Tini Visser.*

## Bericht uit Leeuwarden



De bijgevoegde foto is van Augustus vorig jaar, 2020. Toen vierden we onze Gouden bruiloft in Buitenpost. Het was de eerste dag van de Lockdown als ik me goed herinner. Een dag met gemengde gevoelens, niet omdat we onze Gouden Bruiloft hadden, maar omdat zovelen al overleden zijn, die er qua leeftijd nog best hadden kunnen zijn. Maar onze dierbare familieleden leven in onze gedachten en harten gewoon met ons mee. Groeten uit een bewolkt mét zonnenschijn Ljouwert. Ik heb geleerd dat de naam Leeuwarden betekent: 'de terpen in de luwte', de 'leeside' zeggen de Engelsen ook. (Heeft dus niets met Leeuw te maken wat ik vroeger dacht). Ik dacht ook altijd dat 'ward' (Bolsward, Burgwerd etc.) hetzelfde is als terp. Is ook niet zo. De 'terp' is eigenlijk het dorpje / de bebouwing, op een 'ward'. Het middeleeuwse Friese woord voor dorp is terp. Dat vinden we nog terug in de familienaam Terpstra, en bijv. in de spot-/ scheldnaam voor de Egmonders - aan Zee, die worden Derpers genoemd. Maar Derpers zijn dus gewoon Dorpelingen. Hoe meer je weet, hoe meer je je realiseert dat je eigenlijk zo weinig weet. Ik heb nog een aardige herinnering aan Egmond aan Zee; daar woonden ook Gemeenteleden van Alkmaar. Ik belde een mevrouw op, die in Egmond aan Zee woonde: "Wanneer ik op kennismakingsbezoek kon komen? . . .". Nou dat was helemaal niet nodig; ze was dik in de 80 en kwam toch nooit in de kerk. Ik hoefde niet te komen." Ik zei: "Mevrouw, ik kom toch, dan en dan om zo laat: ik bel aan, zie u en kom niet binnen, als ik niet welkom ben. Maar ik wil u gezien hebben. En dan ga ik weer weg." Dus ik was er en ze zei "komt u toch maar even binnen". Het gesprek liep wat stroef uiteraard. Ze vroeg of ik thee wilde? Natuurlijk zei ik "ja". Dus toen zij naar haar keukentje scharrelde, keek ik even haar kamer rond, welke krant ze las, wat voor boeken er stonden en . . . toen zag ik een foto aan de muur, en dacht "bingo!!" Ze schonk een kopje thee in, er viel een stilte. . . Toen zei ik: "ik zie dat u uit Horp komt" Ja !!! Hoe weet u dat!? . . . " Ik rijd er vaak langs, mijn broer woont op Terschelling" . . . Enfin: ijs gebroken!! Na een gezellig half uurtje ging ik weer weg en ik moest vooral gauw terugkomen . . . En zo kunnen we allemaal werk gerelateerde anekdotes vertellen. Hartelijke groeten aan jullie allemaal,

*Harmen*



## Paasactie 2021

Hoe is het gegaan met de paasactie van de Alkmaarse Raad van Kerken in 2021? Twee zaken vallen in het bijzonder op. Ten eerste het grote aantal aanvragen: er werden bijna 400 adressen opgegeven van mensen (omgerekend zijn dat rond 420 volwassenen en 220 kinderen) die een extraatje goed kunnen gebruiken, 100 adressen meer dan vorig jaar. Ten tweede het geweldige bedrag aan giften: er is ruim € 8.000 binnengekomen. Dat maakte het mogelijk om aan alle aanvragen ook te kunnen voldoen. Alle particuliere gevers die hieraan bijgedragen hebben, danken wij hartelijk. Wij bedanken ook de diaconieën en charitatieve instellingen die de actie financieel steunden. Om u een idee te geven van hoe de attenties zijn ontvangen geef ik de volgende citaten uit reacties door. Van een ontvanger: "Hierbij wil ik u graag bedanken voor het lieve presentje wat ik laatst heb ontvangen. Al jaren lang ontvang ik rond pasen een doos met boodschappen, waar ik heel blij mee was. Helemaal toen de kinderen nog klein waren. Dit jaar een hema en jumbo bon. Ook superblij mee. Komt goed uit. Super lief en dank hiervoor." Van iemand die namens een organisatie adressen doorgaf: "Van de betreffende gezinnen, alle rond het minimum bestaansniveau, hoorde ik dat zij heel blij verrast waren met uw gulle gift. Omdat het voor deze gezinnen moeilijk is om buiten het gezinsbudget iets extra's voor de Paasdagen te kopen is uw attentie meer dan welkom gebleken. Men verzocht mij nadrukkelijk u hiervan melding te maken en u hartelijk te bedanken. Graag bij deze." Nog een reactie van een ontvanger: "I hope this email finds you well. Thank you for the gift you sent me, It was very heartwarming and very motivating and It gave me the feeling of "Don't worry, we know that you are there 😊". Wij hopen de paasactie volgend jaar opnieuw te kunnen houden.

Namens het paasactieteam van de ARK  
Ria de Rijke



## Groot Beraad

Op woensdag 19 mei heeft de tweede bijeenkomst van het Groot Beraad onder voorzitterschap van zr. Antoinette Hazevoet plaatsgevonden. Het verslag van deze bijeenkomst gemaakt door br. Fred Schuurmans is inmiddels in brede kring binnen de gemeente verspreid. Deze keer is ds. Tom Rijken nog als adviseur aanwezig. Nogmaals wordt benadrukt dat het een werkvorm betreft met een nadruk op:

- Met elkaar Gemeente zijn
- Betere communicatie in de Gemeente
- Ontlasten van het Klein Beraad (nu Kerkenraad)
- Gericht op toekomst van de Gemeente

Vervolgens komen de vertegenwoordigers van de diverse kringen en commissies aan het woord. In de Gemeente vergadering van 30 mei is vastgesteld dat als Gemeente deze werkvorm in het komende jaar gestalte gaan geven.

Jan Bart

## Werkgroep 'Doperskerkje Alkmaar'

Op woensdag 12 mei 2021 heeft Esme de Goede namens de werkgroep 'Doperskerkje Alkmaar' (Bert en Jopie Siebeling en Esme de Goede) de stand van zaken gepresenteerd aan 16 aanwezigen in het kerkgebouw en 5 deelnemers via een Zoom-verbinding. Helaas was de geluidskwaliteit van de Zoom-verbinding onder de maat, waardoor enkele deelnemers voortijdig de sessie hebben verlaten. De presentatie is nog te bekijken op de website van Doopsgezind-Alkmaar.nl Deze rapportering is bedoeld om de niet aanwezige leden en vrienden van onze Doopsgezinde Gemeente in Alkmaar te informeren voorafgaand aan de Gemeentevergadering van 30 mei a.s. Esme heeft een master-studie 'Cultureel Erfgoed' afgerond met een Afstudeeronderzoek naar de historie van Teyler's Fundatiehuis en de mogelijkheden voor herbestemming binnen de museale context. Binnen de Werkgroep 'Doperskerkje Alkmaar' is de opzet om te komen tot een passend medegebruik van onze gebouwen aan de Koningsweg, waarbij de bestaande religieuze functie nadrukkelijk in stand gehouden dient te worden. In dit kader wordt door onze Doopsgezinde Gemeente eveneens deelgenomen aan het door de burgerlijke gemeente Alkmaar gestarte project 'Kerkenvisie'. In het door de vakgroep Erfgoed uitgevoerde onderzoek naar de potentie van kerkgebouwen binnen de gemeente Alkmaar is aan de Doopsgezinde Kerk aan de Koningsweg een hoge waarde toegekend. Een ander houdt onder meer verband met de ontwikkeling van grootschalige woningbouw in de zogenaamde Kanaalzone. Om een passend medegebruik mogelijk te maken, zullen er op termijn aanpassingen nodig zijn om het mogelijk te maken de Kerkenkamer, de Kerkzaal en de Mennozaal als afzonderlijke ruimten bruikbaar te maken. Door de werkgroep wordt voorgesteld een krediet beschikbaar te stellen om een plan c.q. visie te laten opstellen door een deskundige op het gebied van het gebruik van dit soort monumentale gebouwen. Door de deelnemers aan deze bijeenkomst worden nog een aantal opmerkingen gemaakt, zoals:

- Een Doopsgezinde Kerk wordt ook aangeduid als Vermaning.
  - In Alkmaar is het gebouw veelal als 'Kerk' aangeduid.
- Doet deze ontwikkeling niet teveel beroep op de groep vrijwilligers?
  - Het is de bedoeling om externe partijen, zowel commerciële partijen als vrijwilligers te interesseren en aan te trekken. Er zal een organisatie moeten ontstaan die zichzelf financieel kan bedruipen.
- Is 'Doperskerkje' een aansprekende naam voor belangstellende partijen?
  - Het is wel een kerkgebouw met een duidelijk aanwezige religieuze functie die in de markt gezet moet worden.
- Hoe is de markt voor dit soort medegebruik?
  - In de markt is duidelijk behoefte aan dit soort initiatieven. Denk hierbij ook aan ontwikkeling zoals 'De Kerk als Merk'.

Tot slot wordt de aanwezigen de vraag voorgelegd of we op de goede weg zijn met dit initiatief. De algemene teneur in deze bijeenkomst is dat op de ingeslagen weg moeten voortgaan. De werkgroep hoopt hiermede een goede basis te hebben gelegd voor een weloverwogen besluit in de Gemeentevergadering van 30 mei 2021.

Jan Bart

## Op weg naar de toekomst.

Na een halfjaar met u in de Gemeente te hebben opgetrokken, zit mijn taak erop. Ik heb vooral met de kerkenraad en de leden van werkgroepen en commissies gewerkt. Enkele mediërende gesprekken mochten er plaats vinden onder mijn leiding. Veel duidelijkheid is er ontstaan. In het gebrek aan communicatie is een verandering gekomen. En een speerpunt blijft om goed met elkaar te overleggen en te communiceren. Vooral voor dit laatste punt heb ik u als Doopsgezinde Gemeente Alkmaar een nieuwe werkvorm aangereikt. Het werken met een Groot Beraad en Klein Beraad. In het organogram hieronder heb ik een overzicht gemaakt, van wat er in grote lijnen bij u in de Gemeente allemaal aan activiteiten er zijn en hoe die met elkaar zouden kunnen samenwerken en communiceren.

Belangrijk dat u op weg naar de toekomst u breder gaat organiseren. Tot december j.l. kwamen alle verantwoordelijke lijnen uit bij de kerkenraad. De kerkenraad droeg in alles verantwoordelijkheid en moest ook heel veel doen. In het nieuwe gemeente model, is er een Groot Beraad die vier keer per jaar bij elkaar komt voor overleg en uitwisseling. Tevens om met elkaar visie ontwikkelen voor de toekomst. Daarnaast is er de jaarlijkse ledenvergadering. In de ledenvergadering worden de belangrijke beslissingen genomen, maar in het visie ontwikkelen wordt de hele gemeente in het Groot Beraad meegenomen. Naast het Groot Beraad is er het Klein Beraad van wat wij in de oude setting kerkenraad noemden met de predikant als adviseur. De taak voor de kerkenraad wordt in de nieuwe werkvorm lichter en eenvoudiger. Duidelijk moet zijn dat het Klein Beraad wel de voorlaatste stem heeft. Wetende dat de ledenvergadering uiteindelijk de belangrijkste stem heeft als het op beslissingen aan komt. Een Gemeente ( geloofsgemeenschap ) heeft een kerkenraad in minimale vorm nodig met een voorzitter, secretaris en penningmeester. Maar laten wij deze functies alsjeblieft iets luchtiger maken. Nu is al duidelijk dat er voor de kerkenraad amper personen te vinden zijn, dat zal alleen maar moeilijker worden als u op de oude voet zou door gaan. Viermaal per jaar komt het Groot Beraad voor uitwisseling en onderlinge inspiratie bij elkaar. Bij vragen gaat het Groot Beraad naar het Klein Beraad. Bij beslissingen die essentieel zijn, wordt de ledenvergadering geraadpleegd. Nog enkele opmerkingen van mij als adviseur: Vraag u af of alles wat u doet als Gemeente wel gedaan moet worden, of mag het ook wat minder. Op dit moment zijn er heel veel organisatorische activiteiten en u mag zich afvragen

of u niet wat meer inhoudelijke activiteiten zou mogen hebben. Gemeente ga na deze corona periode direct van start met minder kerkdiensten. Bijvoorbeeld twee reguliere kerkdiensten per maand en één alternatieve dienst in de maand. Waag ook rustig om op één zondag van de maand geen kerkdienst te hebben. Zorg dat rond de kerkdiensten niet het Klein Beraad ( kerkenraad ) een leidende rol heeft, maar ga werken met leden van dienst, die bij de kerkdiensten het welkom en mededelingen mee vorm geven, maak de verantwoordelijkheid hier breder en zet bijvoorbeeld de liturgie werkgroep in. Tevens zou het waardevol zijn om na te denken of u niet een ambtelijk secretaris zou moeten aanstellen voor zes tot acht uur per week om het vele organisatorische werk uit handen van het Klein Beraad te nemen. U zult zien dat zo'n functie na de toekomst toe alleen maar belangrijker gaat worden. Ik zal nog een afrondend gesprek met de kerkenraad hebben. En u als Gemeente wens ik Gods zegen op de weg die u mag gaan naar de toekomst toe.



*In verbondenheid, ds. Tom Rijken*

( Predikant van Doopsgezinde Gemeente Breda en daarnaast mediator en coach ).

Het Bureau van de Doopsgezinde Gemeente Alkmaar Koningsweg 12, 1811 LM Alkmaar, tel. 072-512 38 64, e-mail: [info@doopsgezind-alkmaar.nl](mailto:info@doopsgezind-alkmaar.nl)

Het bureau is geopend op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.30-12.00 uur voor:

- alle zaken betreffende de gemeente en het gemeentelven;
- afspraken met de predikant;
- vervoer naar kerkdiensten op zondag (aanmelden voor vrijdagmorgen);
- melden van ziekte en/of opname in het ziekenhuis.

**Postadres:** Koningsweg 14, 1811 LM, Alkmaar

**Verhuur gebouwen:**

P. Bras, tel. 072-7851081  
[p.bras7@upcmail.nl](mailto:p.bras7@upcmail.nl)

**Bezoek ziekenhuizen:**

Louise in 't Veld, tel. 072-5401362  
Ria Bart, tel. 072-5611862

**Op Weg**  
nieuwsbrief

**Predikant:**

Ds. Louise Pondman-de Wilde, tel. 072-8887948  
[louise.pondman.de.wilde@gmail.com](mailto:louise.pondman.de.wilde@gmail.com)

**Kerkenraad:**

**Voorzitter:** A. Struijf, tel. 06-12339249

[anneke.struijf@gmail.com](mailto:anneke.struijf@gmail.com)

**Penningmeester:** C. de Jonge-van Zanen, tel. 072-56120 63

[h.jonge6@upcmail.nl](mailto:h.jonge6@upcmail.nl)

**Secretaris:** vacant

**Lid:** vacant

**Financiële administratie:** J. de Vries,

tel. 072 - 5826303, [edith.jo@kpnmail.nl](mailto:edith.jo@kpnmail.nl)

ING: NL46 INGB 0000 3288 95,

AMRO: NL06 ABNA 0523 3527 00 (DG Alkmaar)

**Ledenadministratie:** Esther in 't Veld,

tel. 06-41576520, [eintveld@hotmail.com](mailto:eintveld@hotmail.com)